

Mieke Bauwens schrijft een column over het dagelijkse leven bij de Zilverhaai. Zij rekent hiervoor ook een beetje op uw hulp en medewerking. Mocht u voor deze Z-realitysoap iets kunnen bijdragen vertel het aan Mieke, bel of mail haar. Bij twijfel.. altijd doen. HE red.

Het leven zoals het is bij de... Zilverhaai.

Torhouts clubfeest.

Naar jaarlijkse gewoonte waren er Zilverhaaien present op het Skalaarfeest. Dit keer waren Theo en Carine Raymaekers, Filip Maes, Jan Van Rooy en ikzelf de gelukkige uitverkorenen. Het was wel een heel eind rijden, vooral voor chauffeur Filip, die er eerst een rondje "haaien halen" had opzitten, en 's nachts nog een rondje "al of niet zatte haaien veilig thuisbrengen" voor de boeg had. "De 3 sardientjes op de achterbank moeten niet zagen" zei hij; "in de koffer is nog plaats genoeg". Vergeet het maar! De koffer lag vol; de handel in flippotten en gupjes tiert immers nog altijd welig!

Maar de inspanning was zeker de moeite waard. Het weerzien was zoals gewoonlijk bijzonder hartelijk, de bubbels vloeiden overdadig, de hapjes en het eten waren zonder meer lekker. Het was ook 6 december, en Klaas en Piet mochten dus niet ontbreken. De heilige man wist, na raadpleging van zijn grote boek, plechtig te vertellen dat er dit jaar GEEN stoute SKALAREN waren.



Gelukkig valt het haaienfeest NIET op Sinterklaas. De zak van Piet zou dan wel eens te klein kunnen uitvallen. Dan huldigde de heilige man de verdienstelijke leden, en Piet zou Piet niet zijn als hij de dames niet uitbundig zou knuffelen en trakteren op een portie vers schoorsteenroet. Op het eind van het verhaal zaten we met een witte Piet, en zwarte maanvisjes (op die manier kweek je dus een nieuwe maanvis-kleurvariant).

Het werd een bijzonder gezellige avond, en we namen met spijt en (nog eens) héél veel zoenen en knuffels afscheid. De banden met onze zustervereniging waren weerom wat aangehaald, en als de weergoden het toelaten mogen we zeker een ris maanvissen op onze schitterende "Nacht der Zilverhaaien" verwachten.

We keerden dus zoals het hoort, voldaan en tevreden oostwaarts, Carine koesterde een mooi bloemstukje op haar schoot (de tafelstukjes werden onder de dames verloot), en ik, met dank aan voorzitter Dirk, 2 dozen Achatina fulica (google er maar eens naar, haha). Als ik ooit jongen heb, is dat weer een primeur voor de ZH-tombola.



Quizzzzz-avond.

In december was er weer quizavond en megatombola. En zoals telkens ook weer iets minder volk dit keer. Hebben sommige haaien faalangst of zo? Je kan hier toch alleen maar bijleren, en de fotomontage van ons aller activiteiten in 2014 maakte het tot een gezellige bedoening!

Maar eerst was er de jaarlijkse verkiezing van het clubbestuur. En neen, er was geen enkele tegenstem, een algemene goedkeuring en dikke pluim dus voor het beleid van ons immer hardwerkend bestuursteam.

De tombola was weer de moeite, en onze secretaris Theo Luyten had aan zoveel dingen moeten denken dat hij tot zijn afgrijzen de invulformulieren voor de quiz thuis was vergeten. De man was er zo van aangedaan dat hij zich de haren uit het hoofd rukte (zie foto).

Maar niet getreurd, echte Zilverhaaien passen aan alles een mouw, en het quizfeest kon zonder problemen doorgaan.



Nog maar eens op stap!

We wisten al dat Guppyjan een nieuwe auto had, en onder voorwendsel dat hij dringend opvoeder voor zijn baby'tjes nodig had, nodigde hij ons (Filip, Evy en ik) uit voor een ritje Aquabeek. De nieuwe slee, een joekel van een Hyundai, werd natuurlijk uitvoerig gekeurd. Vooral de inhoud van de koffer bleek belangrijk: hoeveel flippotten zouden er wel ingaan? Ook de kwaliteit van de zetels werd gecontroleerd; héél belangrijk voor ons, toekomstige passagiers. Nu nog de bestelde aanhangwagen erbij, en we zijn klaar voor het volgende "visseizoen".

En dan werden we, als éérste haaien, uitgenodigd om plaats te nemen. Filip was wat onwennig: gewoonlijk is hij de man aan het stuur en de trappers; nu kon hij eens de toerist uithangen.

Na een vlekkeloze en comfortabele rit kwamen we bij onze sponsor aan, waar we ook telkens op iets nieuws stuiten. Nu maakten we kennis met "Pluisje", de BIJTschildpad notabene. What's in a name hé. Er hing wel een bordje "opgepast, hij bijt" bij. De schattige goudvisjes in de bak ernaast heten waarschijnlijk Godzilla, King Kong en Hulk! Filip moest natuurlijk nog eens naar zijn TODI-monstertjes gaan kijken, en hij zag dat ze het goed deden.

En ik ga natuurlijk niet vertellen wat Jan, behalve voer, nog meenam. Hij had zagezegd "nieuw bloed" nodig.

Mieke Bauwens schrijft een column over het dagelijkse leven bij de Zilverhaai. Zij rekent hiervoor ook een beetje op uw hulp en medewerking. Mocht u voor deze Z-realitysoap iets kunnen bijdragen vertel het aan Mieke, bel of mail haar. Bij twijfel.. altijd doen. HE red.

Het leven zoals het is bij de... Zilverhaai.

Clubfeest

Het was weer schitterend, vooral dankzij het werk van ons weergaloos feestcomité. Uitgebreid verslag biedt Theo Raymaekers elders in dit blad, maar ook dit wou ik jullie niet onthouden: Johnny Preuveneers en Carlo Marien kwamen met de fiets en... wonnen een aquarium. Stel je dus voor: midden in de nacht aan de Cor, al of niet zat, met je fiets in de ene hand, en een aquarium in de andere. Scherven brengen geluk zeggen ze. Benieuwd hoe het is afgelopen.



De verveling slaat toe...

Winter, niets te doen op aquaristisch gebied, en "3 musketiers" die zich de hele dag voor hun pc zitten te vervelen. Filip, altijd in de weer om zijn vriendjes te plezieren, wist in het Nederlandse Leerdam (je weet wel, van de kaas), een aquariumclub waar een permanente tentoonstelling te zien zou zijn. Allen daarheen dus: Filip, Jan, Mieke en Evy. En werkelijk, het was de moeite waard. Ze vroegen wèl 6 € "entrée" (hollanders kennen het woord "inkom" blijkbaar niet), maar wat we zagen was om een volwassen dierentuin jaloers te maken. De uiteraard professioneel gemaakte Z-Video 118 is trouwens op de Z-website te bekijken.



Onze hobby in al haar facetten, en blij kleuters als wij konden er makkelijk een halve dag zoet zijn (Filip met zijn apparatuur wel een héle, want die moet elk beestje in "close up" kunnen knippen). Hoedje af voor die vereniging. Elke donderdag is het daar "werkdag" om de tientallen planten- en andere aquaria en terraria te onderhouden, en die zijn dan ook picobello in orde. We kregen ook een rondleiding achter de schermen (hier en daar wat nauwe doorgangen voor rondborstige Bourgondiërs hé Filip), en nadien werden we zelfs getrakteerd op echte "hollandse oliebolletjes". Eerlijk gezegd, niet te vergelijken met onze Vlaamse smoutebolletjes. Maar kom, een met liefde gegeven paard....

We gaan er in ieder geval graag nog eens terug, al was het maar om de hartelijke ontvangst; warm aanbevolen.

En dan nog...

Theo Raymaekers is een bezig bazeke, met weinig tijd om Haaien-Echo's te lezen. En daar heeft hij het volgende op gevonden: als hij gaat kakken neemt hij ons aller lijfblad

mee, en daar kan hij het dan "op zijn gemak" doornemen.

Ook handig als het toiletpapier toevallig op is...

Z-reklame

Er was al een Zilverhaai-pickup; nu is er ook een Zilverhaai-aanhangwagen. Jan Van Rooy liet zijn nieuwe aanhangwagen pimpen met ons logo. Als we zo voortdoen verbleekt de publiciteitskaravaan van de Tour de France bij die van de Zilverhaai.

Verdriet.

Het is ook bij ons niet allemaal rozengeur en maneschijn. Een goede vriendin van de Zilverhaai, hoewel we haar na 2013 wegens ziekte op onze bijeenkomsten niet meer mochten begroeten, heeft uiteindelijk haar strijd tegen het kankerbeest verloren. Els

Vranken is na een lang gevecht overleden. Rust zacht lieve Els, we missen je.

En vreugde.

Een andere Zilverhaai, Jan Van Rooy, heeft de strijd tegen kanker gewonnen. HIP HIP HOERA! Na een rampjaar voor Jan waarin hij ook Abraham werd, staat binnenkort een uitgestelde super-verjaardagsparty op stapel.

Van de HE.redactie

Mieke schrijft niet graag over haar zelf en daarom doen we dat maar in haar plaats.



We doen het in verkorte zinsneden:

- Z-Penneridder in 2012, 2013 en 2014
- Voor de derde maal Z-clubkampioen in 2014
- KK-wisseltrofee definitief verworven
- Door het bestuur als Z-erelid benoemd
- Vrijwillig afstand van alle KK-punten vanaf 1-1-2015.
- Bestuursassistent in 2015 en...
- Zeeeeer belangrijk voor alle HE-lezers: zij blijft zich met veel ijver inzetten voor dit Z-magazine. Applaus op alle banken!

Mieke Bauwens schrijft een column over het dagelijkse leven bij de Zilverhaai. Zij rekent hiervoor ook een beetje op uw hulp en medewerking. Mocht u voor deze Z-realitysoap iets kunnen bijdragen vertel het aan Mieke, bel of mail haar. Bij twijfel.. altijd doen. HE red.

Het leven zoals het is bij de... Zilverhaai.

Watertekort.

Na een dreigend stroomtekort krijgen we blijkbaar ook te maken met een watertekort.



Komen we binnenkort een aquariaan tegen waar een luchtje aan zit, dan heeft die arme drommel waarschijnlijk moeten kiezen tussen een douchke en een waterverversing voor zijn lievelingen. En vermits de visjes voor alles gaan...



Concentratie...

Jullie weten dat onze secretaris Theo Luyten héél veel werk verzet om jullie maandelijks dit prachtige clubblad aan te bieden. Maar vermits hij ook maar een man is, kan hij helaas niet multitasken. Zo trof vrouwtje Ria hem op een dag bij thuiskomst aan achter zijn pc, met de voeten in het water. Hij was zijn aquarium aan het bijvullen en ja...in opperste concentratie...oeps.



En nog Theo...

Hij heeft iets tegen gsm's. Maar toch had Ria er voor hem ene gekocht, zogezegd als geschenk, maar uiteraard om altijd te weten waar haar ventje uithangt. En als mooie ringtone had zij er het gekwaak van een kikker ingesteld. Maar helaas, die gsm bleef ongebruikt liggen, de batterij meer

plat dan wat anders totdat... op een gegeven moment er toch iemand belde. Geen kat herinnerde zich nog die ringtone en er werd dagen gezocht naar de malafide kikker die zich ergens in huis schuilhield. Totdat er uiteindelijk ergens een eurotje viel.

We blijven bij de familie Luyten...

Levi, het zoonje van Jos en Sylvia, vond zijn haarsnit maar niets, en besloot dan er zelf de schaar in te zetten, tot afgrijzen van ma en pa. Persoonlijk vind ik dat we de creativiteit van zo'n kind moeten bewonderen en aanmoedigen, voor zover het niet eindigt met een parsee hanenkam of zo.

Sylvia was ontroostbaar totdat ...

ze met Valentijn een splinternieuwe auto cadeau kreeg. Met zoiets mogen ze mij ook altijd komen troosten.



Aquabeek.

Het was weer open-deur-dag bij onze sponsor, en op Filip Maes werd natuurlijk gerekend voor een continue "vissensfilmpjesvertoning". De Zilverhaai was alom aanwezig, en het was een drukte van jewelste. De haaien die visjes wilden kopen moesten tot 1 u. geduld hebben vooraleer alles gevangen, ingepakt en betaald was. En ondertussen konden we volop genieten van de gastvrijheid van Rien en zijn ploeg.

De ZH-toekomst is verzekerd...

Want Theo Raymaekers en Carine worden binnenkort voor de 2e maal opa en oma. Dat kleintje krijgt hopelijk het vissenvirus met de papelepel toegediend.

Onze sponsor JBL heeft weer zijn prachtige jaarlijkse catalogus uitgebracht. De voorraad was beperkt, maar gelukkige VIP-leden konden er na de februarivergadering eentje mee naar huis nemen. Weeral een reden om actief in en voor de club te werken!

Hilde Goossens vindt het héél spijtig dat haar dansavond nu samenvalt met de ZH-ledenvergaderingen. Gelukkig voor haar (en voor ons) viel de laatste dansles weg, en kon zij wel aanwezig zijn. Ook Benny is met line dance begonnen, en slaat duchtig de beentjes uit, chapeau! Wat men al niet moet doen om het vrouwtje tevreden te houden, hihi.

Bij de BBAT zijn ze van start gegaan met de voorbereidingen van de Nationale Tentoonstelling. Namens de Zilverhaai waren Filip Maes, Valère Vanderheyden en Rudy Wouters de "chinese" vrijwilligers die de

eerste vergaderingen in Leuven bijwoonden. We zijn er zeker van dat zij een serieus steentje zullen bijdragen tot het succes van de show.

Onze fonkelnieuwe voorzitter Filip werd daar al meteen gebombardeerd tot voorzitter van de werkgroep PR en Reclame.

(Voor minder als een titel van voorzitter doet hij het tegenwoordig niet meer). Rudy en Valère werden *(wegens hun specifieke kwaliteiten)* ondergebracht in de technische groep *(dwz degenen die ECHT werken)*.

We zijn benieuwd naar de resultaten! Hopelijk groeit hier een heuse tentoonstellingswerkgroep uit voor onze club.

Valère Vanderheyden

Is weer een serieus ei aan het uitbroeden, figuurlijk wel te verstaan. Veel laat hij nog niet los, maar het zou gaan over een excursie in een bos- en vijverrijk gebied, onder leiding van natuurgids Valère die ons dingen zal laten zien waar ons onge oefend oog naast kijkt. En bij zo'n gezonde en leerrijke activiteit hoort natuurlijk ook zo iets als... een picknick. Wees er in ieder geval op tijd bij: de plaatsen zullen zijn beperkt!



LEUVEN
EEUWENOUDE
SPRINGLEVEND

Aquariumclub
DeSiervis
LEUVEN

BBAT BONDS DAG 2015

op 26 september te Leuven
u aangeboden door
DE SIERVIS - LEUVEN

**NATIONALE TENTOONSTELLING
TE LEUVEN**

VAN 26 SEPTEMBER TOT EN MET 4 OKTOBER 2015

Mieke Bauwens schrijft een column over het dagelijkse leven bij de Zilverhaai. Zij rekent hiervoor ook een beetje op uw hulp en medewerking. Mocht u voor deze Z-realitysoap iets kunnen bijdragen vertel het aan Mieke, bel of mail haar. Bij twijfel.. altijd doen. HE red.

Het leven zoals het is bij de... Zilverhaai.

Nog een tripje naar onze noorderburen...

Zoals jullie misschien weten komen alle inschrijvingen voor de LimBeurs bij voorzitter Filip aan. Was er daar eentje bij die een flink aantal LimBeurs flyers vroeg om te kunnen verdelen in Nederland. Te lange wachtrij op het postkantoor om ze op te sturen, en toch geen andere plannen, dus vlug een "roadtripke" dacht hij. Even de musketiers mobiliseren en vertrekken. Ik had al andere plannen, maar geen nood, Jan en Filip hadden mij direct vervangen door een "blond" exemplaar, geïmporteerd uit het verre Torhout. Zo zie je maar hé. Ja, de banden met onze zustervereniging worden blijkbaar al langer hoe steviger aangehaald. Na een stevige rit kwamen ze aan bij Van Keulen Cichliden in Woudenberg, die Filip al kende van op de vele beurzen natuurlijk. Zoals overal waar zilverhaaien opduiken was er meteen een vriendelijk onthaal, met een kopje koffie erbij. Zoals de firmanaam het aangeeft: cichliden en nog eens cichliden, en tot grote teleurstelling van Jan: GEEN GUPPEN. Alléén van die grote sloebers die het aquarium zelf wel inrichten naar hun zin! Alhoewel, ze hadden toch wel iets... Helaas konden ze niet lang blijven, want Jan had blijkbaar nog andere "verplichtingen". Het was tenslotte St. Valentijn.....

8e dag, pardon, 4e dinsdag van 24/2...

De eerste van 2015 was met 35 aanwezigen meteen een voltreffer. Het dreigde allemaal even mis te gaan omdat de St. Pieter van dienst met de sleutel niet kwam opdagen, en er al een mini-vergadering werd belegd voor de deur van de Cor. Maar vele handen maken licht werk: de tafels en stoelen stonden op een wip op hun plaats, en voorzitter



Filip kon toch nog op tijd het startschot geven.

We kregen een uiteenzetting van Sybren Brouwer over de Syfiori producten voor bemesting van onze aquariumplantjes. Dit was natuurlijk spek voor de bek van de "plantenmannen", en hoewel de man niet de meest begenadigde spreker bleek, waren onze leden erg geïnteresseerd, en werden er talloze vragen gesteld. Sven Bronckaers en Rudy Lathouders zullen voor onze club de producten uittesten; we verwachten van hen natuurlijk foto's en verslagen over hun resultaten en ervaringen.

Het was een gezellige boel, en het begon een beetje op een ruilbeurs te lijken, zoveel al dan niet zeldzame plantjes veranderden er van eigenaar. Er werd de laatste dagen blijkbaar veel geklikt op "vraag en aanbod" op onze website. Zo hoort het toch!

En gewoonlijk zijn er bij de 1 €-tombola méér prijzen dan lootjes; dit keer kwamen we er tekort. Marèse Tempels en Roger Verbeeck bleven met lege handen en hebben nog recht op een prijs. (ernaar vragen hé mannen) Al met al was het naar verluidt toch te laat geworden om de beloofde film nog te vertonen, maar er werd nog zodanig nagekwetterd en gepalaverd dat het vooropgestelde



VWK

Van Keulen Cichliden



4D-vergadering 24 februari 2015

uur evengoed overschreden werd. De stemming zat er blijkbaar duchtig in.

Tot slot, en niet onbelangrijk, was er de tournée générale van jarige Sonia Courtois. Van harte gefeliciteerd meisje! Pech voor jouw portemonnee natuurlijk dat we net met zovelen waren.

Valentijn...

Is maar net achter de rug, en Cupido heeft dit jaar ferm raak geschoten bij de Zilverhaai. Jan Van Rooy is zelfs van zijn bezoeken aan onze zustervereniging teruggekeerd met een blond zeemeerminneke. Als verbroedering kan dat tellen. Jan en Vivianne, we wensen jullie alle geluk toe.

Wie weet komen er ooit "Skalaaikes" van.



In memorium...

Met droefheid melden we het overlijden van een van onze stichters Jaak van den Berg, ere-secretaris.

Jaak maakte in vroegere tijden jarenlang actief deel uit van de Zilverhaai bestuursploeg, maar kampte al jaren met de vreselijke ziekte MS. Die ziekte werd hem uiteindelijk ook fataal. Zijn uitvaart werd bijgewoond door een aantal clubgenoten die hem goed hebben gekend.

Onze Ere-voorzitter schreef elders in dit blad een bijdrage met gedenkwaardige aspecten uit het leven van Jaak.

Dansen...

Is blijkbaar "in" bij onze clubgenoten. Van Hilde en Benny wisten we het al, maar ook Niels Thijs blijkt een fervente danser te zijn. Na jaren van salsa (wat ook ooit 1 van de hobby's van Rudy Jongen was) en ander "gedans" gaat hij zich terug wagen aan modern ballet. Toen ik hoopvol vroeg of die mannen met hun strakke afgetrainde lijven dat deden in zo'n sexy strakke maillot, antwoordde hij: neen, in een shortje en op blote voeten. Pfff... Dan is zijn zoontje Quinten van 6 een andere macho: die doet tenminste aan breakdance! Kijk eens aan, het zal in de genen zitten.

Aquascape bij Zoo Zajac...

Niets willen we missen, de 3 ZH-musketiers. Daarom reden we met z'n 4 (oeps) richting Duisburg. Nu moet eerlijk worden gezegd. Onze ZH-scapers moeten

zeker niet onderdoen voor die van het befaamde ADA, wel integendeel. Maar we keken weer onze ogen uit naar het overvloedige aanbod van (on)gedierte van allerlei slag: van vogelspinnen en slangen, aapjes en gordeldieren tot schattige pups en kittens (ik liep weeral te smelten), en last but not least de mooiste vissen. Jan ging natuurlijk huiswaarts met... jawel, en onze voorzitter had weer een nieuw soort danio's ontdekt waarmee hij nog eens een kweekje wou opzetten. Weeral een geslaagde uitstap; een praatje met Norbert Zajac kon natuurlijk niet ontbreken (netwerken en pr verzorgen voor ons aller clubje hé voorzitter).

En van teveel dansen...

komen vodden hé. Benny heeft het zitten en sukkel al een tijdje met zijn knie. Denkelijk komt er een operatie van en zal Hildeke het even alléén moeten doen (dansen welteverstaan). En niet alleen Benny ligt in de lappenmand. Rudy Wouters dient een zware rugoperatie te ondergaan. Een mega-hernia die hij heeft overgehouden aan zijn verleden als mijnwerker. Als jullie dit lezen is het leed hopelijk al geleden, en huppelen Rudy en Benny als vanouds weer vrolijk rond.

Ondertussen duimen we maar.

Examenstress...

Op onze leeftijd? Reken maar!

Valère en ondergetekende hadden zich ingeschreven



4D-vergadering 24 maart 2015



voor het examen van bondskeurmeester en bondskeurmeesteres (klinkt lekker SM-achtig niet?). Wel, op de afgesproken plaats en datum bleken er maar 3 van de 5 kandidaten aanwezig te zijn: onze 2 haaien en 1 skelaar: Chris Demeulenaere. Het werd dus een vrienden-ondersje. De uitslagen zijn nog niet bekend, maar geef toe: een pluim op de Zilverhaai-hoed! Waar zitten al die andere clubs nu?

Onze 4-D vergadering van 24/3...

Was weer een groot succes. Onze secretaris Theo Luyten hield om te beginnen een uiteenzetting over iets nieuws op de markt: de SERA Bioactive IF 400-UV; een binnenfilter, standaard uitgerust met een UV-lamp, waarvan de voordelen inmiddels wel door iedereen gekend zijn.

Hij had een mooie Powerpoint-voorstelling klaargemaakt, zodat iedereen kon kijken hoe alles functioneerde, en wat de mogelijkheden waren. Daar bleef het niet bij: het door onze sponsors ter beschikking gestelde exemplaar werd ontleed tot op het bot, en Theo werd bestookt door vragen, waarna het "slachtoffer" aan een grondige dissectie werd onderworpen.

Toen de ondertussen tot onderdeeljes herleide filter uiteindelijk in de 1€-tombola belandde, zagen we alleen maar kwijlende Zilverhaaien. Iedereen wou hem natuurlijk. Teleurstelling alom, want de hoofdprijs ging naar Martin Knevels van onze collega's van Maroni Maaseik. Dat krijg je natuurlijk als vrienden van andere clubs onze vergaderingen zo interessant vinden dat ze die ook niet willen missen (hihi). Martin is trouwens internetlid van de grote Zilverhaaifamilie.

Pech voor onze leden dus, maar de winnaar had er nog wel een hele klus aan om alle onderdelen terug in de doos te krijgen. Tja, zo kunnen onze vriendenclubs ook genieten van de mooie producten die we ter beschikking krijgen. Het is ze natuurlijk gegund.

Na de pauze was het aan professor Zonnebloem (pardon, Valère), die weeral goed werk had geleverd met een



prachtige uiteenzetting over wat we moeten verstaan onder een "aqua-agenda". Niet zo simpel, vooral als je er méér dan 1 aquarium hebt. Er zijn werkjes die je dagelijks, wekelijks, maandelijks, 3- en 6-maandelijks, en jaarlijks moet uitvoeren als je de bewoners van je aquaria tenminste in super conditie wil houden. Een mooie agenda kan dienst doen, maar met een smartphone ben je natuurlijk een stap verder. Eén ding weten we: de volgende vergaderingen staat ons van Valère op dat gebied nog héél wat te wachten. We kijken er naar uit makker!

Mieke Bauwens schrijft een column over het dagelijkse leven bij de Zilverhaai. Zij rekent hiervoor ook een beetje op uw hulp en medewerking. Mocht u voor deze Z-realitysoap iets kunnen bijdragen vertel het aan Mieke, bel of mail haar. Bij twijfel.. altijd doen. HE red.

Het leven zoals het is bij de... Zilverhaai.

GO WEST!!!

stond er op de facebookpagina van BBAT te lezen, en dat was precies wat onze voorzitter dan ook deed op 22 maart.

Natuurlijk was er vooraf al contact geweest met Skalaren uit Torhout en die gingen ook. Reden te meer voor de Filip om te gaan; er wordt namelijk heel wat afgezoend bij die mini-verbroederingstreffentjes!

Dus de troepen verzamelen om naar ginds te rijden. Jan Van Rooy moesten we al niet contacteren: die speelde dat weekend immers een thuismatch in Torhout, het voordeel van een vriendinnetje aldaar. Ondergetekende moest op laatste moment afhaken, dus Filip met Evy alleen weg (niet dat hij dat erg vond hé). Wel met een hele koffer vol flyers van zowel de LimBeurs, als de fonkelnieuwe van de nationale BBAT-tentoonstelling. Goed op tijd vertrokken wil zeggen goed op tijd daar, en meteen flyers verdelen.

Jan en co lieten nog even op zich wachten, maar toch al volop bekende gezichten daar. Leuke kleine beurs van onze vrienden van Danio Rerio Izegem! Het liep tegen de middag aan en met nog een lange rit voor de boeg, eerst maar een stukje eten. Patricia en Nancy wisten nog een goed plaatske. Jawadde, we kwamen daar aan in een zaak met bijna 500

zitplaatsen, en afgeladen vol.

Buiten nog een heel grote vijver, maar het was toch nog iets te frisjes om daarvan te genieten.

De bediening ging vlot en het eten wat

superlekker. En natuurlijk moest Filip weer op de foto terwijl hij aan het eten was. Hij heeft mij nu medegedeeld dat er bij de Zilverhaai een nieuwe regel komt: iemand die nu nog een fotootje van hem maakt tijdens het eten, krijgt een euro boete per plaatje. Dames en meerminnetjes kunnen er mee weg komen à rato van 1 zoen per foto. Toch een snoepertje, die nieuwe voorzitter. Zou hij ook dat van zijn voorganger geleerd hebben?

EN NOG FILIP...

Onze voorzitter heeft een nieuw speeltje: een stappenteller.



Het is helaas niet zo dat hij plots een fervent sporter is geworden die elke dag een marathon loopt. Neen, het is een high-tech dingetje, waarmee hij op zijn smartphone kan controleren hoeveel calorieën hij telkens verbruikt. Hij rekent die calorieën dan telkens om naar ijsjes, wafels, frietjes enz... Dus, bijvoorbeeld: na 3.000 stapjes heeft hij 3 bolletjes vanille verdiend. En daar houdt hij zich ZEER STRIKT aan.

Tja, nu doe ik het toch wéér zeker: Filip plagen met snoepen. Het zijn wel geen kiekjes, maar ik hoop dat ik er ook met een dikke zoen vanaf kom.

ORCHILIM...

Pasen bracht dit jaar geen eieren, maar prachtige orchideeën. In Alden Biesen konden we het hele weekend deze tropische juweeltjes bewonderen. Er was wel géén specifieke ZH-uitstap gepland, maar onze leden kennende zwommen er het hele weekend altijd wel een paar haaien rond.

De ene kwam met zijn ouders, de andere met zijn lief of vriend, en natuurlijk was er weer een Skalaar-verbroederingske bij. De Torhoutse vrienden hadden er ineens een haaienweekend van gemaakt, en logeerden met zijn allen bij Jan Van Rooy thuis. En of het leuk was! Alléén dat aanschuiven aan de badkamer hé. Maar gelukkig waren er tablet en smartphone om het wachten aangenamer te maken. Ons groepje telde een paar koppen te weinig om van de groepsorting te kunnen genieten. Jos Jansen loste dat probleem snel op door een paar koppeltjes te vragen om ons te vervoegen, zodat we tenslotte met 12 waren. Iedereen tevreden, en die 2 € korting/man waren achteraf op het terras vlug opgesoupeerd.

Elke bezoeker kreeg ook een gratis orchideetje mee. We zijn benieuwd welke Haai of Skalaar zijn plantje het eerst in bloei krijgt.



Mieke Bauwens schrijft een column over het dagelijkse leven bij de Zilverhaai. Zij rekent hiervoor ook een beetje op uw hulp en medewerking. Mocht u voor deze Z-realitysoap iets kunnen bijdragen vertel het aan Mieke, bel of mail haar. Bij twijfel.. altijd doen. HE red.

Het leven zoals het is bij de... Zilverhaai.

STILLE WERKERS...

We hebben veel leden die hard werken voor onze club, en daarvoor ook met KK-punten beloond worden. Maar één die zich nooit laat opmerken, maar zich in alle stilte verdienstelijk maakt, is Eddy Naets. Hij is het die er bijna op zijn eentje voor zorgt dat jullie geliefd clubblad elke maand in de brievenbus belandt. Er kruipt telkens heel wat uurtjes in het bijeenrapen en post klaar maken van Haaien-Echo's. Ook staat hij altijd paraat als er zwaar en/of minder plezierig werk moet gedaan worden. Bedankt Eddy voor de inspanningen die je al jaren voor onze vereniging doet. Je bent altijd heel stil en bescheiden, maar we vinden dat je best eens in het zonnetje mag gezet worden.

TRIESTIG NIEUWS...

Ook dat is "het leven". Ludwig Beerten uit Beringen moest helaas afscheid nemen van zijn schoonmama. Wij leven met hem mee en wensen hem en zijn gezin veel sterkte.



ONZE 4 D-VERGADERING...

kreeg een nieuw kleedje. Door de nieuwe zaalingang en het immer stijgend aantal aanwezigen vonden we dat een nieuwe tafelschikking zich opdrong. Al vroeg waren bestuursleden ijverig bezig met het schuiven van tafels en stoelen totdat het naar hun mening goed was. Het bleek echter dat er volgende maand toch best nog wat aan gesleuteld dient opdat iedereen een zo goed mogelijk zicht op de zaken zou krijgen.

Valère zou ons een demonstratie geven van de nieuwe JBL ProScan, die toelaat om met je smartphone je waterwaarden te meten en op te slaan. Blijkbaar had hij het niet nodig gevonden om de gebruiksaanwijzing even door te nemen, maar na 2 pogingen en een aantal onbedoelde "selfies" lukte het aardig.

Theo Luyten, streng als altijd, had zijn koffertje met druppeltests meegebracht om de resultaten te controleren, en ja, ze klopten. Leuk gadget dus, op voorwaarde dat je een smartphone rijk bent natuurlijk.



Wat volgde was een heuse kookdemonstratie: het maken van een babypapje voor de kweek van fruitvliegjes.

S.O.S. 'Piet' Vanderheyden stelde Marèse aan als keukenhulpje, en onder zijn toezicht werden banaan, havermout, melk, gist en nog een paar duistere ingrediënten door de alchemisten van dienst gemengd en opgewarmd. Het "smakelijke" fruitpapje werd in plastic bakjes gestort en deskundig afgesloten. Trouwens, als je op een beurs een startportie vliegjes koopt, let er dan op dat het doosje goed gesloten is. De vleugellose soort kan niet vliegen, maar wel héél vlug lopen, nietwaar Hilde?

ONZE SPONSOR...

Diesters aquarium- en vijvercenter hield ook weer zijn jaarlijkse open deur dagen, met zoals vorig jaar een ZH-promostand. Zaterdag werd die bemand door Jos Luyten en Theo Raymaekers; zondag door Jos Jansen en ondergetekende.

En zaterdag kwam er daar ook een delegatie van een 12-tal zilverhaaien op bezoek, onder de "vleugels" van Jos Luyten. Wedden dat ze niet met lege handen naar huis zijn gegaan!

50 JAAR MARONI MAASEIK

Tja, de Zilverhaai mocht op deze show natuurlijk niet ontbreken. We zouden 2 grote aquaria zetten: 1 met maanvissen in een oeveraquarium met rondom rietstengels waartussen de maantjes mooi kunnen zwemmen en "staan", en 1 snelstromend riviertje met Vallisneria gigantea en natuurlijk zilverhaaien.



Probleem 1: waar halen we rietstengels, want het riet aan onze vijvers is al dor en niet meer te gebruiken. Bamboe dus! En rechtover de woonst van Jos Luyten stond een mooie bos. Onze erevoorzitter en ondergetekende zouden dat stiekem wel gaan afknippen, geen probleem. Helaas stond er aan die prachtige bamboestengels ook een weelderige ondergroei van brandnetels. Maar we hebben ons niet laten afschrikken, en Valère was blij met onze oogst (hoewel Jos J. later nog eens moest terugkeren want we hadden blijkbaar niet genoeg geknipt voor zijn plan).

Probleem 2: planten en vissen. Onze sponsors Aqua Bilzen en Diesters aquarium deden een geste en ik was zo lief (alles voor de club hé) om mijn zilverhaaitjes en Puntius denisoni uit te lenen. Die moesten natuurlijk gevangen worden uit een 3m.-bak, maar daar draaide Jos Jansen zijn hand niet voor om.



Eind goed al goed, onze deelname mocht best gezien worden, dit alles vooral dankzij onze bestuursleden Theo Raymaekers en Valère Vanderheyden, die zowel het zwaar als het creatief werk op zich namen. De afbraak liep zoals altijd iets vlotter dan de opbouw. Helaas had Valère een dompelpomp waarop de slang iets minder goed paste. Ze sprong er dus af, en Theo R. en Jos J. werden getrakteerd op een gratis bad. Het gevolg was dat mijn visjes werden thuis gebracht door een kleddernatte, verkleumde erevoorzitter. Maar ja, dat hoort er allemaal bij. De show was in ieder geval een groot succes, en dat is toch wat telt.

In het najaar krijgen we de nationale tentoonstelling. Hopelijk zijn er dan ook leden die een inspanning willen doen, en hangt niet alles van een paar bestuursleden af.

BEGIN MEI...

werd in Hasselt ook de 1e manche van het Internationaal guppykampioenschap gehouden.

Onze Jan Van Rooy mocht hier natuurlijk niet ontbreken. Heel het weekend, en ook tijdens de op- en afbouw kon je er zijn aanhangwagen bewonderen. Uiteraard viel hij ook meermaals in de prijzen, met verschillende 1e plaatsen.

Jan en zijn lief maanvisje hebben ook flink de handen uit de mouwen gestoken, en deden zowat alles: inkom, cafetaria, en ook vertaalwerk. Bolleboos Vivianne vertaalde de guppy-erfelijkheidsleer vlot van Frans naar Duits. Haar relatie met Jan werpt dus duidelijk vruchten af (dag Malawi's, hallo guppen?)

En ook de eerste nakweek in België van zijn "koi-guppen"



kwam tijdens de veiling onder de hamer. Vivianne stond veilingmeester Eddy bij, en corrigeerde hem zelfs bij de biedingen. Dat zij daarmee de prijzen omhoog joeg, en dit in het nadeel van haar lief had ze niet meteen door. Bij de maaltijd na afloop zaten ze duidelijk verder van elkaar af dan gewoonlijk. Haar in de boter?

We noteerden onder de aanwezigen ook ons aller voorzitter Filip, (zie trouwens Z-Video 130 op de vernieuwde website) en zelfs een paar Skalaars, wat dus wederom een verbroederingstreffen met spijs en drank betekende. We zijn geen Bourgondiërs zeker!

Ik vernam ook dat Jan ondertussen grootse plannen heeft voor een nieuwe kweekruimte. Dat belooft! Aquabeek achterna Jan?

DE 4 DAAGSE SHOW...

in Neeroeteren was goed verzorgd en werd druk bezocht. Naast de openingsreceptie en de groepsuitstap kwamen naar verluid de overige dagen heel wat Z-clubgenoten ook een kijkje nemen.

Filip Maes heeft gewoontegetrouw wat bewegende beelden van de jubileumshow verzameld en gemonteerd voor Z-TV en de archieven.



Mieke Bauwens schrijft een column over het dagelijkse leven bij de Zilverhaai.
Zij rekent hiervoor ook een beetje op uw hulp en medewerking. Mocht u voor deze Z-realitysoap iets kunnen bijdragen vertel het aan Mieke, bel of mail haar.
Bij twijfel.. altijd doen. HE red.

Het leven zoals het is bij de... Zilverhaai.

BIJ SPONSOR AQUABEEK...

Afgelopen pinkstermaandag was het weer zover, opendeurdag bij Aquabeek. En steevast present was onze Filip. Hij liet daar zoals gewoonlijk in de cafetaria het publiek wat mooie plaatjes kijken.

En uiteraard werd er van de gelegenheid gebruik gemaakt om wat publiciteit voor LimBeurs en nationale tentoonstelling te maken. Even daarna kwamen "toevallig" Jan en de vrienden uit Torhout er ook aangewaaid. En werd duchtig bijgepraat (lees gekust) want het was toch alweer lang geleden hé!

De ploeg van Aquabeek had tijdens de dag niet veel tijd om bij te praten, zij hadden werk zat met vissen vangen enz. Daar zijn die dag een pak vissen naar een nieuwe thuis vertrokken. Na afloop hadden ze wat meer tijd voor ons en konden we ook de mooie onderstaande foto maken.



Van Jan de guppyman is er goed en slecht nieuws.



Eerst het slechte: de vermaledijde kanker is terug, en weer wacht hem een klein jaar van chemo en andere miserie.

Hij laat het echter niet aan zijn hartje komen en is volop bezig met het bouwen van een écht viskot!

Hij gaat ook internationaal: even guppy's halen naar Parijs en zo... En dan guppy's opsturen voor een wedstrijd ver van hier... en ze terug krijgen wegens stroompanne in Zaventem. Als troost had 1 van de vrouwtjes in de zak afgelegd en kreeg hij meer visjes terug dan hij had opgestuurd.

En last but not least... hij gaat trouwen met zijn Vivianneke! Het eerste gemengde huwelijk dus : Zilverhaai x Skalaar. TOF!
(Ik? ik blijf wel in eigen clubje).



INTERFACE...

Voor al degenen voor wie àl wat computer is géén chinees is: onze Filip gebruikt MAC, en is algemeen bekend als "macflippo". Wel, Niels Thijs kon niet achterblijven. Hij gebruikt WINDOWS en dus: "Winnie de babbelaar". Tja, wie Niels kent...

4e DINSDAG

Onze laatste 4D-vergadering was weer toppie met 34 aanwezigen.

Het goed gevulde programma omvatte een voorstelling van de voederautomaat "Grazing Pod Feeder"; die lijkt op een drijvend eitje, waar de vissen tegen moeten duwen om aan hun voer te geraken. Ze moeten dus werken voor hun eten, net als wij trouwens. Maar waarschijnlijk niet tot hun 67^{ste}. Daarna kwamen een aantal nieuwe producten van Easy Life aan de beurt waaronder watertesten, die achteraf uiteraard zeer gegeerd waren in de 1€-tombola.



DE BBAT-LIMBURG "ZOMERACTIVITEIT" !

We waren met 73. En er waren 20 haaien ingeschreven. Maar... Lommel was die dag één doolhof: werken, manifestaties enz... met als gevolg dat Chris Corstjens, Conny De Wilde en Sonia Courtois de afgesproken verzamelplaats gewoon niet vonden en dus het gezelschap na lange omzwervingen later op de dag vervoegden. Eerlijk gezegd, ik verdenk ze ervan dat ze liever de lange wandeling NIET deden, en liefst onmiddellijk aan de barbecue begonnen. Henk Van Diejen en Thea Turken daarentegen raakten thuis gewoon niet weg omdat het in Nederland die dag vaderdag was, en ze een overrompeling van bezoekers kregen.

Wel, de afwezigen hadden ongelijk! Een prachtige wandeling door de Lommelse Sahara met o.a. een nieuwe uitkijktoren van 30 m. hoog. Alleen de dapperen durfden de 145 treden aan, waaronder Jos Jansen,

onze erevoorzitter. Veel Limburgse BBAT-ers die een kwart eeuw jonger waren deden het hem niet na. Na een stapje op de voetgangersbrug over het kanaal Bocholt-Herentals, en een bezoekje aan de onderwaterwereld van het bungalowpark Vossemeren met de indrukwekkende filterinstallaties, werd er gretig aangeschoven aan de barbecue. En of het gezellig was!

PROMOTIE EN...

Dan was er nog de jaarlijkse "Houtlandse ruilbeurs", waar onze vereniging een mooie stand had. Spijtig was dat onze



voorzitter de opbouw in zijn eentje moest klaren (waar zijn toch al die hulpvaardige ledenvinnen?). Maar al met al werd het toch een super geslaagde en gezellige dag, mede dankzij de daàr ontworpen "skalaarcocktail" en de lekkere braadworsten op de bbq. Na sluiting van de beurs is er naar jaarlijkse traditie nog een FERM feestje gebouwd, en daar zal die cocktail niet vreemd aan geweest zijn.

NATIONALE VIVARIUMKEURING...

En we eindigen in mineur: het aantal deelnemers is voor onze club zeker niet om naar huis te schrijven: Sven Bronckaers, Theo Luyten en Rudy Lathouders moesten wegens omstandigheden afhaken, en Rudy Jongen en Conny De Wilde waren de enigen om onze clubkleuren te verdedigen. We zijn benieuwd. Als pas "gediplomeerd keurmeester" (foto) mocht ik met de ancients meelopen om ervaring op te doen, (Ik zal als lid van een Limburgse club in Limburg nooit echt mogen keuren) en ik moet zeggen dat hun vivaria er prachtig uitzagen. Respect!

Lees verder...



Mieke Bauwens schrijft een column over het dagelijkse leven bij de Zilverhaai. Zij rekent hiervoor ook een beetje op uw hulp en medewerking. Mocht u voor deze Z-realitysoap iets kunnen bijdragen vertel het aan Mieke, bel of mail haar. Bij twijfel.. altijd doen. HE red.

Het leven zoals het is bij de... Zilverhaai.

"Zomertijd" is in de perswereld alom synoniem van "komkommertijd". Dan worden in de kranten de gekste verhalen opgedist zoals de steeds weerkerende ufo's, en beesten met 2 of meer koppen.

Bij de Zilverhaai is het niet anders, maar gelukkig is er nog de LimBeurs ! En het was weer, zoals altijd, een groot succes, mede dankzij de weergoden. Er waren gelukkig weer vele vlijtige vinnen present om te helpen, de problemen op te lossen, en alles tot een goed einde te brengen. Iedereen vond wel iets naar zijn gading; de vele dorstige kelen werden gelaafd, en de "frittuur" had weerom veel succes. Het was "AF". Op naar de volgende editie dus...

En nu het slechte nieuws: de mama van Annick Clymans is na een lange lijdensweg overleden. We weten wat ze voor Annick betekende, en voelen met haar mee. Sterkte Annick.

Ook Jan Van Rooy vecht nog steeds tegen het kankerbeest. Komaan Jan, het lukt je wel! De hele Zilverhaaiploeg rekent op je.



Na ettelijke weken ziekenhuis verblijf gaat het met Marie-Jeanne van Robert Gorrens stilaan de goede kant op. Volgens de behandelende geneesheer is geduld, geduld en geduld nodig.

Dat o.a. de BBAT-Limburg zomeractiviteit een mooi initiatief is bewijst dat er zo hier en daar mini-verbroederings gebeuren. Zo fietsten Theo en Carine Raymaekers de Maaskant af, samen met Willy Zengers van Maroni Maaseik en vrouwje Ghislaine. Tof!

Martin Imants (Aqua Maxim) is wel op pensioen maar nog steeds een gedreven wielertoerist. Vorige maand viel het nochtans tegen en maakte hij een ongelukkige val, met schaafwonden en gekneusde ribben tot gevolg. Ter inlichting: dit gebeurde NIET op de mont Ventoux, maar ergens in Mol.

Martin, laat je maar goed in de watten leggen.

Het voortbestaan van een hobbyclub hangt ook af van de opvolging door kinderen en kleinkinderen.

Onze Cyriel Vandebergh is daarin een voorbeeld!

Jaren geleden nam hij al



LIM BEURS

een aquarium over van onze toenmalige voorzitter Jos Jansen, en dit voor zijn zoon Johnny. En nu is ondertussen Johnny ook aangesloten bij onze Z-familie. Zo hoort het.

En onze haaien gaan internationaal.

Na Jan de guppyman hebben we Pascal de bettaman. Pascal Wuyts uit Ham heeft zich in deze visjes gespecialiseerd en neemt met enkele uitzonderlijke kweekresultaten deel aan de Holland Betta Show 2015 in Arcen in het weekend van 16-17 augustus.

Als jullie dit lezen is dat natuurlijk al achter de rug. Benieuwd naar de uitslagen.



HOLLAND

2015

BETTA SHOW



Ook de najaar tentoonstellingen beginnen stilaan weer. Rosaceus Wilrijk en Blauwe Alg Kessel beten de kop af. Natuurlijk was de "bende" van Filip weer op pad om filmpjes te maken (en er natuurlijk weer een daguitstap met de nodige spijs en drank aan vast te koppelen).

In Kessel kon men nog meer haaien spotten: Conny De Wilde, Sonja Courtois, Ronald Denison, Luc Vansand en vrouwtje, en ook erevoorzitter Jos met zijn Mieke. De Zilverhaai was dus zoals gewoonlijk alom tegenwoordig.

Lees verder...



Mieke Van der Straeten schrijft een column over het dagelijkse leven bij de Zilverhaai. Zij rekent hiervoor ook een beetje op uw hulp en medewerking. Mocht u voor deze Z-realitysoap iets kunnen bijdragen vertel het aan Mieke, bel of mail haar. Bij twijfel.. altijd doen. HE red.

Het leven zoals het is bij de... Zilverhaai.

Allereerst onze verontschuldigenen.

"Het leven..."verscheen vorige maand niet. Al het materiaal

Excuses, excuses, excuses...
HE redactie



was vertrokken naar de drukker behalve de onmisbare superbelangrijke populaire pagina. In deze HE-editie is dan maar met vertraging aflevering 18 opgenomen. Echte fans konden de tekst wel al eerder terug vinden op de website. Zoiets kan gebeuren als de hoofdredacteur ook eens dringend aan een welverdiende vakantie toe is.

De 4-D vergadering was weer een schot in de roos. Onze Valère Vanderheyden ging even op 1-2-3 een houten aquarium van 1.20 meter ineen knutselen. Hij had wel alles heel goed voorbereid, en met de hulp van Jan Van Genechten en Rudy Wouters was het zaakje zo gepiept. Bart Buyse, als vakman terzake, gaf daarna nog een gesmaakte uitleg en demonstratie van wat je met

polyester allemaal kan doen om je houten bak te optimaliseren.

Eens dat je het weet, een fluitje van een cent. Interesse en belangstelling was er genoeg; Valère en Bart werden overstelpt met vragen.

Het resultaat was een goedkope, lichte en waterdichte bak, die we allemaal zullen kunnen bewonderen op de nationale tentoonstelling in Leuven. Tja, allen daarheen dus, liefst in ZH-outfit.

De belangstelling was in ieder geval super. Onze 4e dinsdagen zijn allang géén bijeenkomsten meer van uitsluitend beginners, maar een gezellig onderonsje van actieve geroutineerde ouwe rotten (ik noem géén namen) samen met liefhebbers die nog hongerig zijn naar kennis, tips en trucs. Dat belooft in ieder geval voor de toekomst.



Een delegatie van ons bestuur kwam nog eens samen met de mensen van TODI in verband met de samenwerking die er zeker zal komen. We mochten een kijkje nemen op de werf, waar we moeizaam met slijkvoeten door het braakliggend terrein geraakten. Maar er zijn serieuze



vorderingen, en de dappersten onder ons waagden de klim naar de 12 meter hoge toren vanwaar zij een blik konden werpen op waar de zeemeerminnen van voorzitter Filip eind volgend jaar zullen zwemmen.

Van Filip gesproken: onze voorzitter werd 's nachts in Torhout door 2 politiecombi's klemgereden omdat hij zonder licht reed.

Waarom? mogelijkheden?

- 1) hij zat te dromen over zeemeerminnes
- 2) hij had er in de koffer zitten
- 3) we zullen het nooit weten, want hem kennende gaat hij het ons zeker niet vertellen, de snoeper.

Waar men gaat langs Vlaamse wegen komt men Zilverhaaien tegen, al dan niet in uniform. Zo kwamen we op de show in Kessel Sonia Courtois, Conny De Wilde, Ronald Denison en Luc Vansand tegen.

Bij Pristella Schoten was onze voorzitter net weg. Het is hartverwarmend dat onze leden ook op die manier als lid van de Zilverhaai naar buiten komen. De resultaten van de Z-TV opnames van Filip vinden jullie wel op de website. Ze zijn prachtig, zoals altijd



Op zaterdag 12 september werd onze opslagplaats in Lommel-Gelderhorsten gedeeltelijk opgeruimd. Een 8-tal aquaria vonden een nieuwe eigenaar. Leuk toch! Succes ermee.



--Jan de Guppyman, u allen welbekend, heeft onder die naam een facebookpagina geopend. En zijn viskot wordt ook nog met 3 meter uitgebreid. Dat zal wel nodig zijn want lief Vivianne is van plan om te kweken met Astronotussen (Pauwoogcichliden). De aqua's heeft hij ondertussen al.

Een paar weken voor de 4D-vergadering was Theo Raymaekers ongelukkig ten val gekomen toen hij uit zijn bestelwagen stapte. Hij had nadien last van evenwichtsproblemen. We waren bang om een "zatte" Theo te zien, maar gelukkig was het allemaal nogal snel voorbij.

Zilverhaaien zijn nogal taaie beestjes hé.

En Pascal Wuyts, we noemen hem in de toekomst "Pascal de bettaman", heeft in Arcen met de Holland Betta Show een 1e plaats behaald met een bettavrouwje (voor de kenners: unicolor veiltail of-zo-iets). Die kampioene werd





mijn eenzame bettaman, maar die was binnen de 10 minuten de helft van zijn vinnen kwijt. Ze is ondertussen wél gekalmeerd. De vissen van Pascal hebben in ieder geval de juiste "kemp"genen. Ze moeten me dringend die truc eens vertellen want ik ben wat dat betreft een watje!

Helaas niet alleen goed nieuws. De schoonmama van Robert Verhaeren overleed begin deze maand. Sterkte gewenst aan de familie vanwege de hele ZH-ploeg.

.. en terwijl we vorige maand nog hoopgevende woorden publiceerden over de gezondheidstoestand van Marie-Jeanne Wagemans zullen we haar nu spijtig voor goed moeten missen. De Zilverhaai en vooral het redactieteam verliest met deze dame een bijzonder iemand. Onze erevoorzitter schreef een waarheidsgetrouwe in memoriam voor alle HE-lezers. De uitvaartdienst werd bijgewoond door een aantal clubleden.

Tot slot onze erevoorzitter. Jos Jansen is soms een beetje verstrooid, en vergeet dan de lichten van zijn karretje te doven, waarna 's ochtends uiteraard zijn accu helemaal plat staat. Hij denkt natuurlijk dat hij héél goed staat met hierboven, maar een schietgebedje helpt helaas niet, en het lief wacht (haha).

Dus maar de "staircase to heaven" genomen en de bisschop van Hasselt uit zijn bed gebeld om hem op weg te helpen, en met goed gevolg.

Tja, een goed netwerk is altijd nuttig natuurlijk... zelfs als moet met het personeel van Onze Lieve Heer!

zoals gebruikelijk verkocht, maar met een zus ervan is hij volop aan het kweken.

Voor de liefhebbers, opgelet: de "vrouwen" van Pascal zijn niet gewoon!

De traditie wil dat bettamannen de vrouwen domineren, maar dat is buiten de rekening van de "Wuytskes" gerekend. Hij gaf mij een mooi vrouwtje kado (waarvoor dank) voor

in memoriam



Op donderdag 10 september 2015 overleed Marie-Jeanne Wagemans, de echtgenote van Robert Gorrens.

Zij was vanaf 1980 tot de vaststelling van haar ziekte in oktober 2013 een vaste hulp bij het samenstellen van ons magazine Haaïen-Echo's. Gedurende die 33 jaar heeft ze 361 clubbladen helpen samenstellen, samen met haar Robert. Geen inspanning was haar teveel gevraagd.

In de beginjaren werden de bladen van Haaïen-Echo's met een handbediende stencilmachine gemaakt. De foto's van vissen en planten werden door Marie-Jeanne bij de tekst gekleefd. Tientallen lijmstiften heeft ze hiervoor verbruikt en steeds was alles keurig en op tijd bij de verantwoordelijke uitgever.

De redactiemogelijkheden groeiden met de financiële vooruitgang van de Zilverhaai, prentjes kleven verdween uit de lijst van redactiewerken, maar uitrapen, adressen kleven folders en/of staaltjes in de omslag doen en tientallen andere werkjes bleven bestaan. Nooit heeft ze onze verantwoordelijk uitgever in de steek gelaten; hij kon in alles op haar vertrouwen, Haaïen-Echo's beschouwde ze ook als haar boekje.

Marie-Jeanne steunde Robert in zijn hobby en ze was apentrots toe hij zowel in 1983 als in 1985 clubkampioen werd. Maar ik zie Robert ook nog glunderen toen hij trots de grote Zilverhaai wimpel toonde die Marie-Jeanne gemaakt had. Een prachtig stukje naaikunst in de rood-gele kleuren van de Zilverhaai, met de drie vissen volledig samengesteld uit meerdere honderden aangenaide zilveren parels. De Zilverhaai en Haaïen-Echo's waren de trots van Marie-Jeanne. We zullen haar missen.

Jos Jansen

Mieke Van der Straeten schrijft een column over het dagelijkse leven bij de Zilverhaai. Zij rekent hiervoor ook een beetje op uw hulp en medewerking. Mocht u voor deze Z-realitysoap iets kunnen bijdragen vertel het aan Mieke, bel of mail haar. Bij twijfel.. altijd doen. HE red.

Het leven zoals het is bij de... Zilverhaai.

De Nationale Tentoonstelling in de Kruidtuin te Leuven: het BBAT-evenement van het jaar, met bijna 100 vivariums!

Dat kon toch niet zonder deelname van onze club. En onze 2 "showmannen" Valère Vanderheyden en Theo Raymaekers vlogen erin. Het was allemaal niet zo eenvoudig, maar onze handige Harry's speelden het toch klaar. De Zilverhaai kon uitpakken met 2 prachtige aquariums. In de brochure gids stond o.a. te lezen: nr 51 Speciaalaquarium van een rivierbedding met zilverhaaien en torpedobarbelen als vissen - nr 53 Oeveraquarium met een rietkraag en kienhout met als bezetting een school maanvissen.

Hopelijk krijgen we binnenkort een volwaardige "showploeg", gezien de plannen voor een grote tentoonstelling volgend jaar, ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van onze club. Kandidaten met 2 rechterhanden, mannen en vrouwen met "poten aan hun lijf", creatievelingen enz... gelieve zich aan te melden bij het bestuur, liever vandaag dan morgen.

En ook op de BBAT-Bondsdag was onze club goed vertegenwoordigd. Maar het kan nog beter; we zien ook altijd dezelfde gezichten. Waar blijft de jeugd?

Robert Gorrens heeft ook de draad terug opgenomen en zet zich weeral volop in voor het HE-redactieteam. "Chapeau" Robert!

Iemand al de vernieuwde uitgave van "Het Aquarium", het tijdschrift van de NBAT ingekeken?

De leestafel tijdens de 4D-Vergadering maakt het u trouwens mogelijk.

Echt mooi hoor, en er verscheen een groot artikel in over "onze" LimBeurs. Op één van de foto's is zelfs onze voorzitter te zien. Hij stond aan te schuiven bij de frit(t)uur...zuiver toeval hoor...

Een hele haaienschool ligt in de lappenmand, en moet onder het mes (of is er ondertussen al vanonder). Jan Van Rooy zit nog op een operatie aan de lever te wachten (leuk pff...); Sven Bronkaers moest een stukje



darm missen; de rug van Rudy Wouters was dringend aan oplapwerk toe; bij Levi, het zontje van Jos Luyten moest een cyste uit de lies verwijderd worden, en tot slot: Jos Jansen kreeg een klein herseninfarct en moest daarna een ingreep aan zijn halsslagader ondergaan. Het is bij deze bevestigd: Jos HEEFT wel degelijk hersenen; dat is toch al één Zilverhaai waarvan we zeker zijn.

Nico Lindebrings heeft zijn zeeaquarium leeggemaakt en heringericht. Maar waar blijf je in zo'n geval met de bewoners?

Geen probleem voor Nico! Hij kocht gewoon een zwembad van 2 x 3 m. en plaatste dit in zijn living voor de opvang van vissen en koralen. Bij Nico op bezoek gaan betekent dus: snorkel en zwemvliezen meebrengen,

...en je waant je in de Rode Zee.

Verkoop je tickets Nico?

Ook de Naturaria Fair in Antwerpen was o.a. met ruim 10 meters ingevulde standruimte, voor de Zilverhaai een succes. Internetleden (en ook effectieve leden natuurlijk) kwamen met bosjes hun bon inleveren voor een Eheim-kennismakingspakket.

Ook de bekende groene briefjes werden vlot aangebracht dankzij het werk van Hilde Goossens en de gebroeders Luyten. Hopelijk dus weer een aantal (internet)leden erbij, en misschien komen hier ook een paar echte Zilverhaaien uit.

Conny De Wilde doet haar best. Zij kweekte een heleboel plantjes op moerascultuur, en bood ze dan aan voor de 1€-tombola (afbeelding). Tof Conny, doe zo voort en hopelijk krijg je navolging, want voor de show in 2016 hebben we véél plantjes nodig.



4D september

De opkomst was super; we hadden weer een full house. De gezellige 4D-bijeenkomsten beginnen stilaan de concurrentie aan te gaan met de gewone ledenvergaderingen (2D), en dit dankzij de inzet van zowel "gewone" leden als bestuursleden. Het zijn simpelweg toffe onderonsjes, soms leerzaam, soms plezant, soms mooi om naar te kijken of spannend, maar altijd de moeite waard om erbij te zijn.

Onze secretaris Theo Luyten mocht de spits afbijten met een voorstelling van een nieuw gamma schitterende producten van EHEIM, zoals verschillende voersoorten, waterbehandeling, filterstarter, en plantenmeststof. Onze sponsor had ons een berg stalen bezorgd, en bij deze bijeenkomst mocht iedereen een goodiebag met allerlei Eheimspulletjes meenemen. Ook bij de Naturaria Fair, AquaVaria en Vivariumbeurs worden ze gul (met bon) aan onze internetleden uitgedeeld.

Dan was het aan onze erevoorzitter Jos Jansen om aan te tonen dat hij nog steeds over 2 rechterhanden beschikt. Het was niet eenvoudig om met twee handen te werken, en tegelijkertijd nog de micro vast te houden, maar gelukkig kwam Theo L. hem ter hulp. Jos speelde het klaar om met 1 (of meerdere) petflessen een prima werkende vissenal in elkaar te knutselen.

Benodigheden: petfles natuurlijk, elastiekje, secondenlijm, scherp mes en een soldeerbout of desnoods een hete

breinaald van moeder de vrouw. We weten natuurlijk niet hoeveel flessen cola en water hij heeft moeten leegdrinken vooraleer het gewenste resultaat bereikt werd. We weten wel dat hij volop bezig is met het ontwerpen van een vissenal aan de hand van lege flesjes trappist van Westmalle...

En daar dan een patent op nemen.... WAAW!!!



Pascal Wuyts had een microscoop en laptop meegebracht, met daarbij horend een aantal "vieze" beestjes. Het was natuurlijk drummen om die te bekijken hoewel het nog lang geen Halloween was. Helaas was al dat moois niet aan mij besteed. Ik zie gewoon geen fluit in een microscoop.

Ooit is mij een dotje hengstensperma onder zo'n ding voorgeschoven, maar niets te zien hoor. En spermavisjes van een paard zijn echt niet geschikt voor een nanobakje.

En tot slot kwam onze professor Zonnebloem Valère aan het woord met het steeds weerkerend fenomeen (en probleem): de stikstofkringloop! Hij had een prachtige,

EHEIM



zelfs voor een prille haaienlarf begrijpbare presentatie voorbereid. Zelfs IK, die van scheikunde absoluut geen kaas gegeten heb, begin het stilaan te snappen. En wat meer is: er is ons nog minstens één vervolg beloofd. Daar kijken we allen naar uit.

Ook de 1 €-tombola was weer een succes. Zoals gewoonlijk ging ook dit keer geen enkele Zilverhaai met lege handen naar huis. Mooi zo!



Dit jaar ging op de Aqua Expo Tage het eerste intercontinentaal guppy kampioenschap door. En dan is onze Jan uit Arendonk niet meer te houden. Dat weekend had hij ook logés, onze vrienden Chris D. en Patricia D. En die wilden eens graag langs Meerbusch rijden om Aqua-Treff te bezoeken. Dit is een gespecialiseerde zaak in Afrikaanse cichliden.

Meerbusch was echter niet meteen op de weg naar Dortmund maar een heel stukje om.

Jan V. zijn motto "malawi's dat zijn geen vissen" maakte dat hij natuurlijk liever zo snel mogelijk in Dortmund wilde zijn. Geen nood Filip M. bracht weer eens de redding.

Gezien men toch met twee wagens moest rijden omdat ze met 7 personen waren, gingen Jan V., Vivianne P., Evy A. en Jos L. rechtstreeks naar Dortmund.

Filip, Chris en Patricia zouden eerst naar Meerbusch gaan en daarna ook naar de beurs in Dortmund komen.



Chris Demeulenaere
en Patricia Desimpel

Bij aankomst in Meerbusch maakte de eigenaar er echter attent op dat het een Duitse nationale feestdag was en de zaak niet open was. Hij was er toevallig omdat er een zending vissen verwacht werd. Veel geluk dus, ze mochten binnen! Patricia moest bijna enkele traantjes wegpinken van contentement. Ze had deze zaak al zolang op haar programma staan om te bezoeken maar het kwam er nooit

van. En inderdaad veel specialekes en wildvang en een dik uur later de wagen vol met vissen om naar het verre Torhout te verhuizen.

Volgende stop: Dortmund. Men was net vertrokken als Filip een sms van Jan binnen kreeg, die was al over zijn budget gegaan met het bieden op nieuwe guppen. Hij kan het toch niet laten. Op de Aqua Expo Tage ging Filip uiteraard weer beelden maken voor Z-TV. In de late namiddag kwam iedereen op het terras weer samen en na een goeie pint reden ze allen weer voldaan huiswaarts.

Dortmund vervolg.

Jan reed de dag er na nog even heen en weer om zijn nieuwe aangekochte guppen te gaan ophalen.

Naar horen zeggen heeft de Duitse politie toch maar een bonnetje met een mooie foto van Jan naar Arendonk gestuurd. Blijkbaar maakt de Duitse politie sneller bekeuringen dan hun collega's uit Torhout.

(Filip kwam er eerder beter mee weg – zie aflevering 19)



Mieke Van Der Straeten werd op de BBAT bondsdag te Leuven gelauwerd als eerste en enige vrouwelijke keurmeester. Als beloning (?) mocht zij meekeuren tijdens de Nationale tentoonstelling.

Sorry, van die tentoonstelling zijn geen bruikbare opnames van Z-TV wegens te veel reflecties in de orangerie.

De belangrijkste Nederlandse vakbeurs voor professionals in de huisdierenbranche vond plaats op 11, 12 en 13 oktober 2015 in Gorinchem.

Een aantal van onze partners/sponsors waren aldaar in de Evenementehal van de partij. Maar ook liepen er als bezoeker een paar PR-mannen van het Z-bestuur rond. Zij gingen de samenwerking met de Olmense Zoo verkondigen... en dit zal niet de laatste keer geweest zijn.

Ruilbeurs Brugge.

Op 11 oktober ging de jaarlijkse ruilbeurs van de Brugse Aquariumvrienden weer door. Een kleine beurs, die nogal veel zwart-geel (Torhout) gekleurd was. Nu zowel Jan V. als Filip M. zaten van de dag ervoor al in de regio, dus afstand was voor hen ditmaal geen probleem. Dan maar even langsgaan en al wat publiciteit beginnen te maken voor onze tentoonstelling in de Olmense Zoo.

Wel heel opmerkelijk was dat 'geboren verkoper' Vivianne even voor een collegaclublid kaartje kaarten ging verkopen ten voordele van Aquariumclub Skalaar Torhout en dat in een Zilverhaai outfit! Moet kunnen!

Mieke Van der Straeten schrijft een column over het dagelijkse leven bij de Zilverhaai. Zij rekent hiervoor ook een beetje op uw hulp en medewerking. Mocht u voor deze Z-realitysoap iets kunnen bijdragen vertel het aan Mieke, bel of mail haar. Bij twijfel.. altijd doen. HE red.

Het leven zoals het is bij de... Zilverhaai.

Eind oktober was er weer AQUAVARIA in Vianen, een mooie hobbybeurs, discussiekampioenschap, en tegelijkertijd bondsdag van onze vrienden van de NBAT.

De Zilverhaai was daar aanwezig met uiteraard promotie voor onze club. Enkele haaien maakten van de gelegenheid gebruik om hun "waren" aan de man te brengen.

Zo was er Jan de guppyman (Van Rooy) met...(neen, nog géén baby-Astronotusjes), Evy Aerts met garnalen natuurlijk, en ook Kenny Mertens had spulletjes meegebracht. Kenny kreeg zelfs natte voeten toen het aquarium van Eddy Leysen, die een stand naast de onze had, begon te lekken. Met verenigde krachten en vernuft, maar vooral siliconen en duct tape werd het lek zowaar gedicht, en een catastrofe vermeden.

Ik kon het als beginnend keurmeester natuurlijk niet laten om naar de PowerPointvoorstelling te gaan kijken van de Nederlandse keuring. De Nederlanders staan immers bekend als superieure aquariuminrichters waar wij Belgen allemaal een puntje konden aan zuigen. Wel, tot mijn grote vreugde kon ik vaststellen dat onze toppers, in alle categorieën ook in Nederland helemaal bovenaan de top zouden staan. Ikke fiere Belg! We kunnen onze noorderburen best "een poepje laten ruiken".

En dan is daar telkens ook de tombola, met als hoofdprijs een kweekkoppel discussvissen. Jan Van Rooy was effe weg, guppy's kijken natuurlijk, en vrouwtje Vivianne kocht dan in zijn plaats maar een tombolalotje. Bleek dat zij nog wel de "Stendker"-discussen had gewonnen!



Vermits Jan vindt dat discussen "geen vissen" zijn, nam zij graag de alternatieve geldprijs in ontvangst, waarmee Jan onmiddellijk "vissen" ging kopen, guppy's dus. Pff...het zal



je lief maar wezen...

Onze voorzitter blijft maar sukkelen met zijn onderdanen en doet het tegenwoordig op krukken. Wel aanwezig op AquaVaria maar van filmen kwam niets in huis.

Het kan natuurlijk ook zijn dat hij doet alsof om het medeleven van zijn meerminnetjes. Hoe zieliger je bent, hoe meer knuffels en liefkozingen toch... DIT WAS EEN GRAPJE FILIP, VEEL BETERSCHAP GEWENST!

Onze 4D-vergadering van oktober kende ook weer veel succes. Erevoorzitter Jos Jansen deed het relaas van zijn Braziliëreis, zij het met schorre stem. De operatie aan zijn halsslagader was blijkbaar nog niet helemaal verteerd, maar hij haalde toch met vlag en wimpel de eindstreep (hoewel hij soms piranha's met kardinalen verwarde). Maar ik denk niet dat velen dat was opgevallen, want de meesten hadden meer oog voor het vrouwelijk schoon op het carnaval van Rio de Janeiro.

Bij de 1 €-tombola waren er een heleboel plantjes te kiezen die Theo Luyten na AquaVaria in Vianen cadeau kreeg van Johan Veenhof (bedankt Johan). Wij (ik en Jos) mochten ons verheugen in Belgisch groen, Rotala macrandra en Ludwigia mini red. Vermits die 3 dagen na de beurs niet meer in de allerbeste conditie waren, heb ik er maar een moerascultuurtje mee opgezet. Het lijkt goed te lukken. Haaienvrienden denk eraan: volgend jaar hebben we een mega-tentoonstelling, en hebben we dan ook massa's planten nodig. Dus, allen, NU beginnen met plantjes kweken, ok?

**Aquariumshow
Olmense Zoo Onderwater
10 t/m 13 nov 2016**



ONDERWATER

Graag zou ik hierbij nog eens een lans breken voor de BBAT. Jullie weten dat je voor een schamele 7 € bovenop het Zilverhaai-lidmaatschap (20 €) ook lid kan worden van onze overkoepelende vereniging, die zich terdege inspant voor onze mooie hobby.



Voor die 7 € krijg je niet alleen het mooie maandblad "Aquariumwereld", maar geniet je van een korting van 5 tot 10 % bij je aankopen in de meeste aquariumhandels, en krijg je ook nog korting aan de inkom van de meeste tentoonstellingen en beurzen, zoals ook onze eigen LimBeurs. Dus, kom je af en toe eens in een aquariumwinkel om materiaal, vissen enz... te kopen, dan is die 7 € al vlug terugverdiend. Doen hé!

Ook dankzij BBAT kan je voordelig intekenen op gerenormeerde magazines. Bovendien zijn zelfs kortingen voorzien bij de zomeractiviteit van BBAT-Limburg en de BBAT bondsdag.

Al 20 € betaald? Geen probleem stort dan spontaan en snel 7 € bij en alles komt nog in orde.

Op de DAG VAN DE KWEEKCENTRALE in Leuven konden we natuurlijk ook niet afwezig blijven. Onze "vaste ploeg" was present, en ook onze Torhoutse vrienden waren van de partij. Jan de Guppyman heeft zich nog eens goed laten gaan vermits hij wegens zijn ziekenhuisopname de aanstaande Vivariumbeurs moet missen. Hoe speelt hij het toch klaar: goed verkopen en na afloop toch weer veel moeite hebben om alles in de auto te proppen.

Een collega-standhouder, Rudy Roelandt, deelde mee dat hij stopte met beurzenverkoop, en dat Jan een deel spullen kon overnemen. En om dit toch een beetje te vieren hadden Jan en Vivianne een geschenkmand bij voor Rudy en vrouwtje Martine (zie foto).



Tanichthys Hasselt hield weer haar jaarlijkse eetdag, en uiteraard was daar een hongerige haaienschool van de partij. Wel, de afwezigen hadden zoals gewoonlijk ongelijk. Het eten was lekker en overvloedig, en de haaienbuikjes stonden na afloop allemaal op springen. Zowat héél aquaristisch Limburg was er vertegenwoordigd, en het was leuk en gezellig dat we collega-aquarianen konden begroeten en er een praatje mee maken. Volgend jaar keren we terug.

Rudi Jongen uit Kuringen is thans Rudi Jongen uit Zonhoven geworden, want hij is verhuisd samen met zijn vissen en zijn planten. Een nieuw en groter aquarium zijn plannen voor volgend jaar laat hij weten,

En Eddy Naets heeft zich nog eens langs zijn stoere kant laten zien en is met de kettingzaag het verwilderde aquariumpark in Lommel-Gelderhortsen te lijf gegaan. Eddy, je bent altijd welkom in mijn tuin die stilaan ook op een jungle begint te lijken.

Onze penningmeester Jos Luyten is weeral duchtig in de weer om sponsoring te verzamelen voor onze Haaien-Echo's, de website, en nu ook voor onze show Olmense Zoo Onder Water. En zoals altijd met succes!



Over de Nacht van de Aquariaan en de uitslag van de Nationale vivariumkeuring kunnen we op dit ogenblik nog kort zijn. Gewoon omdat het pas volgende week 20 november is. Wel werd op de bestuursvergadering duidelijk dat waarschijnlijk alle bestuursleden deze BBAT-activiteit noodgedwongen zullen moeten missen.

Het lijkt wel dat de Nationale Vivariumkeuring voor de Zilverhaai dit jaar veel pech meebrengt. Het begon al kort na de inschrijvingen: Sven Bronckaers, Theo Luyten en Rudy Lathouders moesten om zeer verschillende redenen hun deelname nog voor de keuring annuleren.

Uiteindelijk bleven alleen Conny De Wilde en Rudi Jongen nog over om de eer van de Zilverhaai hoog te houden.

We duimen alleszins voor hen.

Onze redacteur heeft in deze Haaien-Echo's een pagina gereserveerd voor de uitslag, Hopelijk krijgt hij dit nog tijdig voor mekaar, ik ben benieuwd.