

Mieke Van der Straeten schrijft een column over het dagelijkse leven bij de Zilverhaai. Zij rekent hiervoor ook een beetje op uw hulp en medewerking. Mocht u voor deze Z-realitysoap iets kunnen bijdragen vertel het aan Mieke, bel of mail haar. Bij twijfel.. altijd doen. HE red.

Het leven zoals het is bij de... Zilverhaai.

Nog even over de "Nacht van de aquariaan". Er waren maar 2 deelnemende Zilverhaaien aan de nationale huiskeuring: Conny De Wilde en Rudi Jongen, en ook ons supportersclubje was miniem: Conny en Sonia Courtois, Jos Jansen en ikke (Mieke). En dankzij bevriende clubs, Tanichthys Hasselt en Daphnia Lille, hadden we zelfs gratis vervoer. Ik zou toch een lans willen breken bij onze leden: mannen, als je fier bent op je vivarium, doe dan toch mee aan de huiskeuring! Volgend jaar is er weer een Limburgse huiskeuring en dus is de concurrentie niet zoo groot. Je kan alleen maar bijleren en geloof me, je zal echt niet met beschaamde kaken staan.



Als keurmeester had ik het genoeg om samen met de BBAT-voorzitter de prijzen en certificaten te mogen uitdelen (en gelukkig ook de daarbij horende zoenen). En vermits ik kwam supportereren voor onze

deelnemers was ik in ZH-outfit, met als gevolg dat het Zilverhaai –logo op alle foto's stond te blinken. Leuk hé. In ieder geval nog een dikke proficiat voor Conny en Rudi voor hun mooie resultaat.

En dan het jaarlijks Vivariumfeest! Dat begon op zaterdag, maar vrijdagavond waren er al zilverhaaien, skalaars en exoticaleden afgezakt naar Nieuwegein om de plaatselijke hotelletjes onveilig te maken.

Jos Jansen heeft nog altijd rijverbod (neen, NIET omdat hij ladderzat achter het stuur zat maar wegens zijn herseninfarctje), en daarom werd Jos Luyten opgetrommeld om als chauffeur te dienen. Bedankt Jos. Ik was daar helemaal niet boos om; kon ik lekker aan sightseeing doen.

Onze stand viel kleiner uit dan verwacht, en we dachten hem



niet gevuld te krijgen nu Jan de Guppyman er niet bij kon zijn, maar uiteindelijk moesten we toch nog een andere tafel inpalmen om al onze spullen uitgestald te krijgen.

Sven Bronckaers en Niels Thijs verdedigden onze kleuren bij de "life aquascaping", en bij het nano-gebeuren. Ze deden dat super, maar we hadden van hen niet beter verwacht natuurlijk. Sven heeft ook een verovering gemaakt in de persoon van "LA Kasselmann". De plantendiva kwam hem zelfs raad vragen ivm de determinatie van een plantje, en maakte zelfs een afspraakje bij hem thuis.... tja, wat moeten we daàr van denken?

Evy Aerts deed ook mee aan de Dutch shrimp contest, en mocht daarbij ook jureren. Carrièreswitch Evy? Denk eraan, als keurder moet je over een olifantenvel beschikken. Ik ben het nog maar pas, maar ik kan er al van meespreken.

En tot slot : onze voorzitter Filip is blijkbaar overgestapt van frietjes, steppegras en ijsroom naar... sushi. Zie je hem binnenkort met spleetogen, dan weet je hoe het komt.

En de clubfeesten blijven maar komen. Na Tanichthys Hasselt was het aan Maroni Maaseik.

We waren met 6: Jos Luyten en Sylvia, Theo Raymaekers en Carine, Jos Jansen en ik, maar de pret was er niet minder om. Het was gezellig, het eten was lekker, de ontvangst hartelijk, en Lambert Rumen had een mooie presentatie gemaakt over de voorbije activiteiten van de club. Regelmatig kwamen we toch zilverhaaien tegen bij de fotootjes.

Superavond! Hopelijk mogen we ook weer Maroni's op ons clubfeest verwelkomen. We zullen ze even goed een warm onthaal bieden (vissen onder elkaar hé).

4D-vergadering november

Het moet gezegd: onze 4D-vergaderingen steken de gewone 2D-ledenvergaderingen stilaan naar de kroon. Ook in november telden we een 40-tal leden die graag hun licht kwamen opsteken over wat hun beloofd was: een uiteenzetting over CO2.

Blijkbaar is dat nog altijd Chinees of Sanskriet, vooral voor de niet-plantenmannen, maar dankzij Theo Luyten weten ze er nu ook alles van.

De Duitse fabrikant JBL had goed ondersteund en Theo had alles mooi voorbereid: eerst een presentatie over het wat, hoe en waarom, en het nut ervan, waarbij het hele systeem uit de doeken werd gedaan met voorbeelden, schema's, foto's en weet ik wat nog allemaal.

Zie foto collage op volgende pagina.



Na de pauze en de 1€-tombola, waarbij ik mijn voorraadje droogvoer weer kon aanvullen, kregen we een mooie tafel te zien met alle JBL-systemen. Iedereen mocht alles bekijken, aanraken, besnuffelen, en alle mogelijke uitleg vragen, wat uiteraard ook gebeurde. Theo wist gelukkig van wanten en diende ons allemaal van antwoord. Onze foto's haalden trouwens de facebookpagina van JBL. Checken hé haaien, of jullie er mooi opstaan.

En nog nieuws van de ziekenboeg: Jan Van Rooy is herstellende van de zoveelste operatie, maar we hopen vurig dat hij er in de Nacht van de Zilverhaaien bij is, samen met zijn Skalaarke. Volgens de laatste berichten zijn de tumoren allemaal verdwenen. Goed nieuws van die kant dus.

Idem voor Rudi Wouters met zijn rugmiserie. Hopelijk wordt hij eindelijk verlost van de pijn en kan hij ook mee genieten van ons clubfeest.

Bij de jaarlijkse quiz- en tombolavergadering was de opkomst zoals gewoonlijk wat minder. Drempelvrees? Schroom? Angst om teveel foute antwoorden te geven?

Wie zal het zeggen? In ieder geval onterecht want het blijft ten slotte een vriendenmatchke, en door de strikvragen die Theo Luyten en Filip Maes er hadden tussen gestoken was het voor iedereen héél moeilijk om alles juist te hebben.

Tombolaman Rudy Wouters lag nog in de lappenmand, Valère Vanderheyden had zich al de hele avond uitgesloofd om tombolalootjes aan de man te brengen, en daarom viel mij de eer te beurt om de winnende lotjes te trekken. Alsof ik een onschuldige hand heb...

Hilde en Sonia die zich zoals gewoonlijk de benen onder het lijf liepen om de prijzen aan de winnaars te bezorgen, kregen ditmaal de hulp van Laura Liberloo. Mooi zo meisje, hopelijk krijgt je voorbeeld navolging van de vele "jonge honden" in de club om zich terdege voor de Zilverhaai in te zetten. En ook Ann Olslagers verdient een pluim: met een hoop net geboren en nog te verwachten kittens, drachtige poezen en hitsige katers vond zij toch nog de tijd om ons haaien van hapjes te voorzien. Superavond weer!



Mieke Van der Straeten schrijft een column over het dagelijkse leven bij de Zilverhaai. Zij rekent hiervoor ook een beetje op uw hulp en medewerking. Mocht u voor deze Z-realitysoap iets kunnen bijdragen vertel het aan Mieke, bel of mail haar. Bij twijfel.. altijd doen. HE red.

Het leven zoals het is bij de... Zilverhaai.

"Van Aquashow 1976 naar 2016" was door MacFlippo weer mooi in elkaar gezet voor de 4D-vergadering van december. Bij aanvang van de voorstelling kregen we echt geluidloze beelden van de jaren stillekens te zien. Dia's en film van ver voor het digitale tijdperk, het verre verleden van de Zilverhaai kwam terug tot leven, althans op tentoonstellingsgebied. Verrast van wat er ooit is gepresteerd bij de Zilverhaai. We kregen zelfs florisante opnamen van het toeristisch VRT-magazine 'Boeketje Vlaanderen' op het scherm te zien met een jeugdige Gerty Christoffels als zeemeermin. (Intern. Aquarium Salon 1989). Met soms amusante tussenkomsten en allerlei anekdotes was deze avondvullende presentatie op alle vlakken een topavond. De prestaties van de laatste decennia's en dan vooral de Dierenhappenings die in de Hasseltse Grenslandhallen werden gerealiseerd, gaven een goede indruk van wat er achter de schermen allemaal bij hoort om een tentoonstelling op te bouwen.

Het was voor tal van onze huidige leden zeker een openbaring en dit was enigzins ook de bedoeling van het bestuur. Een aanzet om toe te leven naar een volgende uitdaging met name de Aquashow Olmense Zoo onder water, maar dat had je wel begrepen.

In de 4D-vergadering van november had Theo Luyten het een hele avond over CO2-installaties, en wat er allemaal komt bij kijken. Theo Raymaekers had het toen blijkbaar te druk achter de toeg en heeft niet goed opgelet. Hij installeerde op zijn aquarium ook zo'n CO2-geval, maar vergat de koppeling van de bellenteller goed vast te draaien. Gevolg: CO2-fles op 1 dag leeg. Tja Theo, dat noemen ze "leergeld".

Bij de drankslijters kan je van die héle grote flessen halen. Daar kom je zeker 2 dagen mee toe (grapje). Hopelijk hebben je visjes het niet moeten bekopen.

Aquarium Coenen uit Best kon als nieuwe HE-adverteerder al meteen rekenen op Z-reklame voor de opening van



**Aquarium
Coenen**

de nieuwe steenkorallenhoek.

Onze fans van steenkorallen lieten deze gelegenheid niet ongemoeid.

Onze voorzitter en secretaris brachten ook een beleefdheidsbezoek en verzamelden

filmmateriaal voor het al overvolle en drukbezochte YouTube-kanaal van de Zilverhaai.



De "stille krachten": ze lopen niet in de kijker, maar achter de schermen werken ze hard voor onze club. Zo is er Robert Gorrens. Hij zet zich zoals vroeger weer elke maand in voor het samenstellen en verzenden van dit prachtige lijfblad.

En ook Niels Thijs wordt om de haverklap ingeschakeld voor het optimaliseren van de website. Fijn toch dat we zo'n leden hebben waar we ten allen tijde kunnen op rekenen, hoewel jullie er niets van merken.

En dan was er de nationale tentoonstelling, waar we met 2 aquaria aanwezig waren. En die werden ook gekeurd. Blijkbaar waren de keurmeesters zéér streng, want we kregen maar een score van 75,2 en 78,2 op 100. Ter verduidelijking: IK, Mieke, heb ze niet gekeurd, anders hadden we wél 100% gehaald (weer een grapje). Trouwens aan geen enkel van de 98 vivaria werd een bondsdiploma uitgereikt, tot ergernis van velen, maar dat is weer een ander paar mouwen.



Onze "Zilverhaainacht" dan. Een volledig verslag kunnen jullie elders in deze HE-editie lezen, maar ik wil toch graag enkele verdienstelijke haaien in de kijker zetten. Zo is er Hilde, die haar creatieve duivels weer eens heeft ontbonden met de prachtige taferversieringen. Zij, en hare Benny ook natuurlijk, hebben zich avond na avond bezig gehouden met het plooiën van servetten tot mooie visjes (het leken



wel meer Torhoutse skalaren dan zilverhaaien, maar kom). En Theo Luyten, die als een volwaardig landmeter met rolmeter en plakband de tafelschikking organiseerde. Tip aan Ria> voor zijn volgende verjaardag: zo'n lasering waarmee hij alles tot op de millimeter kan afmeten. Carine en Sylvia waren al maanden bezig met de tombola: prijzen zoeken, versieren, inpakken, lotjes in de omslagen steken... weet ik veel wat daar allemaal komt bij kijken. Marèse hield zich onledig met het vullen van de koelkasten, maar ook en vooral met het proeven van de wijn (weeral grapje). Ik vergeet natuurlijk een hoop medewerkers, maar kom, we waren toch weeral een knappe ploeg die alles tot een goed einde heeft gebracht, en dat einde kwam héél laat. Ik heb er in ieder geval een mooi souvenir aan overgehouden: na 45 jaar autorijden (al dan niet nuchter) heb ik eindelijk mijn eerste BOB-sleutelhanger vast (om 2u30. aan de autostrade-oprit in Beringen), haha.

Reporter Jean Beerten was bijzonder snel om verslag uit te brengen van de Nacht der Zilverhaaien. Twee dagen na de feestvergadering verschenen er al foto's & teksten op internet; namelijk in de buurtkrant en in Het Belang van Limburg. (zie Z-Post).

Jos Luyten en Filip Maes zijn onze trouwe vetegenwoordigers op de vergaderingen van BBAT-Limburg. Ieder jaar staan daar ook verkiezingen op het programma. Op één stem na was onze Filip daar de nieuwe voorzitter. Guido Rens van Black Molly Genk blijft in 2016 nipt aan het roer van de provinciale federatie. De overige bestuurders van BBAT-Limburg blijven ook op post.



**Clubkampioen
Conny De Wilde
met de
kristallen druppel**



Mieke Van der Straeten schrijft een column over het dagelijkse leven bij de Zilerhaai. Zij rekent hiervoor ook een beetje op uw hulp en medewerking. Mocht u voor deze Z-realitysoap iets kunnen bijdragen vertel het aan Mieke, bel of mail haar. Bij twijfel.. altijd doen. HE redactie.

Het leven zoals het is bij de... Zilverhaai.

Februari is sowieso de triestigste maand van het jaar: de feestdagen zijn voorbij en de lente is nog niet in zicht. Maar net daarvoor, op 30 januari vond in Klein-Willebroek de jaarlijkse algemene vergadering van de BBAT plaats. Normaal is ons bestuur daarbij present (wegens de receptie achteraf natuurlijk), maar nu viel ze net samen met de uitvaartdienst van onze goede vriend Jan Van Rooy, en daar konden we als bestuur natuurlijk niet wegblijven.

Theo Luyten ging als secretaris en namens ons bestuur er dan toch naartoe, en mocht blij verkondigen dat het in het BBAT-bestuur voortaan LIMBURG BOVEN was: 3 van de huidige 5 bestuursleden komen nu uit onze provincie. Proficiat Willy, Ludo en Werner!

Eind vorig jaar schreef Jan nog een tekst voor Haaïen-Echo's: zijn Guppysprookje. Maar helaas is aan dit sprookje een tragisch einde gekomen. Onze goede vriend Jan Van Rooy is op 24 januari 2016 overleden.



Velen in onze club kenden hem als de immer goedlachse, steeds behulpzame, en vooral op vele beurzen aanwezige sjacheraar eerste klas. Welke stoten hij soms uithaalde, dat deed niemand hem na! En om een grap uit te halen, daar was hij altijd voor te vinden. We hadden toch al een hele bus zeemeerminnetjes geronseld, natuurlijk zonder schelpjes hé Jan. Want dat laatste was steevast



de discussie die we voerden met potentiële kandidaten.

Maar na een lange strijd heeft het allemaal niet meer mogen zijn. Ikzelf (Filip) heb toch nog een overvloed aan mooie momenten die we samen beleefden, om nooit meer te vergeten. Het ga je goed beste vriend!

Ons aller website werd gehackt !!!

Geen paniek, onze IT-ers Filip en Niels doen er alles aan om dit euvel zo snel mogelijk uit de wereld te helpen, desnoods met nachtwerk...

En onze kersverse clubkampioen Conny blijft er voor zorgen dat er elke maand op de ledenvergadering vers levend voer voor onze troetels voorhanden is. Hoedje af!

Begin februari had in Duitsland, meer bepaald in Hannover de Heimtiermesse plaats met het prestigieuze garnalen kampioenschap. Evy Aerts was er bij en beloofde de HE.redactie een verslag. Zij heeft echter de deadline niet gehaald.

't Zal dan voor volgende editie zijn. We zijn benieuwd.



Theo Raymaekers maakt vorderingen met zijn CO2-installatie! Hij heeft zoals een volleerd loodgieter met zeepsop alle leidingen gecontroleerd en in orde bevonden. Veiligheidshalve heeft hij wel een 6 kg/CO2-fles gekocht en aangesloten. Alles zou nu perfect werken (zelfs na 2 dagen). Alles komt goed Theo!

Jos en Sylvia Luyten hebben bezoek gekregen van... een marter. Die vond blijkbaar de auto-antennes een delicatessie. Sympathieke beestjes nochtans, want als compensatie lieten ze een eitje achter onder de motorkap. Tja, het is bijna Pasen hé.

Mieke Van der Straeten schrijft een column over het dagelijkse leven bij de Zilverhaai. Zij rekent hiervoor ook een beetje op uw hulp en medewerking. Mocht u voor deze Z-realitysoap iets kunnen bijdragen vertel het aan Mieke, bel of mail haar. Bij twijfel.. altijd doen. HE red.

Het leven zoals het is bij de... Zilverhaai.

Het artikel over "Algengeknoei" in Haaien-Echo's van vorige maand bracht heel wat mailverkeer op gang en op de sociale media. Het ging over een vermeende foute dosering van Rivanol.

Dit stond te lezen in het bewuste artikel: "De blauwe alg werd bestreden met een Rivanol-oplossing. Magistraal werd deze oplossing bereid als volgt: 1 gr. Rivanol in 1 liter water. De bak had ongeveer 80 l. inhoud en er werd 80 cc. oplossing in het aquarium gekiept".

Op de volgende manier is of was het misschien iets duidelijker geweest: "Een oplossing maken met 1 gram Rivanolpoeder in 1 liter water. Van deze oplossing slechts 80 cc (= 80ml of 8cl) in een aquarium gedaan. Dit is dan maar 8cl. oplossing van de 100cl. Oplossing (100cl = 1 liter). Er is dus 0.08 gram Rivanol in 80 liter aquariumwater ter bestrijding van blauwe alg". (bedankt voor de les Theo).

Ook nog dit: Navraag bij een apotheker: 1 gram Rivanolpoeder kost 8 €.

Maar wat nog belangrijker is: Rivanol doet wel de symptomen verdwijnen, maar neemt niet de oorzaak weg. Gevolg: na enige tijd zal de blauwe alg weer opduiken.

Een delegatie van ons bestuur bracht gewoontegetrouw een bezoek aan de Anido vakbeurs in Kortrijk. De bedoeling hiervan is steeds de banden met onze sponsors nauwer aan te halen, nieuwigheden ontdekken, eventuele nieuwe sponsors aan te trekken, en afspraken te maken in verband met onze komende Aquariumshow Olmense Zoo Onderwater, alles dus steeds in het belang van onze club. Anido is een vaktreffen van wat er leeft en beweegt in de pet care branche (dierenspecialzaken, tuincentra, aquariumwinkels etc...).

Dit jaar telde de beurs een recordaantal van 127 exposanten (500 merken) uit 11 landen, en ruim 5.000 bezoekers.



Toen de beurs ten einde liep bleek dat de biervaten nog niet leeg, en de hapjes nog niet op waren. Naar verluidt zakte onze vertegenwoordigers af naar de plaatselijke toog om bij een natje en een droogje gezellig nog een praatje te slaan. Dat natje werd uiteraard een hele plas, maar uiteindelijk werd het toch kinderbedtijd en ons gezelschap besloot de jassen op te halen en te vertrekken. Maar oeps! De vestiaire bleek gesloten en de kapstokken



waren leeg. Lichte paniek bij onze vrienden, die ten einde raad alle hoekjes van het gebouw afzochten tot ze, eind goed al goed, toch hun dierbare kledingstukken vonden. Oef, wat zou er voor hen gezwaaaid hebben als ze zonder jas thuis kwamen...

We weten allemaal dat onze voorzitter een boontje heeft voor onze Torhoutse zustervereniging (of voor de West-Vlaamse schonen), maar in januari kon hij het weer niet laten om aldaar nog eens een ledenvergadering bij te wonen. Zijn wagen wordt gewoon op automatische piloot gezet; de weg kent hij blindelings. Bij Skalaar wordt er ook telkens een tombola gehouden en wat wint onze vriend? Een waardebon van een Torhouts frietkot. Die kon natuurlijk niet beter vallen. En nu heeft Filip weer een excuus om nog eens een bezoekje te brengen aan zijn meerminnetjes aldaar.

Op 28 februari was er weer een open-deur-dag van onze sponsor Aquabeek, en verschillende zilverhaaien spoedden zich zoals gewoonlijk daarheen.



Filip was er ook om de animatie te verzorgen met filmpjes uit onze hobby. En ook dààr blijft Filip regelmatig "plakken", bij de gezelligste aquariumfamilie van Nederland. Gastheer Rien, altijd even gediensig, duwde onze voorzitter een groot glas cola in de handen. Dat dacht hij althans, maar na een paar flinke slokken bleek dat het meer rum dan cola was. "Bacardi-cola" noemen ze zo iets. Rien bleek zich gewoon van stoel vergist te hebben; het glas was voor iemand anders bedoeld. Naar verluidt is Filip desondanks toch veilig thuis geraakt (hik....).

PANIEK IN DE TENT!!! Bij de laatste 4D-vergadering kwam onze "bartender" Theo Raymaekers wat later. Onze dorstige haaien stonden echter al te drummen aan de toog, met als gevolg dat er heel wat drankjes werden uitgeschonken, maar niet opgeschreven. Rudy Wouters had er dan ook een hele klus aan, om te achterhalen wie welke consumptie had ontvangen. Als de rekening op het einde van de avond niet klopt krijgen we namelijk te maken met een boze penningmeester. Om het in de

toekomst makkelijker te maken, en de volkstoeloop aan de toeg na de vergadering te vermijden, worden de drankjes in de toekomst cash bij ontvangst betaald, net als in de 2D-vergadering. Handiger voor iedereen toch!

Van Rudy Wouters gesproken: tijdens de laatste bestuursvergadering in de Cor betrapten we hem op het ongevraagd afwassen van glazen en kopjes. Rudy bezwoer ons zijn vrouwtje niet op de hoogte te brengen van dit onvermoede talent omdat hij dat in het vervolg thuis ook zou moeten demonstreren.

Oeps, leest je eega soms Haaien-Echo's Rudy?

De meesten onder ons kennen Wilfried Heyndrickx uit Schaffen. Hij is niet zo vaak op een vergadering aanwezig, maar al Zilverhaailid sinds 1984, heeft zowat alle aquarium- en vijverwatertjes doorzwommen, en legt zich nu vooral toe op cichliden. Vorige maand overkwam hem de grootste mogelijke catastrofe voor een aquariaan: de voorruit van zijn groot malawi-showaquarium begaf het met natuurlijk vis- en waterschade. Het zal je maar gebeuren!

De gewone Pleco of *Hypostomus plecostomus* is in de aquariumhandel de meest aangeboden algeneter. Elke liefhebber heeft nietsvermoedend dit schattige visje al in zijn bak gehad totdat...die uitgroeide tot een kanjer van meer dan 30cm. die een ander idee had over hoe een aquariuminrichting er moest uitzien en die de mooiste plantjes op zijn menu zette.



Zo heeft Kenny Mertens drie van die exemplaren aan Theo Luyten cadeau gedaan, totaal ruim één meter Pleco. Die zitten nu te wachten op een eerste optreden in de Olmense Zoo Onderwater als "Black & White". Er is nl. ook een albino bij.

Nog even terugblikken op de vorige vergaderingen: onze 4D-vergaderingen kennen steeds meer succes en de laatste keer waren er verschillende leden die slechts met moeite konden volgen toen Valère de 10 hoofdzonden van de aquariaan aanpakte en wat er vooraan gebeurde. Daarom zullen we in de toekomst de tafels opstellen zoals bij de 2D-vergaderingen, zodat iedereen alles duidelijk kan zien.

Sommige nieuwelingen zijn na de maartvergadering, met de uiteenzetting over het nanogebeuren, misschien een beetje op hun honger blijven zitten. Ze werden inderdaad overdonderd door een lading snuffjes op technisch gebied, een lange lijst van vissen en planten enz...

Weet dat er bij de Zilverhaai een aantal "oude rotten" rondzwemmen, elk met hun eigen specialiteit, die je graag met raad en daad zullen bijstaan. Aarzel dus niet om met je problemen naar buiten te komen. Bestuursleden zullen je graag de "specialist" aanwijzen die op je bepaalde vraag een antwoord weet.

Dit jaar staat er een Nationale vijverkeuring en Limburgse vivariumkeuring op het programma. Vind je dus dat je vijver, aquarium of terrarium best gezien mag worden, vergeet dan niet je deelname aan het bestuur mee te delen.

Een keuring van je vijver of vivarium is altijd erg leerrijk, en je verwerft met je deelname "eeuwige roem".

O, nog een kleinigheid: je moet natuurlijk lid zijn van Zilverhaai en BBAT.

Tot slot: onze grote aquariumshow komt stilaan dichterbij, en bij die gelegenheid hebben we natuurlijk massa's helpende handen (of vinnen) nodig. Dus, kan je, je in november enkele dagen vrijmaken om onze ploeg te versterken, maak het bestuur dan blij en geef je op. Kenny Mertens gaf ondertussen al het voorbeeld door zijn vakantie te plannen tijdens de opbouw van onze OZO.

Aquariumshow
Olmense Zoo Onderwater
10 t/m 13 nov 2016

in de Olmense Zoo
Bukenberg 45
2491 Olmen-Balen

OLMENSE ZOO

ONDERWATER



zilverhaai.be

Aquariumshow via aparte Ingang: 6 euro
van 10 tot 20 uur

Zoo + Aquariumshow: 12,50 euro
van 10 tot 16 uur

info: www.zilverhaai.be - www.olmensezoo.be

Mieke Van der Straeten schrijft een column over het dagelijkse leven bij de Zilverhaai. Zij rekent hiervoor ook een beetje op uw hulp en medewerking. Mocht u voor deze Z-realitysoap iets kunnen bijdragen vertel het aan Mieke, bel of mail haar. Bij twijfel.. altijd doen. HE red.

Het leven zoals het is bij de... Zilverhaai.

22/3, Een zwarte dag voor België met de aanslagen in Brussel. Maar het leven gaat door, ook bij de Zilverhaai, met 's avonds een 4D-vergadering.

We hadden weer een afgeladen vol programma voor de talrijk opgekomen leden. Met Pasen in aantocht had Conny De Wilde naast de tombola- en leestafels een speciale paastafel georganiseerd, met levend voer voor de visjes en gratis broodjes en paaseieren voor hun baasjes. En daar werd (de reputatie van haaien kennende) dankbaar gebruik van gemaakt.

Na de traditionele herneming van de quizvragen, en een aquaTop- of aquaFlop presentatie over het Loc-Line



buizen-systeem (afwezig verwijzen we naar BN148 op onze website), kregen we van Filip Maes een snelcursus "aquariumplanten kweken in moerascultuur", afgerond met een kortfilm over een professionele kwekerij van aquariumplanten.

Na de pauze schakelden we over naar de praktijk. Onze voorzitter en secretaris lieten dan onder grote belangstelling hun beste kunnen zien in moerassige smoddertoestanden (mannen blijven toch altijd kinderen haha). Onder veel belangstelling en daadwerkelijke bijstand werd deze workshop een leerrijk en gezellig



gebeuren. Moeraskwekers, laat u horen op Haaienpraat!

Johny Preuveneers heeft in ieder geval het goede voorbeeld gegeven en een miniserre in elkaar geknutseld om plantjes in moerascultuur te brengen. Wie doet het hem na? In november zullen we héél veel plantjes nodig hebben, en ik weet zeker dat Johny op aanvraag met plezier een plannetje van zijn bouwsel zal bezorgen.

Oeps 1

Bij onze ledenvergaderingen (2D) is het de gewoonte dat er versnaperingen op tafel komen vooraleer de voordracht begint.

Conny had dan wel gezorgd voor een assortiment chips, maar de gele bordjes kwamen maar niet te voorschijn.

Het licht was al uit, en de spreker was al begonnen toen er plots een paar euro'tjes vielen. Christiaan en Rudy sprintten als volleerde kelners of jongleurs met borden chips tussen de aandachtige toehoorders, tot grote vreugde van de snoepers.



BBAT-Limburg organiseerde voor zijn leden een voordracht in Helchteren (jawel in de LimBeurs-zaal) en Jos Luyten werd verondersteld goed op tijd te komen om mee de zaal klaar te zetten.

Naar Zilverhaai-gewoonte werd er natuurlijk "gecarpooled", en Jos had naar Rudy Wouters een sms'je gestuurd met het verzoek hem om 17u45 af te halen. Althans dat dacht hij! Rudy kwam er een half uur later aan en kreeg al dadelijk de wind van voren. Gelukkig had hij het berichtje nog niet gewist, en kon hij bewijzen dat Jos wel degelijk 18u15 had gestuurd.

Ze kwamen dus glansrijk te laat, maar ik denk niet dat ze het erg vonden: het werk was al gedaan.

De voorstelling zelf met als titel "Zwemmen tussen de kardinalen" was best interessant, maar qua belangstelling een kleine flop. Er was minder volk dan bij een 4D-vergadering van ons eigen clubje!

Op zaterdagmorgen 16 april kwamen de afgevaardigden van de Vlaamse clubs in Klein-Willebroek samen voor de BBAT-adviesraad. Onze voorzitter en secretaris waren plichtsbewust van de partij.

Na een rits mededelingen van het hoofdbestuur kregen ze naar aanleiding van de BBAT-Bondsraad op 22/10 een digitale voorstelling van de organisatoren Exotica Roeselare.

Germain Leys verzorgde een interessante uiteenzetting met tips over belastingaangifte voor VZW's (De belastingaangifte van vzw of stichting moet voortaan verplicht elektronisch ingediend worden (BIZTAX).

Na de pauze bracht Gerald Bassleer (ex-voorzitter van OFI) een informatieve presentatie met als titel "Welzijn van aquariumvissen". Veel gegevens over de siervishandel en alles wat er mee te maken heeft werd op vakkundige wijze los gelaten.

Het Z-bestuur had vooraf spijtig genoeg geen programma van deze adviesraad toegestuurd gekregen anders was Jos Luyten die bij de Zilverhaai de belastingsbrief ieder jaar invult zeker meegeweest.



Gerald Bassleer besteedt momenteel veel tijd met reizen rond de wereld als "The Flying Fish Doctor" en het geven van diensten aan de industrie om het welzijn en de gezondheid van siervissen te verbeteren!

Jawel, u leest het goed!

Win een cruise naar The Deep.

Aquariumclub Zilverhaai Beringen geeft ter gelegenheid van haar 40-jarig jubileum een drie-daagse mini-cruise weg voor 2 personen met een bezoek aan The Deep in Hull weg.

Je moet er natuurlijk wel iets voor doen.

Op onze website www.zilverhaai.be vind je 5 vragen en een schiftingsvraag.

Vul de antwoorden in op het bijgaande formulier en je mag misschien op cruise naar het mooie openbare aquarium "The Deep" in Hull (UK).

The Deep is één van de meest spectaculaire aquaria in de wereld. De thuisbasis van maar liefst 3.500 vissen, waaronder een prachtig paar groene zaagvissen, spectaculaire haaien, roggen en een kolonie van Gentoo pinguïns. Voor meer info bezoek hun website www.thedeep.co.uk.

De wedstrijd loopt tot en met vrijdag 10 juni 2016, de bekendmaking van de winnaar gebeurt op de 2D-Ledenvergadering van 14 juni 2016.

Alle deelnemers aan de wedstrijd worden meteen gratis internetlid bij de Zilverhaai (mochten ze dit nog niet zijn) en erkennen kennis genomen te hebben van het wedstrijdreglement.

Mieke Van der Straeten schrijft een column over het dagelijkse leven bij de Zilverhaai. Zij rekent hiervoor ook een beetje op uw hulp en medewerking. Mocht u voor deze Z-realitysoap iets kunnen bijdragen vertel het aan Mieke, bel of mail haar. Bij twijfel.. altijd doen. HE red.

Het leven zoals het is bij de... Zilverhaai.

De 4D-vergadering van april trok minder belangstellenden dan gewoonlijk. Tja, concurrentie van het Europees voetbal hé. Aan het onderwerp zal het zeker niet gelegen hebben: aquariumfotografie, of "hoe maak ik een toonbaar kiekje van mijn bakje en mijn visjes?". Valère Vanderheyden overdonderde ons in het eerste deel met technische termen zoals diafragma, lichtsterkte, sluitersnelheid enz... en dan beweerde hij het nog zeer eenvoudig te houden, pff. Pascal Wuyts had een heuse mini-fotostudio meegebracht waarin hij zijn prijsbetta's fotografeert, en met een platy en een guppy als model konden de leden tijdens de pauze naar hartenlust met GSM, smartphone of fototoestel het geleerde in praktijk brengen.

Na de pauze, de tombola enz... leerde Valère ons nog hoe je een foto met "picasa" kon bewerken en hoe je daarna je meesterwerk op de website van de Zilverhaai kan zetten. Goed, ik dacht dat de website nu overspoeld zou worden met kiekjes, maar vergeet het. Awel, waar blijven jullie allemaal?



De quizvragen van de 2D-ledenvergadering kregen bij aanvang een herneming met bijhorende uitleg van Theo Luyten maar voor een nieuwe aquaTop of aquaFlop bleek geen tijd meer te zijn. De presentatie werd bewaard tot volgende 4D-bijeenkomst.

Ergens in dit nummer lezen jullie wel een pikant verslag over de tentoonstelling in Hasselt, waaraan onze club met twee aquaria deelnam. Op de goed gespijste openingsreceptie was de Zilverhaai goed vertegenwoordigd (of wat dacht je?). Het aangekondigde groepsbezoek dat speciaal voor onze leden werd georganiseerd, had echter minder weerklank. Tja, gratis inkom, drankje KK-punten en prettig gezelschap hebben jullie (op een aantal uitzonderingen na) gemist hé!

En onze wandeling in de Wijers? Hopelijk heb je al ingeschreven want het loont echt de moeite, vooral als je een echte natuurliefhebber bent. Ook voor onze cruise-wedstrijd begint het te dringen. De wedstrijd eindigt op 10 juni, dus als je ècht nog naar





“The Deep” wil: NU MEEDOEN. Op de ledenvergadering van 14 juni wordt de winnaar bekend gemaakt.

Op 27 april zaten enkele bestuursleden in de cafetaria van het tropisch zwembad van be-MINE samen met de mensen van TODI voor verder overleg. Het Z-bestuur heeft zich geëngageerd om inhoud te geven aan informatieve elementen over de toekomstige visbevolking. Daarna volgde er een rondleiding in en rond het immense duikcentrum. Een gespecialiseerd team was volop bezig met spuitbeton en allerlei werktuigen

zodoende indrukwekkende constructies om te toveren tot realistische onderwaterdecors. Op facebook kunnen jullie zien wat er ondertussen al is gebeurd. De opening van het duikcentrum is gepland op 28 oktober.

Voorzitter Filip, die op Pinkstermaandag tijdens de opendeurdagen van Aquabeek (NL) zoals gewoonlijk de entertainer van dienst was, toonde bij die gelegenheid ook beelden over het biotoop waar de Aquabeekse vissen in de toekomst zullen terecht komen. Bewondering alom!

Ons bestuurslid Rudy Wouters blijft met zijn gezondheid in het sukkelstraatje zitten. Hij is voor de zoveelste keer binnenstebuiten gekeerd. Hopelijk hebben ze nu de juiste diagnose gesteld en kunnen ze van zijn rug eindelijk een nieuwe maken. Maar het wordt helaas weeral iets van lange duur. Komaan Rudy, het komt allemaal wel goed!

Onze jubileumtentoonstelling dan! Er werden uitnodigingen aan 66 scholen gestuurd; vele verenigingen ontvangen binnenkort ook een briefje, dus hopelijk zal het aan belangstelling niet ontbreken.

En Louis Jansen was de eerste die aanbod om een aquarium met zijn materiaal en vissen in te richten.

Wie volgt?

We zoeken trouwens nog altijd een liefhebber die plaats heeft voor een aquarium van ca. 1.50 m. om een schoolje zilverhaaien en *Puntius denisonii* te herbergen tot aan de tentoonstelling.

We zoeken ook nog altijd een oplossing voor ons clubmateriaal dat uit magazijn Wechelderzande helaas weg moet. Het Berings stadsbestuur geeft een negatief antwoord op onze vraag om ergens één of twee containers te plaatsen op grondgebied van de stad maar laat wel de mogelijk open om ze te plaatsen op een privé terrein. Iemand een goed idee of een voorstel?

De nationale vijverkeuring krijgt weinig respons. Inschrijvingen afgesloten en geen enkel Zilverhaailid doet eraan mee, en ook voor de Limburgse huiskeuring is er (voorlopig) weinig animo. Algemene malaise vrienden?



Mieke Van der Straeten schrijft een column over het dagelijkse leven bij de Zilverhaai. Zij rekent hiervoor ook een beetje op uw hulp en medewerking. Mocht u voor deze Z-realitysoap iets kunnen bijdragen vertel het aan Mieke, bel of mail haar. Bij twijfel.. altijd doen. HE red.

Het leven zoals het is bij de... Zilverhaai.

4-D vergadering van mei.

Het ging een "doe-vergadering" worden, want Valère V. zou ons leren glas snijden. Maar eerst nam Theo L. het woord met een woordje uitleg over de quizvragen van de vorige ledenvergadering.



Dan was er de traditionele aquaTop of aquaFlop, te beginnen met de "dripperplant" van Exo-Terra, waarmee je de kameleon op een natuurlijke manier kan laten drinken, en daarna het nieuwe startproduct van Eheim.

Alle aanwezigen werden ook getraakteerd op een busje ervan, goed voor 500 liter aquariumwater.

Dankzij Conny De Wilde kregen we ook nog allemaal gratis een blister diepvriesvoer voor onze troetels. En was het een vroege Sinterklaas?

De tafels lagen in elk geval vol snoepjes.

Theo L. vestigde nog onze aandacht op de komende activiteiten, die natuurlijk allemaal achter de rug zijn als jullie dit lezen, behalve... onze "Olmense Zoo Onderwater". We hopen dat we, net zoals bij de Dierenhappenings vroeger, weer kunnen rekenen op een schare enthousiaste medewerkers.

Na de pauze en de gebruikelijke tombola was Valère V. aan de beurt, met eerst een korte presentatie over de materialen en techniek van het glas snijden, en over hoe je zelf een aquarium ineen lijmt. Daarna het "moment suprême": de praktijk! Willy Klynen deed ons netjes voor hoe het moest, en dan was het de beurt aan de liefhebbers. Die deden dat aanvankelijk met wisselend succes, maar uiteindelijk lukte het hen allemaal om een min of meer recht stukje af te snijden. Gelukkig wist Jos L. de verbanddoos staan, want Leon Libberloo was blijkbaar vergeten dat glas scherp kan zijn. Er lagen nochtans handschoenen ter beschikking... Barman Theo R. legde een en ander vast op foto.

De volgende les was: in glas een gat boren. Theo L. gaf daarvan een geslaagde demonstratie. We weten nu wel hoe het moet, maar om er zelf aan te beginnen... Hij vertelde dat bij de vakman er minstens 50 € gevraagd wordt voor 1 gaatje, pff. Als ik er één nodig heb, 1 adres: Ooievaarstraat, 10, Lommel. Wel zien dat ik goeie maatjes blijf met Theo natuurlijk.

Tot slot toonde Theo R. hoe je een zwarte zelfklevende folie op de juiste manier tegen een aquariumruit kan



aanbrengen. Een fluitje van een cent met een stanleymes, wat zeepsop en een bankkaart ofzo.

Het zag er allemaal zo gemakkelijk uit maar ja, de beste stuurlied staan aan wal hé...

Klimaatwandeling BBAT-Limburg (5 juni)

De ganse week was het bang afwachten, zou de wandeling kunnen doorgaan? De afgelopen dagen was het water met bakken uit de lucht gevallen. De dag zelf waren de weergoden ons echter gunstig gezind.

Deze keer was Black Molly Genk aan de beurt om de jaarlijkse zomeractiviteit te organiseren. Samenkomst om 12u30 aan het sportcomplex Intersport Winterslag, in de Hortensiastraat te Genk. Lang leve de GPS, dankzij dit toestelletje zijn zelfs de moeilijkste locaties gemakkelijk te bereiken.

Er hadden zich te weinig (17) Zilverhaaien ingeschreven. Ook bij de overige clubs was het geen overrompeling, naar schatting zowat 60 à 70 deelnemers in totaal.

Vertrek van de wandeling was voorzien om 12u45, maar door een klein misverstand met de gidsen, liep dit al even mis. Onder een aangenaam zonnetje, voor sommigen was het zelfs al te warm, zijn we dan toch maar vertrokken in één grote groep. De gidsen zouden ons iets later wel inhalen en vanaf toen werden wij opgesplitst in vier groepen. Door de vele regen van de laatste dagen was het op sommige plaatsen nog wel wat modderig en moesten we rond de plassen wandelen en soms over (of in) een gracht springen.



Na ruim twee uur wandelen bereikten we, de één al wat fitter dan de andere, camping Holsteenbron in Zonhoven. Eén Zilverhaai-dame werd zelfs ondersteund door twee Maroni's om de laatste meters te overbruggen. Door velen werd de voorziene koffie bij de taart vervangen door iets fris. Na een half uurtje op onze positieven te zijn gekomen werd de terugtocht aangevat. Marèse, die met de auto tot aan de Holsteenbron gekomen was, kon nu voor bezemwaggen spelen voor degenen die de terugtocht te voe niet meer zagen zitten. Om de opgevers aan de eindmeet te krijgen is ze zelfs een paar keren op en neer moeten rijden.

Zoals aangekondigd in het programma (de terugtocht was gelukkig een heel stuk korter) bereikten we omstreeks



17u30 onze eindbestemming. We hadden ons misschien alle moeite kunnen besparen want we stonden na enkele uren terug waar we vertrokken waren (grapje). Liters frisdrank, bier en water schoven vlot over de toog -hier was het all-in syteem van kracht- om het verloren vocht te compenseren.

Na een korte uitleg over de werkwijze van de driekleurige kubus Sommigen van ons hadden niet onmiddellijk het gebruik van de kubus door en hebben daardoor meer moeten eten dan eigenlijk de bedoeling was. De BBQ werd verzorgd door "t Barbeknoeierke" uit Bree. Het was lekker, verzorgd en zeker voldoende. Tijdens het eten werd door sommigen aandachtig de voetbalmatch van de rode duivels op het TV-scherm gevolgd.

Omdat we voor het vertrek van de wandeling geen kans gehad hadden voor de traditionele groepsfoto werd iedereen nu naar buiten geroepen. Na de foto werd er rustig nog wat nagepraat, ook met mensen van de andere clubs.

Zoals elk jaar moet ik zeggen dat dit een gezellige activiteit was en dat de afwezigen weer ongelijk hebben.

Nog een kleine opmerking, tijdens de wandeling kregen we door de gids uitgelegd dat ons enorm vleesverbruik er mede de oorzaak van is dat de temperatuur wereldwijd stijgt... en wie zat er mee aan tafel voor de BBQ na de wandeling? Je mag één keer raden.

Nog geen week na de (te lange) klimaatwandeling van BBAT Limburg hadden we weer een wandeling op het programma staan. Naar aanleiding van het 40 jarige bestaan van de Zilverhaai was vroeger op het jaar een planning opgemaakt voor allerlei activiteiten; deze excursie/wandeling was daar één van. Er hadden zich 19 mensen ingeschreven voor deze excursie. Iedereen was op het afgesproken uur aanwezig. Sommigen met emmers, schepnetten, loupe en verrekijker. Het weer was ideaal, droog en niet te warm. Onder leiding van Valère V., die ook een diploma heeft

van natuurgids, kregen wij een geanimeerde rondleiding door de Platwijers een stukje van het grote vijvergebied "De Wijers". Het was mooi meegenomen dat er vlak bij de plaats van samenkomst op het Heidestrand een museum met mini tentoonstelling was over de geschiedenis van het vijvergebied en de viskweek. We vernamen hier dat de abdij van Herkenrode destijds een belangrijke rol gespeeld heeft in het ontstaan van het vijvergebied (vrijdag visdag). In de loop der jaren is dit gebied uitgebreid tot een groot complex van aaneengesloten vijvers. De viskweek bepaalt tot op de dag van heden het landschap van De Wijers met honderden kweekvijvers in het gebied. De zeldzame roerdomp en boomkickers voelen zich hier steeds beter thuis. Al kregen we ze niet in het vizier. Reigers daarentegen vielen meteen op in het landschap.



De laatste jaren zijn veel bomen gerooid omdat de afvallende bladeren zorgden voor verzuring van het water wat de viskweek niet ten goede komt. Tijdens de wandeling was er tijd om te kijken welke beestjes er zich zoal bevonden in en om het water. Kenners schiepten her en der cyclops en op sommige plaatsen vooral watervlooien. Van op de 15 meter hoge nieuwe uitkijktoren, die deels in het water staat is het uitzicht over het vijvergebied werkelijk adembenemend. Er zijn meerdere wandelroutes, aangeduid met verschillende kleuren. Onderweg vind je infoborden en kijkhutten om meer te weten te komen over

de vijvers en hun bewoners. Na de wandeling was voor alle deelnemers een broodje en een drankje voorzien. Hilde Goossens en Benny, die een caravan staan hebben op de plaatselijke camping, hadden zelfs nog voor een aansluitende verrassing gezorgd. Wij werden allen uitgenodigd aan hun verblijf voor een stukje taart met een tasje koffie. Zelfs een glaasje wijn en een fris pintje werd geserveerd. Het was een gezellige samenkomst waarbij door de ancients van de club nog wat oude koeien uit de gracht gehaald werden over allerlei activiteiten die ooit de revue zijn gepasseerd. Anekdoten over campingweekends en andere uitstappen kwamen ter sprake. Rond 20.30u zijn de laatsten naar huis vertrokken.

Om de 2 jaar wordt in Duitsland de Interzoo-vakbeurs georganiseerd, een mega-gebeuren voor alles wat betreft de handel in benodigdheden voor huisdieren allerhande (van kevers tot paarden dus). Een delegatie van ons bestuur heeft de gewoonte om daar telkens naartoe te gaan. Het doel is om de contacten met onze sponsors nauwer aan te halen, en er nieuwe bij te maken. Maar dit jaar was het vooral te doen om ondersteuning te zoeken voor onze aquariumshow in november. Althans, dat beweerden ze, maar eigenlijk wilden ze gewoon lekker vier dagen zonder moeder de vrouw op stap.

Interzoo 2016

26. - 29. Mai 2016 - Nürnberg, Germany



Omdat de beurs zo immens groot was (115.000 m² - dit is ruim 17 voetbalvelden!) waren ze mekaar regelmatig kwijt, en dan biedt de smartphone natuurlijk de oplossing. Wat deden ze dan vroeger? Gewoon afspreken aan de toog zeker? Ze (Jos en Theo L., en chauffeur Valère V.) zijn in ieder geval samen veilig en nuchter terug thuisgeraakt.

Winnaar van de internetwedstrijd: Roland Martens uit Kermt vertrekt kortelings met zijn zoon op cruise naar The Deep. Je moet maar geluk hebben bij de Zilverhaai! De winnaar is nog maar enkele maanden lid, had alle 5 vragen juist en benaderde het beste de schiffingsvraag.



Direct na de uitslag op 12 juni verscheen zijn foto de op Z-website, Z-facebook, Z-twitter en nu hier in Haaien-Echo's.

We weten allemaal dat onze voorzitter Filip niet de allersportiefste is (hij heeft natuurlijk veel andere kwaliteiten). Daarom liet hij de wandeling van de Limburgse BBAT-federatie in Winterslag aan zich voorbijgaan, en reed met een paar gelijkgezinde Zilverhaaien naar de Houtlandse ruilbeurs in Torhout. Tja Filip, die wandeling was echt wel zwaar, maar uren in de auto zitten is ook wel vermoeiend. De Westvlaamse zeemeerminnekens maakten dat wel goed zeker? Maar de lekkere BBQ heb je wél gemist.

Enkele zilverhaaien (zeewatermannen) bezochten het symposium van Reefcorner in Meeuwen-Gruitrode alwaar o.a. de gebruikstesten van de Philips CoralCare LED-armatuur en controller uitgebreid aan bod kwamen. Zie ook Business News 162 op de Z-website. De prijs schrikt wel af: 750 Euro per lamp en de controller 50 euro.

 CoralCare



Een geluk bij een ongeluk! Niels Thijs ging na de vorige vergadering al fluitend naar zijn karretje totdat hij ontdekte dat hij een lekke band had. Geen nood, hij was een volleerd "bandenverwisselaar", en zijn mobieltje zou hem in de duisternis wel bijlichten. Maar de batterij van dat toestelletje liet het na zo'n 20 seconden afweten, en daar stond hij dan. Gelukkig kwam er een buurman langs (had blijkbaar Niels' gejammer of gevloek gehoord) en bood zijn hulp aan. Hij had een pillamp bij en als volleerde dépanneur hielp hij Niels in no time uit de problemen. Spijtig genoeg was hij géén lid van onze club, want dat had zeker véél punten opgeleverd.

De 4D-vergadering van juni had weer een goedgevulde

agenda. De belangstelling was weliswaar iets minder (naderende vakantie en EK voetbal), maar het programma loonde zeker de moeite. Filip had een presentatie en een filmpje over het "nostalgiumuseum". Degenen die vorig jaar de Nationale Show bezochten hebben een deel ervan met eigen ogen mogen bekijken, maar een bezoek is in ieder geval de moeite waard, zeker voor de haaien onder de 75 hihi. Wat ze vroeger allemaal moesten doen om hun lievelingen in leven te houden, laat staan om ze een min of meer natuurgetrouwe leefomgeving te bezorgen...



Er was ook nog een verslag over de vorderingen van het Todi project. Amai, wordt daar gewerkt! We kijken er allemaal naar uit om de vissen te zien zwemmen (de duikers interesseren ons natuurlijk minder, alhoewel...). En als er nog werkzoekende haaien zijn die het graag met visjes doen (werken hé), nu solliciteren!

Na de pauze en de tombola waar iedereen weer prijs had, bracht Valère een compilatie van de vele mooie kiekjes die hij in de Interzoo had gemaakt. Veel mooie dingen, maar ook veel kitsch, amai. Maar het sexy fotomodel (Theo L.) maakte wel alles goed.



Naast de 66 lagere scholen uit de nabije omgeving die een brief ontvingen met info over de Aquariumshow 'Olmense Zoo onder water' is er nog een mailing gestuurd naar ruim 2000 Vlaamse scholen. De resultaten lopen al binnen. Oeps! Zijn er gidsen, kleuterleiders en bewakers en redders in de zaal??? Stel je voor dat die kleintjes allemaal Dory willen redden!

Een geluk bij een ongeluk! Niels Thijs ging na de vorige vergadering al fluitend naar zijn karretje totdat hij ontdekte dat hij een lekke band had. Geen nood, hij was een volleerd "bandenverwisselaar", en zijn mobieltje zou hem

in de duisternis wel bijlichten. Maar de batterij van dat toestelletje liet het na zo'n 20 seconden afweten, en daar stond hij dan. Gelukkig kwam er een buurman langs (had blijkbaar Niels' gejammer of gevloek gehoord) en bood zijn hulp aan. Hij had een pillamp bij en als volleerde dépanneur hielp hij Niels in no time uit de problemen. Spijtig genoeg was hij géén lid van onze club, want dat had zeker véél punten opgeleverd.

DE LimBeurs!

Zondag 3 juli was het weer zover. De grootste en leukste hobbybeurs van Vlaanderen en de rest van Europa! Dat betekende natuurlijk weer hard werken voor ons, zilverhaaien. Zaterdag waren we zoals altijd present om het boeltje op te bouwen, en ook nu bleek dat een goed geoliede machine puik werk kan leveren, en dat ook de Limburgse clubs samen goed kunnen presteren.

Zelfs de weergoden deden mee. Buiten een klein buitje op zondag bleef het droog, en was het ideaal beursweer: af en toe zonnig, en niet te warm. Dat vertaalde zich ook in een grote opkomst; soms konden we spreken van een waar "verkeersinfarct" tussen de gangen. Chris en Pascal hadden het druk aan de inkom, en "opa" Jos Jansen trakteerde alle kindjes op een stempel. Ze stonden er gewoon voor in de rij.

Lag het aan het goede weer? Zelfs de controleurs van de FOD kwamen op zondag buiten om na te kijken of er geen onwettige producten werden verkocht. Na hun ronde waren alle standhouders nog present, dus...

Sommigen waren teleurgesteld omdat het traditionele frietkot ontbrak, maar ze waren vlug getroost met de lekkere hotdogs.

Het was dus eens te meer een succes, en zowel standhouders als medewerkers konden tevreden zijn. Op naar LimBeurs 2017 dus!



Mieke Van der Straeten schrijft een column over het dagelijkse leven bij de Zilverhaai. Zij rekent hiervoor ook een beetje op uw hulp en medewerking. Mocht u voor deze Z-realitysoap iets kunnen bijdragen vertel het aan Mieke, bel of mail haar. Bij twijfel.. altijd doen. HE red.

Het leven zoals het is bij de... Zilverhaai.

Door Mieke Van der Straeten? Neen, dit keer niet onze voorzitter Filip neemt even de fakkel over. Mieke heeft het in de aanloop van de grote verhuis naar de hoofdstad van Limburg, Hasselt dus, te druk. Dan maar Jos Jansen laten inspringen zou je denken maar die zit ook in het verhuiscomplot.

En een Haaien-Echo's zonder een episode van "Het leven zoals het is..." , dat kan natuurlijk niet. Het is zoals ik (Filip) al van velen vernomen heb een geliefde rubriek. Dan zullen we er maar eens aan beginnen!

De 2D-vergadering van augustus heeft een goede opkomst gehad. Er daar heeft de gastspreker uit het verre Waregem, Steven Opbroeck zeker toe bijgedragen. Garnalen zijn blijkbaar nog altijd in. Eén ding is me alvast bijgebleven, garnalen urineren via hun voelsprieten. En dan zitten die elkaar nog de



ganse dag met die sprieten mekaar te betasten, de viespeuken!

De duiktoren van Todi is vol met water, en er hebben al duikers een verkenning gemaakt tussen de ornamenten. De opening komt dus in zicht, nog even en de vissen komen van bij Aquabeek hier in Beringen rondzwemmen. En nog nieuws ivm Todi: onze Wesley Nouwen heeft spontaan gesolliciteerd en is ondertussen aangenomen. Proficiat Wesley!

Zoals de meesten al wel gehoord hebben is Aquariumclub Skalaar Torhout verbreederd met Zilverhaai Beringen. Dit al van 1997, en om de twee jaar wordt een trefdag georganiseerd, elke club om beurt. Deze ontmoeting is hoofdzakelijk voor de clubbesturen (en feestcomité), en daar wordt dan meestal ook één en ander aan info uitgewisseld, maar het is vooral een vriendschappelijk gebeuren. 20 Augustus is het weer zover, maar als u dit leest is het weeral voorbij. Een heel dagprogramma is door de Torhoutse Skalaren uitgewerkt, wellicht meer daarover



in deze volgende HE-soap.

Pech met water. Ondertussen gaat het met de gezondheid van Rudy Wouters toch al een heel stuk beter. Maar bij een routine waterwissel van zijn aquarium ging het toch even mis. Water er uit halen, geen probleem. Maar als je water er terug laat inlopen moet je inderdaad op tijd weer de kraan dichtdraaien. En dit laatste liep nu net eventjes anders!

Wie heeft zoiets nog NIET meegemaakt?

Tja teveel water, waar gaat dat naartoe? De korste weg naar onder toe natuurlijk, en het vond op zijn weg een stekkerblok met kortsluiting als gevolg. Wil je precies het fijne er van weten, spreek Rudy er maar eens even overaan. Maar voorzie dan wel wat tijd, want hij kan het allemaal in geuren en kleuren uitleggen, beter dan ik het hier kan neerschrijven.

Pech met water, deel 2. Neen, geen herhaling bij Rudy ditmaal, van waterproblemen. Deze keer kreeg onze redacteur Theo ermee te maken. Zijn 30 jaar oude zeeaquarium verloor water. En het was niet meteen duidelijk waar het precies vandaan kwam. Maar de inhoud van een zeebak is heel wat gevoeliger. Denk maar aan de bewoners en al het levend steen. Dus grote paniek en alle hens aan denk ik in Lommel.

Alles is momenteel in tijdelijke opvang ondergebracht, maar het is nog niet duidelijk hoe groot de schade zal zijn. Theo heeft zich met die bak ook nog ingeschreven voor de huiskeuring, maar gaat toch een poging doen om zijn deelname te laten doorgaan. En dit dan nog eens allemaal tussen zijn al overvolle agenda als redacteur.

Geheel onverwacht vernamen we het overlijden van Rudy Caers, al 28 jaar trouw lid bij onze club. Waar van ook een aantal jaren als bestuurslid. Zijn grote passie en levenswerk was het up-to-date houden van een database met alle vissen die er bestaan. Telkens bezorgde hij ons een lijst van welke nieuwe vissen er jaarlijks beschreven werden. Maar persoonlijk herinner ik mij ook zijn ongekende nauwgezetheid en precisie



waarmee hij indertijd als materiaalmeester de stocklijsten bijwerkte. In die tijd was elke steen, plan, schroef enz... bij de Zilverhaai geteld en opgemeten! Hoedje af! Namens het bestuur en de leden van Aquariumclub Zilverhaai Beringen wensen wij Lea en familie veel sterkte bij het dragen van dit verlies.



Houtenaquarium perikelen: deel ?

Op dit moment is het houten clubaquarium, waar we toch al wat wateroverlast mee gehad hebben bij Zilverhaailid Bart Buyse. Bart heeft zich spontaan aangeboden om dit op te lossen. Sommigen weten het misschien niet, maar Bart heeft een bedrijf gespecialiseerd in kunststoffen en polyester. (zie advertentie Gutmann plastics in elke H-E). Dus hij gaat zijn expertise gebruiken om eindelijk een einde te maken aan de waterperikelen van deze bak. En dan nog het best vanal, dit volledig gratis voor onze club! Allen in koor: dank-u-wel Bart!



Deze afbeelding zal je binnenkort in het straatbeeld van Beringen en omstreken zien verschijnen.

Mieke Van der Straeten schrijft een column over het dagelijkse leven bij de Zilverhaai. Zij rekent hiervoor ook een beetje op uw hulp en medewerking. Mocht u voor deze Z-realitysoap iets kunnen bijdragen vertel het aan Mieke, bel of mail haar. Bij twijfel.. altijd doen. HE red.

Het leven zoals het is bij de... Zilverhaai.

De HE-redactie kreeg de voorbije maand enkele verslagen van activiteiten binnen die we in deze rubriek integreren. Met dank aan de naaste reporters.

Naar 2-jaarlijkse traditie vond er op 20 augustus laatstleden een verbroederings-treffen plaats tussen bestuur en feestcomité van de Zilverhaai en Skalaar Torhout. Ook in het clubblad van Skalaar verscheen hierover een uitgebreide reportage. Hier volgt het relaas van Theo Raymakers:

Al vele jaren zijn de zilverhaaien verbreederd met de skalaren. Om de twee jaar organiseert een van de verenigingen een samenkomst. In 2014 waren wij aan de beurt en bezochten we het mijnmuseum en de Turkse moskee in Beringen. Dit jaar waren zij weer aan de beurt. Een delegatie, bestaande uit mensen van het bestuur en het



feestcomité ging dus op bezoek in Torhout. Er was weer een goedgevuld programma opgemaakt. Om 10u30 moesten we samenkomen in Oostende aan het VLOC het "Vlaams Luchtvaart Opleidings Centrum". Hier kregen we een korte(?) uitleg over het ontstaan en de bedoeling van dit opleidingscentrum. Nadien kregen we een rondleiding doorheen de verschillende opleidingslokalen. Er waren zowel lokalen waar enkel theorie gegeven werd, maar er waren ook meerdere werkplaatsen waar praktijkopleidingen gegeven worden. In een grote hangar stonden meerdere vliegtuigjes een helikopter en een drone, buiten een boeing 727; hier kon de opgedane kennis worden toegepast. Rond 12u00 waren er broodjes en koffie voorzien. Hier hadden we zicht op een desolate startbaan.

Na deze kleine rustpauze staken we de straat over en wandelden we een klein stukje door de natuur om uit te komen bij het domein Raversijde.



◀ *Een bekende dienaar van het volk die we opmerkten tijdens de wandeling door de Atlantikwall.*



In dit domein staan nog restanten van de Atlantikwall, de verdedigingslinie die Hitler had laten bouwen tijdens de tweede wereldoorlog. Over een lengte van meer dan 5.000 km, van Noorwegen tot Spanje. De verdedigingslinie bestond uit bunkers, kanonnen en mijnevelden maar is nooit geheel voltooid. In het domein liepen we via tunnels en loopgraven terwijl we van een gepassioneerde gids uitleg kregen. Zijn woorden werden soms aangevuld door onze experts Jos L. en Christiaan C.

Alvorens de rest van het programma aan te vatten werden de dorstige kelen gesmeerd op het nabije terras. Na dit kort intermezzo, dezelfde weg terug in omgekeerde richting.

Vanaf de parking van het VLOC ging het nu met de wagen richting Torhout, waar we eerst een bezoekje brachten aan het poelenproject. Skalaar Torhout heeft met het gemeentebestuur enkele afspraken in verband met het beheren van enkele poelen. Het doel van dit lovenswaardig project is de inheemse salamanders (3 soorten) terug een kans te geven om hier te overleven.



Na het bezoek aan het poelenproject ging het richting Zaal Sparrenhove waar altijd hun ruilbeurs plaats heeft. Hier werden we ontvangen met een glaasje schuimwijn (of iets anders voor degenen die dit niet lusten). Ondanks dat we hier al de hele dag samen rondliepen werden we nu nog eens officieel welkom geheten. Volgens Dirk, de voorzitter van Skalaar Torhout, was dit reeds de 13de keer dat we samen kwamen op een verbroederingstreffen (volgens onze gegevens de 10de keer - zie op: www.zilverhaai.be (clubinfo> activiteiten> verbroederingsactiviteiten)).

Het meegenomen presentje (koolputtersbier) werd door Filip overhandigd en dan was het tijd om de hongerigen te spijzen. Na het eten, tussen pot en pint, begint dan gewoonlijk het echte verbroederen. Degenen die maar voor één dag op en neer gereden zijn, vertrekken rond 22.00 u terug richting Limburg, de anderen die er een weekendje kust van gemaakt hadden konden wat langer blijven plakken.

Op zondag hebben wij dan het nabije Middelkerke bezocht omdat Hilde Goossens en Benny, verwoede cowboydansers hier waren voor een western-weekend. In de late namiddag hebben Carine en ik de trein terug naar huis genomen. Chris en Hilde gingen verder naar Engeland voor een dag of tien en Marèse en Gerard verbleven nog een dag in de buurt.

4D-vergadering van augustus:

Het kan niet altijd over positieve informatie of onderwerpen gaan op deze bijeenkomsten. Ook minder interessante belevenissen die aquariumhouders meegemaakt hebben mogen wel eens aangehaald worden. Zo kon Theo Luyten

op deze 4D vergadering zijn verhaal kwijt over de stappen die hij ondernomen had om te beschermen wat mogelijk was toen hij een lek in zijn zeeaquarium vaststelde. De siliconelijm had er na 30 jaar plaatselijk de brui aan gegeven. Zijn verhaal bracht een pittige discussie op gang over de leefbaarheid van siliconelijm in aquaria. Toch merkwaardig dat veel liefhebbers met enkele tientallen jaren ervaring ooit hetzelfde meegemaakt hebben. Niemand durfde een gegarandeerd jaartal noemen over de houdbaarheid van een silicone lijmmaad. Misschien moeten we toch eens een specialist van Soudal uitnodigen om ons hierover te informeren.

Om nieuwe (en ook oudere) leden beter te leren kennen wat betreft hun belangstelling, werd gevraagd om op rond gedeelde briefjes in te vullen welk soort vivarium en vissen ze thuis hielden. Ook interessant natuurlijk wat onze nakende tentoonstelling betreft. Zeker is dat we naast degenen die zich al eerder hebben aangemeld ook nog kunnen rekenen op een aquarium met guppen (Kenny Mertens) en 1 met *Neolamprologus similis* (Pascal Wuyts). Wie volgt nog? Via het scherm kregen we nog extra informatie over de huidige stand van zaken i.v.m. de OZO (= Olmense Zoo Onderwater).

Met het herbekijken van de quizvragen en de populaire 1€-tombola was de vergadering rond en keerde iedereen tevreden huiswaarts.

Treinuitstap zondag 28 augustus

Onze club wordt dit jaar 40, en we zullen het geweten hebben. Eén van de activiteiten die ons bestuur bij die gelegenheid organiseerde, was een treinreis naar de Antwerpse Zoo en Aquatopia.

Een 24-tal haaien verzamelde aan het station van Leopoldsborg, en nam enthousiast plaats in de voor hen gereserveerde wagon. De aanwezige kleuters kraaiden het uit van plezier: een treinreis is toch altijd een belevenis. In de zoo aangekomen zwermden we uit naar alle kanten, maar vooral het vernieuwde aquarium mocht niemand missen. Hoewel, door al die veranderingswerken en afgesloten paden was het zelfs voor habitués niet zo makkelijk te vinden. Maar het zoeken was de moeite waard! Vooral het mega-rifaquarium was prachtig; Theo Luyten stond er uren voor te kwijlen (grapje).

Aquatopia viel een beetje tegen, maar naar verluidt had men daar een tijdje geleden met panne af te rekenen. Regelmatig kwamen we mede-Limburgers tegen, want ook onze collega's van Tanichthys Hasselt en Maroni Maaseik hadden die dag een reis naar de koekenstad geboekt.



Vermits er een hele dag was uitgetrokken profiteerden velen ervan om nadien even de stad te verkennen, en gezien het mooie weer, een terrasje te doen.

Op de terugreis had iedereen verwacht dat de kindjes, doodmoe, wel in slaap zouden vallen, maar niets was minder waar. Ze hadden blijkbaar nog héél veel energie over. Hebben ze dat soms van hun grootouders Theo en Carine? De volwassenen daarentegen... (nietwaar Jos Luyten).

Nota vd red: Hierbij lassen we nog een paar verslagjes in van medereizigers hoe zij de uitstap hebben beleefd. Eerst krijg je Sonia Courtois aan het woord en aansluitend Theo Raymaekers.

Ons uitstapje - door Sonia Courtois Milieuvriendelijk (met de trein dus) gingen we, in gezelschap van een school Zilverhaaien, naar de Antwerpse Zoo. Er was verzamelen geblazen in het station van Leopoldsborg, en vandaar reden we naar Antwerpen.

Daar uitgestapt ging het richting Zoo, en op het Astridplein stond al een reuzenrad, versierd met chimpansees en gorilla's. Eens binnen ging ieder zijn eigen weg, en Conny en ik trokken eerst naar de vlindertuin. Wat een wonderlijke wereld en wat prachtige diertjes! We waren zo in de wolken dat we zelfs vergaten om foto's te nemen.

Na de vlindertuin volgde het vogelhuis, waar we vooral de kleurrijke exoten bewonderden. Leuk was de duistere gang, waar de vogels vrij konden rondvliegen van het ene naar het andere "vivarium", telkens met een andere beplanting en achtergrond. Prachtig gedaan!

Tot slot van onze wandeling gingen we nog even terug

naar de vlinders, voor de fotoshoot natuurlijk. Helaas lukte dat niet zo goed met mijn gsm.

Weeral een mooie herinnering! Dank U wel Zilverhaai!

Uitstap naar de Zoo en Aquatopia. (door Theo Raymaekers) Zondag 28 augustus, prachtig weer voor onze uitstap; de laatste dagen was het voor de meesten van ons veel te warm geweest. Met 24 personen, waarvan 15 zilverhaaien (en nog wat haaienkleuters) gingen we met de trein naar Antwerpen. Behalve Roger Verbeeck was iedereen (ruim) op tijd aanwezig aan het station in Leopoldsborg.

Na wat getelefoneer met Aquatopia heeft Jos Luyten het geregeld gekregen dat we daar, met een fotokopie van het ticket, eenmalig, binnen kunnen op elk moment van de dag. Daarna terug de zoo binnen zou waarschijnlijk niet meer lukken. De afspraak was dat we eerst de zoo zouden bezoeken; daarna kon ieder zijn dag invullen naar eigen goeddunken. Eenmaal binnen was het ieder voor zich, zo een groep samen houden is toch niet praktisch. Ieder heeft zijn eigen prioriteiten. Wij, Carine en ik met de kinderen en de kleinkinderen hebben zo goed mogelijk het traject op het plannetje proberen te volgen. Op meerdere plaatsen is men aan het werk, waardoor het parcours soms wat gewijzigd is. Ondanks het feit dat de zoo niet zo enorm groot is zijn we gedurende de dag toch maar weinig clubgenoten tegen gekomen. Rond 16.00u ben ik met de familie naar Aquatopia getrokken. Daar kwamen we Jos, Sylvia en Levi tegen. Op een uurtje hadden we het hier gezien. We hebben dan nog maar even van het mooie weer genoten op het plein tegenover het station. Iets na 18.00u hadden we de trein terug naar huis, iedereen was op tijd present. Tijdens het naar huis rijden kwam ik



van Theo Luyten te weten dat ze bij Aquatopia een stroompanne hadden waardoor een deel van de dieren verplaatst zijn naar andere opvangplaatsen. Theo is een van de vorige weken nog ter plaatse geweest en hij vertelde dat vooral de zeeaquaria er nu minder mooi bijstonden. Om deze mooie dag af te sluiten, bij aankomst, nog even poseren voor de groepsfoto aan de tank voor het station en dan naar huis.

Dit jaar hadden we de zoveelste Limburgse vivariumkeuring, helaas met weinig respons, en niet alleen wat onze club betreft. Van Black Molly Genk was er helemaal geen belangstelling, en er deden ook maar 2 haaien mee: Conny De Wilde en Theo Luyten, weliswaar ieder met 2 aquariums. Verschillende kandidaten moesten ook afzeggen om diverse redenen. De keuring gebeurde door Jozef De Wit, geassisteerd door mij (Mieke) of door Marc Thelissen. Natuurlijk was ons aller Filip opgetrommeld om de nodige foto's en filmpjes te maken (tja, wie anders?). En ik moet zeggen: toch prachtige vivaria gezien. Op de uitslag moeten we wachten tot 15 oktober. Ik ben benieuwd.

JBL heeft een nieuwe productie installatie gebouwd (om naar verluidt het beste visvoer ter wereld te kunnen produceren) en bij deze officiële opening werd een sensationeel weekend programma aangeboden.

Onze club (als enige Vlaamse) was uitgenodigd voor deze grote JBL ProPond opening in Neuhofen/Palts (D).

De toegestuurde uitnodiging zag er bovendien zeer aantrekkelijk uit; fabrieksrondleiding, workshop microscopie, voordrachten, onderzoeks-laboratorium, workshop microscopie, workshop watertesten, workshop fotografie, standen van bevriende producenten, bezoek SeaLife Center in Speyer en nog meer..

De Luyten-brothers, trouwe beursgangers namens Zilverhaai Beringen, gingen met plezier op de invitatie in. (neen NIET voor de gratis drankjes) want het was een uitstekende gelegenheid om de banden met de handel en de sponsors nauwer aan te halen. Het was een internationaal gezelschap dat van deze feestelijke opening getuige was. Alles was keurig georganiseerd. Ook werd

PRO POND® JBL OPENING



het TODI-project uit Beringen aan de JBL-management voorgesteld, wat op veel belangstelling kon rekenen. Al bij al voor onze club een zeer interessant gebeuren. Onze aanwezige VIPS op de septembervergadering hebben overigens elk een meegebracht JBL Vijverhandboek mogen ontvangen.

Dan was er nog het bakkenbezoek bij Marèse en Gerard. Bakkenbezoek? Neen, het ging over een "aquarandabezoek". Degenen die er 3 jaar geleden bij waren weten waarover het ging! En het stond er nog altijd even mooi bij. Dát, het zalige weer, en de gekende gastvrijheid van gastvrouw en -heer maakten het tot een heel fijne avond. Wie mag de volgende zijn voor deze activiteit.

Nog een laatste puntje en niet onbelangrijk (en niet door Mieke geschreven) is het (on)verwachte huwelijk van haar zelf met JJ de Z-erevoorzitter. Het huwelijk had enkele dagen voor de septembervergadering plaats en zou tijdens die bijeenkomst publiekelijk worden gemaakt (met een tournée générale).



Maar de tortelduifjes hadden niet op facebook gerekend want via dit kanaal was het nieuws al eerder verspreid. Zoals zo dikwijls is de sociale media onbetrouwbaar want Mieke werd door vlijtige facebookers met felicitaties aan de verkeerde Jos gekoppeld.

Intussen zijn de wittebroodsweken van het prille koppel gepasseerd, maar toch van op deze plaats; Veel geluk en lang leve MV en JJ.



Mieke Van der Straeten schrijft een column over het dagelijkse leven bij de Zilverhaai. Zij rekent hiervoor ook een beetje op uw hulp en medewerking. Mocht u voor deze Z-realitysoap iets kunnen bijdragen vertel het aan Mieke, bel of mail haar. Bij twijfel.. altijd doen. HE red.

Het leven zoals het is bij de... Zilverhaai.

De 4D-vergadering was weer dik in orde. Ze begint onze gewone ledenvergadering stilaan naar de kroon te steken.

Nadat het hoofdstuk "Olmense Zoo Onderwater" zeer uitvoerig werd behandeld was het de eer aan onze erevoorzitter Jos Jansen, die een gastronomische maaltijd bereidde voor moeilijke L-eters. Het recept vonden jullie al in de vorige Haaien-Echo's. Dat eiwit een prima plakmiddel is bewees hij door grandioos te morsen op de demonstratietafel. Eenmaal opgedroogd had hij er een flinke karwei aan om het boeltje schoon te krijgen.

De quizvragen werden nog eens besproken, en na de 1€-tombola waar er zoals gewoonlijk voor iedereen wel een prijs was, kwam voorzitter Filip aan het woord met een PowerPoint-voorstelling over zijn "rainbowshiners", officieel *Notropis chrosomus* dus. Dat is wat Filip betreft een echt succesverhaal! Hij heeft er al massa's van gekweekt en verkocht, en nu was er zelfs belangstelling van onze collega's van Pristella Schoten.

Maar oppassen hé Flipke! Het zijn koudwatervisjes en wie weet komen ze misschien binnenkort ook op de rode lijst te staan omdat ze onze rivieren onveilig maken, hihi .

Roland Martens heeft zijn gewonnen reis naar "The Deep" afgerond, en beloofde ons een verslag. We zijn benieuwd.

Ook vertrekt hij binnenkort weer naar zijn geliefde Costa Rica, waar hij plannen heeft om er een publiek aquarium op te starten. We houden ons bij voorbaat al aanbevolen voor vrijkaartjes Roland, liefst inclusief de vliegtuigreis natuurlijk!



Het "Watergala" in Nieuwegein bleek qua opkomst uiteindelijk een teleurstellende beurs. Naar verluidt zouden de organisatoren ook in onmin uit elkaar te zijn gegaan, dus het is de vraag of hierop nog een vervolg komt.

Ook voor de 28ste LimBeurs zijn er problemen opgedoken. De Don Bosco-zaal in Helchteren is volgend jaar niet beschikbaar wegens verbouwingen. Met man en macht wordt er nu gezocht naar een alternatieve zaal, want de LimBeurs moet uiteraard blijven. Iemand een suggestie?

De loterij voor internetleden van Zilverhaai Beringen tijdens de Watergala had niet het gehoopte succes. Van de vooraf toegestuurde bons naar circa 1400 internetleden werden er relatief weinig in de Z-bus gedropt. Dit had natuurlijk te maken met het bedroevende bezoekersaantal van de Watergala.

Onbelangrijk en niet getreurd voor de winnaars van de Z-loterij: zaterdag Pascal Wuyts uit Ham en zondag Conny De Wilde uit Leopoldsburg.

De volgende actie (met wederom prachtige prijzen) is gepland op de aquariumshow in de Olmense Zoo en de Vivariumbeurs in Nieuwegein. Hou uw mailbox in de gaten!

Onze Valère Vanderheyden was laatst bij onze sponsor Aquabeek, en kocht er voor zijn lieve Vera een mooie school roodneuszalmpjes. Die zouden prachtig staan bij zijn Geophagussen. Althans, zo dacht hij. Overdag was er niets aan de hand, alles peis en vree.

Maar 's avonds werden de roodneusjes door de grote sloebers allemaal in een hoekje gedreven zodat ze geen



kant meer uit konden, en lekker één voor één opgepeuzeld. Je zal het als klein visje maar meemaken...

Er was begin oktober een beurs gepland in Dortmund, de "Aqua Expo Tage", een 3-daagse beurs (zater-, zon- & maandag) waar de Luyten brothers zouden naartoe gaan. Zij deden dat uiteindelijk niet, maar wie dat wel deed was Martin Imants. Hij had helaas niet goed in zijn agenda gekeken en kwam er gewoon een dag te vroeg aan. Hij maakte er op vrijdag dan maar een citytrip van... een bruikbaar excuus om de bloemetjes zonder vrouwtje eens buiten te zetten zeker? Martin toch...

Onze opperhaaien hebben ondertussen succes als voordrachtgevers, zowel in België als bij onze noorderburen, nietwaar Filip en Valère? Welke andere welbespraakte, goed onderlegde, goed gedocumenteerde en knappe haaien volgen hun voorbeeld?

De OZO-stickers ziet men tegenwoordig op elke haaienauto. Ook Rudy Wouters had er op elke zijde van zijn karretje 1 gekleefd, totdat hij bij het tanken tot de vaststelling kwam dat hij zijn benzinedop niet meer vond. Nu rijdt hij dus rond met een sticker waar een mooi rond gat in geknipt is! Moet kunnen...

Een BBAT-bondsday in Roeselare, nogal ver, zo dacht Pascal Wuyts. En vermits hij niet bepaald een ochtendmens is (zo ken ik er nog hé Jos Jansen), besloot hij gewoon een hotelletje te boeken. Tja, voor een hobby moet je wat over hebben. Andere Z-congresgangers (de groep



was bijzonder klein) vertrokken gewoon op 22 oktober en keerden terug op 22 oktober.

Onze PR & schatbewaarder Jos Luyten krijgt regelmatig van de sponsors reclamefoldertjes voor de HE-redactie toegestuurd over hun producten. Nu dus ook, 500 stuks maar wel in de Noorse taal! Zijn er Noorse haaien in de zaal? Toch maar doorsturen naar Noorwegen zeker...

Tot slot: de Limburgse vivariumkeuring. Het was geen succes. Er deden maar 2 haaien mee maar wel ieder 2x: Theo Luyten en Conny De Wilde, allebei heel verdienstelijk. De opkomst in Mol bij de proclamatie viel ook niet mee, evenmin als de puntenverdeling. De keurmeesters waren niet bepaald vrijgevig geweest. Gelukkig was er de videofilm van ons aller Filip die veel goed maakt.

**GEELSE
AQUARIUM
SPECIALIST**

ALLE AQUARIUMBENODIGDHEDEN
ONDER ÉÉN DAK !!!

Ruime keuze aan planten
+100 soorten warmwatervissen
Deskundig advies
Eigen kweek garnalen

www.aquashoponline.be
www.geelseaquariumspecialist.be

Bedrijvenpark Winkelom
Winkelom 83 B5
2440 Geel
(achter Triumph)

koen@aquashoponline.be
Tel: 0032 (0) 478 306 284



Mieke Van der Straeten schrijft een column over het dagelijkse leven bij de Zilverhaai. Zij rekent hiervoor ook een beetje op uw hulp en medewerking. Mocht u voor deze Z-realitysoap iets kunnen bijdragen vertel het aan Mieke, bel of mail haar. Bij twijfel.. altijd doen. HE red.

Het leven zoals het is bij de... Zilverhaai.

Tja, dat onze show een weergaloos succes was weten we ondertussen allemaal. Plopsaland heeft zijn kabouters, maar wij hebben onze haaien!

Zo zijn er:

- Klushaaien
- Kwebbelhaaien
- Electro-haaien
- Tooghaaien (voor en achter)
- Zandhaaien
- Lachhaaien
- Verhuishaaien
- Commerciehaaien
- Organistorhaaien
- Scapehaaien
- Moeder-de-vrouwhaaien
- En zelfs dragqueenhaaien... (nietwaar Jacky B.
- ...En nog zoveel meer.

Ik noem geen namen want dan vergeet ik vast de helft, vermits ik zelf geschitterd heb door afwezigheid, maar ik weet één ding: onze club beschikt weer over een supertoffe ploeg, die er staat wanneer het nodig is, en altijd de handen uit de mouwen kan en wil steken. Vooral onze grindwassers verdienen nu even een pluim. Carlo M. werd daarom ook verdiend tot grindkampioen gepromoveerd.



De samenwerking met de Olmense Zoo was perfect en zeker voor herhaling vatbaar. Zo kregen we gratis drank tijdens de opbouw... alléén heeft het ZH-bestuur besloten om géén alcoholische dranken te schenken (misschien maar goed ook).

De grapjes en grollen tijdens opbouw en afbraak waren uiteraard niet uit de lucht! Zo werd Hilde G. te koop aangeboden (*ik weet niet of Benny L. uiteindelijk een deftig bod heeft gekregen, of hij ermee is blijven zitten*).

Rudy W. vond het nodig om het voer voor de piranha's even voor te proeven, en noch de visjes, noch Rudy hebben er gelukkig iets van overgehouden.

Tijdens de scholen-bezoekdag was Rudy trouwens één van de gidsen, en bij hem waren de kids opvallend braaf (ook de juffen trouwens). Ze waren duidelijk onder de indruk van de vele tattoos.

De méér dan 500 kinderen waren er trouwens vroeg bij. Om 9 uur stonden ze al in rijen aan te schuiven met als gevolg dat Jos L. de sleutel van de Zoo maar ging halen om ze binnen te laten, kwestie van het verkeer in de buurt niet in het honderd te laten lopen.





Rudy W. met piranha-allures

Die kinderen hadden trouwens de tijd van hun leven! Het gejoel en gekrijs was niet uit de lucht, en niet elke haai was zo gelukkig als Gerard V., die zijn hoorapparaat even kon afzetten (grapje!). Het was een permanente zoektocht naar Nemo en Dory, en op een gegeven moment werd Jos J. die braafjes naast een zeebak zat, overrompeld en langs alle kanten beklommen door kleuters die hun geliefd visje wilden ontdekken.

We kregen ook verrassingen van de vissenkant. Jurgen C. stelde 8 prachtige slangenkopvissen van 30cm ter beschikking, een blikvanger in onze show maar... één van die rakkers wist via het voederklepje te ontsnappen. Gelukkig heeft een snelle interventie hem van de dood gered. Het zou echt zonde geweest zijn.



Channa pulchra - slangekopvissen

Er stonden bij onze show niet minder dan 54 vivaria, waarvan 52 door onze eigen leden ingericht! Prachtig toch!

Wat de publieksopkomst betreft mogen we zeker niet klagen. De broeders uit Torhout waren present, en een delegatie van Exotica Roeselare combineerde een bezoek aan onze show met een rondgang in de Olmense Zoo en de Nacht van de Aquariaan. (leuk weekendje dus voor de notoire West-Vlaamse levensgenieters). De collega's van Maroni Maaseik maakten er op zondag een groepsuitstap van. Ook het BBAT-bestuur en de redactie van Aquariumwereld kwamen opdagen, en die organiseerden zelfs een mini-vergadering bij ons (leuk, en moet kunnen).

De OZO-cafetaria draaide 4 dagen super, mede dankzij toegedewerkers, garçons en de Marèse-taarten.

De trekking van de vooraf aangekondigde internetledenactie met een JBL potfilter als hoofdprijs ging door zoals gepland. Enkele uren voordat de deuren sloten en in aanwezigheid van een heel pak deelnemers werd de winnaar bekend gemaakt.



Roger Vandijck uit Hamont-Achel was nog aanwezig toen een onschuldige kinderhand zijn bon uit een volle bus formulieren haalde. Hij mocht meteen de JBL filter mee naar huis nemen.

Bij de afbraak lieten de weergoden ons helaas in de steek, in tegenstelling met het transport voor de opbouw, maar alles is gelukkig goed terecht gekomen. Een betere show voor onze 40e verjaardag hadden we ons niet kunnen voorstellen.

Eén minpuntje.. we hebben Carine van Theo R. gemist. Ze kreeg te maken met een blindedarm die op springen stond, en moest dringend onder het mes. Carine, hopelijk nu alles O.K.!

En dan is er ook nog TOD!

Het duikbassin is feestelijk geopend, in aanwezigheid van o.a. onze voorzitter Filip M. en nog meer schoon volk. Hij heeft tevergeefs geprobeerd om 1 van de mooie zeemeerminnen mee naar Leopoldsburg te tronen, maar helaas vonden ze zijn bakje van 200 liter net iets te min. Komaan Filip, een vijver van 10.000 liters in je tuintje moet toch doenbaar zijn? Wat betreft de belevenissen van zilverhaaien aldaar heeft Marèse T. nog een verhaaltje maar dat is voor de volgende aflevering.