

Mieke Van der Straeten schrijft een column over het dagelijkse leven bij de Zilverhaai. Zij rekent hiervoor ook een beetje op uw hulp en medewerking. Mocht u voor deze Z-realitysoap iets kunnen bijdragen vertel het aan Mieke, bel of mail haar. Bij twijfel.. altijd doen. HE red.

Het leven zoals het is bij de... Zilverhaai.

Naar jaarlijkse gewoonte was een delegatie van het ZH-bestuur aanwezig op het clubfeest van onze collega's van Maroni Maaseik. Het was er héél fijn en gezellig, en bij het fotografisch jaaroverzicht waren er veel zilverhaaien te zien. Die beestjes kom je toch overal tegen hé, van de verre westhoek (nietwaar Filip) tot het putje oosten van ons landje.

Wist je al dat er tussen ons, zilverhaaien, een zeemeerman rondzwemt?

Wel, bij de opening van het duikcentrum Todi in Beringen zwommen er prachtige zeemeerminnen rond tussen de duikers... en Filip M. was erbij. Dat filmke kan je trouwens ook bewonderen op onze website. (zie: Z-Post >Haaienpraat >Duikcentrum Todi). Maar er gebeurt meer...

In de Todi-brasserie staat ook een 8 meter grote malawibak. Wesley Nouwen, een rasechte Zilverhaai dus, heeft als taak dit reuze-aquarium te verzorgen. Zoals bij vele aquarianen worden ook daar de ruiten stilaan bealgd. In dit geval: GROTE ruiten!

Wesley trok zijn gestreepte zwembroek aan en dook in de bak bij de Malawicichliden om het nodige poetswerk te doen. De collega's hielden hem met veel enthousiasme (en ook een beetje leedvermaak) in de gaten. Bij die temperatuur van 23°C is dat wel niet lang vol te houden,



dus trok hij naar de kleedkamer van het duikcentrum om een duikpak te lenen. Alzo werd de klus dus geklaard. Of hij nu iedere keer dit zo doet, moeten we hem nog vragen. (bron: Kim, dochter van Marese T. en medewerkster in de TODI-brasserie).

Een gat in de clubkas? Hoe kan het ook anders? Onze schatbewaarder betaalde een onkostenvergoeding uit voor maar liefst 7.628 gereden OZO-kilometers ...amaai! De km. die Christiaan Corstjens nodig had in zijn poging om met zijn aanhangwagen tevergeefs een vergeten 4m lange lat van Olmen naar ons magazijn in Gelderhorsten te brengen zijn hier wel inbegrepen. Het hele verhaal mag hij zelf vertellen.

Na een onderbreking van enkele maanden is Mieke terug met de rubriek "Gelezen in.."

Wat denk je? Een megaverhuis, een supergelukkig haaienhuwelijk... maar stilaan valt alles terug in de plooi!

Thea Turken en Johny Vanlangenakker liggen momenteel serieus in de lappenmand.

Hopelijk zijn ze snel beter, en zien we ze allebei in blakende gezondheid terug op ons aller Nacht der Zilverhaaien.



FM: "Waar zijn die zeemeerminnen?"

Valère Vanderheyden heeft besloten om volgend jaar geen deel meer uit te maken van het ZH-bestuur. Spijtig! Maar hij blijft zich wel zoals vroeger voor onze club inzetten. Gelukkig maar!



Ons feestcomité heeft een vruchtbare jaarlijkse vergadering achter de rug. Onze barman Theo Raymaekers leidt deze groep met veel enthousiasme en 2017 belooft ook weer een fijn "feestjaar" te worden. Ze beginnen al met een echte feestvergadering! Vooral zo voortdoen hé mannen (en vooral vrouwen). Ja, en wie is dat allemaal?



even opsommen:

Carine Verlinden, Marèse Tempels, Sylvia Schepers, Sonia Courtois, Conny De Wilde, Hilde Goossens, Christiaan Corstjens, Rudy Wouters, Pascal Wuyts en Theo Raymaekers.

Onze HE-sponsor/adverteerder Aquaria Veldhuis uit Enschede (NL) is na een relatief lange periode voor ingrijpende verbouwingen eind december heropend.

Lees o.a. het artikel BN 170 in de rubriek Bussines News op www.zilverhaai.be

Ondanks de grote afstand mochten we dat natuurlijk

niet missen en enkele haaienbroeders trokken er op af. Onze voorzitter was er uiteraard bij met zijn videocamera. Het resultaat is te bekijken op onze site bij Z-TV.

In de nabije toekomst maken we afspraken voor een groepsuitstap naar deze imponerende aquarium- en vijver-speciaalzaak.

De KK-trofee, de Kristallen druppel, zal tijdens ons jaarlijks clubfeest weer uitge-reikt worden...

Wie wordt de nieuwe clubkampioen?

Wie volgt Conny op?

Benieuwd naar de ontknoping?

Er zijn met de OZO-show héél veel KK-punten uitgedeeld, dus het wordt spannend. Weddenschapje???

En tot slot: haaien, vooraleer een nieuwe auto te kopen, kijk eens rond op onze parking. Jos L. en Rudy W. kochten eerder krak hetzelfde karretje: merk, type en kleur. Het gevolg is dat ze regelmatig aan het verkeerde voertuig staan te klikken, en dan maar sakkeren dat het slot niet open gaat...



Lees verder...



Mieke Van der Straeten schrijft een column over het dagelijkse leven bij de Zilverhaai. Zij rekent hiervoor ook een beetje op uw hulp en medewerking. Mocht u voor deze Z-realitysoap iets kunnen bijdragen vertel het aan Mieke, bel of mail haar. Bij twijfel.. altijd doen. HE red.

Het leven zoals het is bij de... Zilverhaai.

OEPS, vergeten! In het verslag van ons aller clubfeest was niet vermeld dat Ann Olislagers een oorkonde mocht ontvangen wegens 10 jaar trouw lidmaatschap van onze vereniging. Sorry Ann, we zullen het nooit meer doen. En ook wat het quizkampioenschap betreft sloop er een zetduiveltje in ons clubblad: in het januarinumnummer stond op de 6e en in februari op de 5e plaats telkens Pascal Wuyts vermeld met 84,20%. Fout dus! Hier werd Ludwig Beerten dan weer onrecht aangedaan, want hij behaalde de 6e plaats, weliswaar ex-aequo met Pascal. Tja, mensen is misselijk hé, of is het omgekeerd.

Droevig nieuws nu. Onze welbekende BBAT-keurmeester Willy Lambrecht is overleden.



Willy
Lambrecht

10 apr 1961
3 feb 2017

Degenen die regelmatig aan keuringen meedoen hebben hem gekend als een goedlachse en sympathieke man met een grote en brede kennis van zaken, maar ook iemand die een arendsoog had voor foutjes of onregelmatigheden. Ik heb van hem in ieder geval veel geleerd, en zal hem bij toekomstige keuringen erg missen.

Nog droevig nieuws:
Aquariumclub Siervis Wettersen stopt ermee (Na ruim 30 jaar).
Wat is dat toch met die aquariumclubs?

Zitten de liefhebbers tegenwoordig allemaal liever op facebook of is de smartphone belangrijker dan contacten met gelijkgestemde zielen?



Vivarium 2016 in Nieuwegein is al een poosje achter de rug. Bij die gelegenheid werd het allereerste Benelux vivariumkampioenschap georganiseerd: de kampioenen van de BBAT-keuring tegen die van de NBAT.

En wat dacht je? We hebben onze noorderburen " een ferm poepje laten ruiken", want de eindstand was 3-2 voor onze BBAT-ers.

Onze sponsor Aquabeek hield nog eens een open-deur-dag en wie dacht je kon daar niet ontbreken? Juist, onze voorzitter. Ditmaal had hij geen levensechte zeemeerminnen bij, maar wel de digitale versie ervan.

Hij had namelijk de beelden van de TODI-openingsreceptie, en de talrijke YouTube-filmpjes van duikers in een mooie presentatie gegoten, en die werd daar ter plaatse getoond; zo kon de familie Van Beek hun TODI-visjes nog eens terugzien.

Uiteraard waren er ook Zilverhaaien en Skalaars uit Torhout aanwezig, en was gezelligheid weer troef.

Als je het woord "Torhout" uitsprekt, weet je dat de neus van onze voorzitter regelmatig in die richting staat, en hij niet veel nodig heeft om die kant op te rijden en zijn vriend(innet)jes op te zoeken. Hij rijdt echter niet zo graag alleen, maar geen probleem, spitsbroeders Rudy W. en Pascal W. waren zoals steeds bereid om mee te gaan, zogezegd voor de goede vergaderingen, maar zeker voor de lekkere biertjes (hé Rudy)?

Het probleem bij veel biertjes drinken, is dat al dat vocht het lichaam ook langs de natuurlijke weg moet verlaten. Neen, bij het vertrek moest Rudy ècht niet, maar net onderweg plots wel. Na een laa..nge stop kwam hij tot de conclusie dat hij maar drie "Omerkes"(plaatselijk en blijkbaar zeer lekker biertje) had gedronken, en er zeker vijf had uitgeplast. De rekening klopte dus niet, maar Rudy kennende zal het eerste cijfer wel fout geweest zijn.

Fijn was dat Filip van het bezoek in Torhout gebruik kon maken om een topspreker voor een van onze volgende vergaderingen te strikken.



BBAT-Limburg heeft een nieuw bestuur, en onze club heeft daar een aanzienlijk aandeel in: Filip Maes werd voorzitter (hij wordt het voorzitter zijn stilaan gewoon), en Jos Luyten penningmeester (wie anders kan er zo met cijfers goochelen?).

Maar van die kant komt er ook minder goed nieuws: géén LimBeurs dit jaar, snik. De Don Bosco zaal is wegens grote verbouwingswerken niet beschikbaar in de voorziene periode van de LimBeurs en andere opties waren niet haalbaar. Maar in 2018 gaan we er weer volop tegenaan!



Fans van het TV programma 'Iedereen beroemd' hebben enkele weken geleden genoten van de opgenomen reportages bij duikcentrum TODI. Onze Wesley Nouwen nam als plichtbewuste medewerker in en paar afleveringen een benijdenswaardige hoofdrol op.



En nu: "het Nikki Bouwmans incident".

Even verklaren: Nikki Bouwmans, werkzaam bij de firma eSHa, stond al een tijdje als spreker op ons verlanglijstje. Blijkbaar is Rudy Wouters een "fan". En vermits de spreekbeurt toevallig op Valentijn viel, werd er besloten voor een presentje te zorgen, een doosje lekkere Belgische pralines.

Normaliter is het aan de voorzitter om zoiets te overhandigen, maar Filip had besloten om Rudy's dag goed te maken en hem de honneurs te laten waarnemen. Maar dat was buiten de waard, in dit geval Jos L., gerekend.

Als er mooie vrouwen in het spel zijn is onze schatbewaarder niet te kloppen (kan je hem ongelijk geven?). De snoeper speelde het klaar om de pralines en de 3 zoenen voor de neus van onze Rudy weg te kapen. Rudy zit nog altijd in zak en as...



Het viel trouwens op!

Als er een mooi jong dametje komt spreken is de belangstelling vanwege onze mannelijke leden zéér groot, en ook zijn ze opvallend galant en zeer hulpvaardig...

Omnivoren...

eten een verscheidenheid aan plantaardig alsmede dierlijk voedsel. Het merendeel van de aquarium vissen is omnivoor. Het voedselkanaal is bij deze vissen ook dusdanig ingericht dat het een verscheiden aan voeding kan verteren. Omnivoren eten vaak een mix van koralen (zeewater), ongewervelde dieren, schaaldieren en planten. Omnivoren dienen 2 maal daags gevoed te worden. Een 3e of 4e keer met iets buiten normaal vinden de vissen ook lekker !



Carnivoren...

zijn vlees etende vissen. Zij hebben behoefte aan een voedsel dat rijk is aan proteïne. Zonder vlees zullen ze ondervoed raken. Carnivoren kunnen toe met maar 1 maal per dag voeding van hoge kwaliteit. U kunt ook eens per week een dag overslaan ter voorkoming zodat ze alert blijven en niet lui worden.



Herbivoren...

eten enkel plantaardig voedsel. Zij consumeren flinke hoeveelheden algen en andere planten per dag. Zij zijn meestal continue aan het "grazen" en voedsel dient dan ook veelal aanwezig te zijn. Rafelige planten dienen uit het aquarium verwijderd te worden voordat ze gaan rotten en afbreken. Herbivoren eten o.a. doperwten, courgette, komkommer, aardappel, spinazie en aquariumplanten.

Herbivoren dienen 3 tot 4 keer per dag te worden gevoed.



Mieke Van der Straeten schrijft een column over het dagelijkse leven bij de Zilverhaai. Zij rekent hiervoor ook een beetje op uw hulp en medewerking. Mocht u voor deze Z-realitysoap iets kunnen bijdragen vertel het aan Mieke, bel of mail haar. Bij twijfel.. altijd doen. HE red.

Het leven zoals het is bij de... Zilverhaai.

Er zijn nogal wat moeilijkheden geweest i.v.m. de verzending van Aquariumwereld van februari, en weinigen hebben het maandblad ontvangen. Spijtig want in dat nummer stond o.a. een mooi verslag van onze aquariumshow OZO. Er wordt door de redactie en het BBAT-bestuur gezocht naar een oplossing, en hopelijk komt (of is) alles nog in orde.

Het overlijdensbericht van Wim Tomey uit Den Haag kwam na de opmaak van vorige aflevering bij ons pas binnen. Via de z-website heb je ondertussen in z-post een 'in memoriam' van deze icoon uit onze hobbywereld, kunnen lezen en een uitgebreid verhaal met herinneringen uit de aquaristische loopbaan van Wim Tomey.



Er staat bij de BBAT dit jaar weer van alles te gebeuren. Eerst is er het bekwaamheidsexamen, zowel voor zee- als voor zoetwater. Als jullie dit lezen is dit al achter de rug, en binnenkort weten we dus hoeveel "bekwame" zilverhaaien er dit jaar bij de 26 pasjeshouders zijn bijgekomen. Negen Haaien schreven zich daarvoor in, en ik denk dat we nogal gerust mogen zijn wat hun resultaten betreft.

En dan is er de nationale vivariumkeuring! Als je vindt dat je vivarium er mooi bijstaat is dit de gelegenheid om het aan de wereld te laten zien; je kan nog volop inschrijven. Vinden de keurmeesters toch nog fouten, dan is het in



ieder geval een mooie leerschool tegen de volgende sessie.

Onze voorzitter is trouwens aangezocht om de presentatie tijdens de Nacht van de aquariaan te verzorgen.



Hij zal dus binnenkort heel Vlaanderen met zijn karretje doorkruisen (dat doet hij trouwens al jààren) om overal te fotograferen en te filmen. Ondertussen kan hij natuurlijk stiekem publiciteit maken voor onze club met de absoluut onopvallende stickers op zijn vrachtwagentje.

Ook wil de BBAT haar keurmeesters korps aanvullen na het overlijden van Willy Lambrecht. Kandidaturen worden verwacht

voor 1 juni. Zijn er soms haaien die zich geroepen voelen? Ik ken er nochtans een paar die dat prima zouden doen!

De BBAT heeft trouwens ook een nieuwe stek gevonden voor de jaarlijkse bondsdag. Die vindt dit jaar plaats op 21 oktober te Wilrijk, in zaal 't Spant, Boomssteenweg, 335. Allen daarheen dus.

Waar onze voorzitter naar jaarlijkse gewoonte ook heen was: de jaarlijkse VAT-beurs in Izegem op 12 maart. Hij was ditmaal vergezeld van 2 zeemeerminnen: Rudy Wouters en Pascal Wuyts. De zeemeerminnen hebben blijkbaar afgedaan (toch niet uit de kast gekomen Filip?). Rudy was duidelijk niet in zijn gewone doen en heeft die hele dag geen biertje aangeraakt; zelfs de lekkere West-Vlaamse streekbieren keurde hij geen blik waard.

Maar de West-Vlaamse lucht is er in ieder geval een stuk op verbeterd sinds Filip zijn befaamde potten aan de man bracht, gevuld met zuivere Limburgse lucht. Zelfs Antwerpenaars vlogen erop af, dus ook daar gaat





de lucht erop vooruit. Filip kan best zijn handeltje in het Antwerpse uitbreiden, dan zijn ze binnenkort af van die "lage emissiezone". Geslaagde stunt dus, waar veel over gelachen en gepraat werd.

Zoals gewoonlijk was er daar ook een plaatselijke tombola, en Rudy zat al een tijdje te azen op de hoofdprijs die er nog steeds inzat. In de namiddag ging hij nogmaals zijn geluk beproeven, samen met Pascal. Hij is er ocharme nog altijd niet goed van. Pascal kocht net na hem 3 lotjes, won 2 flessen goede wijn, en ging ook met de hoofdprijs aan de haal. (zie foto hiernaast).

Om 15 uur was er de trekking van onze klassieke internetledenactie, en wie had er haar bon netjes afgedrukt en met succes in de haaienbus gedeponereerd? Jawel, een bekende: Patricia Desimpel van Skalaar Torhout (zie foto onder). De winnaar was op het moment van de trekking al naar huis, maar Filip zou Filip niet zijn als hij haar prijs niet persoonlijk zou gaan afleveren (toch nog zeemeerminnekes?).

Op het programma van de 4D-vergadering stond o.a. een uiteenzetting over L-nummers door Jos Jansen. De man heeft uren het internet afgeschuimd naar foto's en uitleg,

en kan momenteel geen L-nummer meer zien. Verder hadden we de klassieke agendapunten zoals het bespreken van de quizvragen van februari, de 1€-tombola, uitleg over het bekwaamheidsexamen, en een uiteenzetting door Theo Luyten over de Berlijnse zeeaquarium-systeem. De evolutie van het zeeaquarium in de jaren 70 en hoe Berlijnse zeeaquarianen er als eerste in slaagden om Acroporasoorten in het aquarium te houden, in die tijd een absolute sensatie.

Filip bracht ook nog een compilatie van videomateriaal over de "Todi-story".

Op deze 4D-vergadering van februari misten we een ouwe trouwe: Cyriel Vandebergh. Hij had echter een goed excuus: een feestje voor zijn 82e verjaardag. Proficiat Cyriel van de hele school zilverhaaien.

En dan nog dit: Benny Lespoix en Hilde Goossens vierden onlangs de geboorte van hun eerste kleinkind.

Benny, opa zijn word je gewoon, maar bij een oma slapen?



Mieke Van der Straeten schrijft een column over het dagelijkse leven bij de Zilverhaai. Zij rekent hiervoor ook een beetje op uw hulp en medewerking. Mocht u voor deze Z-realitysoap iets kunnen bijdragen vertel het aan Mieke, bel of mail haar. Bij twijfel.. altijd doen. HE red.

Het leven zoals het is bij de... Zilverhaai.

De 4D-vergadering van maart was weer een succes. We zijn terug overgegaan naar de vertrouwde U-vormige tafelopstelling om een duidelijk onderscheid te maken met de gewone ledenvergadering. En ook begon ze STIPT om 19u30. Conny en Sonia hadden gezorgd voor een verrassend en uiteraard zeer gewaardeerd paasmenu.
DANK U!



Er was een knappe presentatie van Filip Maes over zwaarddragers, en ik weet bijna zeker dat jullie voordien nog nooit gehoord hadden over Xiphophorus kallmani, alvarezi, montezumae, pygmaeus, nigrensis, nezahualcoyotl, clemenciae, mayae enz..

Van Jos Jansen werd er een bijdrage verwacht i.v.m. tips en trucks, maar hij was helaas verhinderd wegens een vergadering van de Beringse cultuurraad (zeer belangrijk i.v.m. onze jaarlijkse subsidie). Hij heeft beloofd om dat op een latere vergadering weer goed te maken. Tot slot keken we nog naar mooie beelden van de vivariumkeuring van vorig jaar.

En ook nog dit: Rudy, onze tombolaman werd gewond bij



het uitdelen van de lotjes. Neen, het waren geen vrouwelijke fans die hem aanvielen, maar gewoon een stukje papier. Er vloeyde bloed, maar dankzij de Florence Nightingale van dienst, een pleister en een kusje was het leed snel geleden. Oorzaak? Papercut!

P.S. (berichtje van C.C.) We hebben op het nippertje kunnen vermijden dat het na de 4D-vergadering een lange nacht werd in de COR: na afloop werd er een verdacht pakket waargenomen ter hoogte van de spreekstoel. Na controle bleek het van een bekende redacteur te zijn. Deze mag zich nog aanmelden bij de conciërge van dienst.



Intussen opgelost zonder arrestaties....

Bondsblad Aquariumwereld kende dit jaar een moeilijke start. Het februari-nummer viel bij de meeste Zilverhaaien begin april toch nog in de bus. Wat was er misgegaan? BBAT heeft in ieder geval een klacht ingediend bij de drukkerij en Bpost. Hopelijk is nu alles in orde.

Nog wat de BBAT betreft: de laatste adviesraad vond plaats in een nieuwe locatie ('t Spant in Wilrijk). Ik weet niet of het aan de nieuwe zaal lag (danszaal met spiegelwanden), maar de opkomst bleek nu veel groter dan gebruikelijk. Voorzitter Filip en secretaris Theo vertegenwoordigden onze club, en noteerden nieuwtjes en toelichtingen i.v.m. met de nationale vivariumkeuring, bondsdag, jeugdwerking, aquaterradagen enz...



Acht Zilverhaaien zijn grandioos geslaagd in het recente BBAT-bekwaamheidsexamen en mogen binnenkort een pasje ontvangen van BBAT. Niet dat we een moment getwijfeld hebben aan hun kunnen. Zilverhaaien zijn sowieso uitblinkers (wat hun hobby betreft toch).



Haaïen, dat is bekend, zwerven over alle wereldzeeën. Onze zilverhaaien doen het bijna even goed. Zo reden Filip, Rudy en Pascal eventjes naar Kortrijk om een vergadering bij te wonen van een zustervereniging. Bij Aqua Tropica Kortrijk was er een lezing over invasieve soorten, en gezien de Zilverhaai zelf een invasieve soort is, kon een bezoek niet uitblijven. Ze troffen daar ook een eenzame Skalaar uit Torhout (zie foto boven). De plaatselijke tamtam deed haar werk, met als gevolg dat er nog een nachtelijk bezoek aan de malawikwekerij in



Zarren aan gebreed werd. De vissen van Chris en Patricia zijn om 01.00 u. 's nachts dus nog wakker. (zie foto onder) Rond 04 u. waren onze zilverhaaien terug in hun Limburgs nestje...

Ook in Aquavaria Boxtel waren er Zilverhaaien van de partij. Pascal meldde zich ziek, maar Filip, Rudy, Theo, Evy, Sonia, Conny, Heikki en Ellen waren wel van de partij. De voorjaarsbeurs van Boxtel ging door in een nieuwe locatie, en... je kon bij Daphnia Boxtel OOK internetlid worden. Waar zouden die de mosterd vandaan gehaald hebben?

Uiteraard hadden wij in de namiddag de trekking van onze eigen internetledenactie en de winnaar, Hugo Dockx uit Schoten, was al naar huis, en kon de prijs dus niet in ontvangst nemen. Weer een excuus voor een uitstapje, naar Schoten ditmaal.

Filip, een tip: als je aan een nieuwe wagen toe bent, koop dan gewoon een minibus!

Op 4 april was er een vergadering van het Zilverhaai-bestuur same met het feestcomité. Verschillende voorstellen en suggesties werden ingediend. Wat wel nog opviel: Pascal was nog steeds ziek. Een of ander tropisch virus opgepakt in de kweekruimte in Zarren?

En dan het uitstapje naar Schoten. Filip, samen met Rudy en de inmiddels herstelde Pascal zouden naar de ledenvergadering van Pristella gaan om Hugo Dockx zijn prijs te overhandigen. Maar die mannen gaan (zwemmen) niet naar huis zonder de plaatselijke streekbierjies te proeven. De prijs met de post opsturen zou wel goedkoper zijn, maar wellicht niet zo plezierig...

Mieke Van der Straeten schrijft een column over het dagelijkse leven bij de Zilverhaai. Zij rekt hiervoor ook een beetje op uw hulp en medewerking. Mocht u voor deze Z-realitysoap iets kunnen bijdragen vertel het aan Mieke, bel of mail haar. Bij twijfel.. altijd doen. HE red.

Het leven zoals het is bij de... Zilverhaai.

Onze voorzitter Filip mag zich zo stilaan een welbekend en veelgevraagd spreker noemen. Zo moest hij op 1 week 3x zijn presentatie over de befaamde rainbow shiners geven: bij Maroni Maaseik, Exotica Roeselare en Skalaar Torhout. Hoeveel kilometers staan er stilaan op je teller Filip?

Iemand was opvallend afwezig op de aprilvergadering: Sonia Courtois. Bleek dat ze een paar dagen gehospitaliseerd was wegens longontsteking en bronchitis. Gelukkig is ze ondertussen weer helemaal hersteld. Was er zo geen spreuk over "onkruid" dat niet vergaat? (grapje Sonia).

En onze globetrotter Roland Martens vertrekt eerstdaags weer (of is al vertrokken) voor onbepaalde tijd terug naar Costa Rica zijn 2e vaderland.



Hopelijk vindt hij daar de tijd om een verslagje te maken van zijn cruise naar "the Deep". En wie weet brengt hij genoeg materiaal mee voor een avondje Costa Ricaanse beestjes kijken.

De gesponsorde busreis van de Limburgse BBAT-federatie naar Aquarium Veldhuis in Enschede en Aqua Zoo in Leerdam blijkt een succes, want de bus was héél snel volgeboekt. Aankondigingen op de vergaderingen en op de website waren voldoende om de Late beslissers hebben dus pech! Eigen schuld, dikke bult zeggen ze.

De 4D-vergadering van april had gedeeltelijk plaats buiten aan de ingang. Theo Raymaekers en Jos Luyten moesten denkkelijk eerst nog een paar "kapellekes" doen en ze lieten



Nogmaals proficiat Laura, je zontje kan goed kakken.



En de ene verwelkomt nieuw leven; de andere moet afscheid nemen. Zo overleed onlangs de vader van Marèse Tempels. Alle haaien leven met je mee Marèse. Er is niets zo erg als een geliefde te moeten afgeven.

Zilverhaai Beringen was op zondag 14 mei 2017 als standhouder aanwezig op de Aquarium- en Vijverbeurs van Blauwe Alg Kessel. Conny, Sonia, Evy, Kenny, Rudy en Filip waren er om de Zilverhaai te vertegenwoordigen. Natuurlijk was ook hier weer een gratis internetledenactie. De winnaar was Evy Aerts uit Meerhout, zij mocht een 'Eheim'pakketje in ontvangst nemen.



Mieke Van der Straeten schrijft een column over het dagelijkse leven bij de Zilverhaai. Zij rekent hiervoor ook een beetje op uw hulp en medewerking. Mocht u voor deze Z-realitysoap iets kunnen bijdragen vertel het aan Mieke, bel of mail haar. Bij twijfel.. altijd doen. HE red.

Het leven zoals het is bij de... Zilverhaai.

Jullie hebben het wel gemerkt: in juli waren er helemaal geen Z-activiteiten: geen LimBeurs, geen Haaien-Echo's, geen ledenbrief voor internetleden, gewoon niks. Alleen het webteam bleef actief. Maar er is beterschap op komst. In augustus vliegen we er weer gewoon "vollen bak" in!

De busreis van BBAT-Limburg was een succes: een volle bus aquariumliefhebbers trok op 4 juni naar Aqua Zoo in Leerdam en Aquarium Veldhuis in Enschede. Een fijne uitstap, maar door een misverstand draaide BBAT-Limburg op voor de koffie en broodjes bij Aquarium Veldhuis...Arme federatiekas, maar met een penningmeester als Jos Luyten was dat zeker geen probleem!

Bij die hoop Limburgers waren ook Heikki Houben en Ellen van de partij. Sinds kort heeft Heiki er een nieuwe interesse bij: fotografie. Dus hij wilde eens een foto maken van vooraan in de bus in het gangpad. Daarbij door de lens kijkend stapte hij wat achteruit en lag er bijna door het trapje vooraan. Hij kon zich nog net vastgrijpen om niet te vallen. Op het eerste zicht geen schade of verwondingen. Maar dat bleek toch een beetje anders te zijn, hij had bij het vastgrijpen zijn vingernagel wat gescheurd en kreeg daarna prompt een manicure van vrouwtje Ellen. Als die niet in de watten gelegd wordt!
Nu de volgende dag kwamen we hem weer tegen op de opendag bij Aquabeek en vroegen we of alles in orde was met zijn vingertje. Ja hoor alles OK zie foto hiernaast.



Niet iedereen weet het misschien, maar de Zilverhaai heeft ook nog een magazijn in Lommel-Gelderhorsten. Na de Aquariumshow in de Olmense Zoo van vorig jaar werd alle materiaal van het laatste transport in volle duisternis gestoekeerd gedumpt(?!). Robert Gorrens en Theo Luyten zijn daar op een namiddag in juni eventjes orde in de chaos gaan scheppen.

En ook in Wechelderzande zit er nog een pak ZH-materiaal. Het bestuur + Pascal Wuyts hebben daar op 17 juni de inventaris gemaakt en nagekeken wat nog bruikbaar was; dit alles ter voorbereiding van onze nakende Open House.
22 oktober ZEKER vrijhouden hé haaien!

Met onze 4D-vergadering van 27 juni was het echt terrasjesweer, vandaar misschien de eerder zwakke opkomst. Het programma was nochtans best interessant: een rondreis doorheen aquaristisch Vlaanderen door onze voorzitter en co, toelichting op wat er op het internet te vinden is wat onze hobby betreft, de klassieke commentaar op de quizvragen, de 1€-tombola, en tot slot het 2e deel van de snelcursus voor beginners, met een panel echte ZH-specialisten.

En dan:
de 2-jaarlijkse nationale vivariumkeuring. Er zijn helaas maar



drie zilverhaaien die deelnemen: Conny De Wilde met twee, Theo Luyten met twee, en Vern Van De Weyer met één vivarium. Moet toch beter kunnen!

Onze voorzitter is trouwens aangezocht om voor heel Vlaanderen het foto- en filmwerk te verrichten, dus allen op zaterdag 25 november naar de Nacht van de Aquariaan in Wilrijk om het resultaat van zijn werk te bewonderen.



Er is trouwens een nieuwe BBAT-keurmeester die met succes het (aartsmoeilijke) examen heeft afgelegd: Adam Deckers, voorzitter van Maroni Maaseik. Adam is een zeer beslagen iemand die dat zeker héél goed gaat doen.

Proficiat Adam!

Dit jaar was er dus géén LimBeurs, en volgend jaar zou onze vertrouwde zaal ook nog niet ter beschikking zijn. De Limburgse federatie heeft daarom geopteerd om in 2018 onze geliefde beurs te laten doorgaan in Diest. Ik weet het, Diest ligt in Brabant, maar is wel centraal gelegen voor de liefhebbers uit andere contreien. We zullen wel zien! Deze mooie traditie mag in ieder geval niet verloren gaan.

Er was nog de zomeractiviteit van BBAT-Limburg, met een wandeling in Hasselt-Kiewit. De ZH-belangstelling was ook niet optimaal, hoewel het zeer interessant was, en we een geweldige gids hadden van wie we veel konden opsteken. Alleen bleek de zon nogal fel haar best te doen, en vonden we na een tijdje verschillende haaien op het terras van de kiewittaverne, lekker met een drankje in de schaduw. We

zijn levensgenieters of niet hé. Maar de koude schotel in het Tanichthyslokaal smaakte er niet minder om.

Op 1 juli was het opendeurdag in Hasselt bij Hustinx Aquaristiek waar veel Zilverhaaivolk te spotten viel.

We maakten van de gelegenheid gebruik om te starten met de promocampagne voor onze Open House op 22 oktober in Beverlo.

Ik zal het nog eens zeggen: ZEKER vrijhouden hé!

Tot slot! We weten dat onze voorzitter Filip er graag bij is wanneer er te feesten valt. Joyce Van Beek van onze sponsor Aquabeek trad in het huwelijk; Filip als goede huisvriend was uitgenodigd, en hij kon het weer niet laten om zijn geliefde meerminnetjes nog eens goed vast te pakken. (hoewel ik de indruk heb dat zij hèm goed vastpakten)



Al eens gedacht aan... **Polyester**

als bekleding van uw: vijver ?

aquariumconstructie ?

zwembad ?

gutmann
PLASTICS BENELUX N.V.

Design - Ontwerp

Ontwikkeling - Vormenbouw

Productie met polyester

Sanitair

Bij ons koopt U de meest geschikte, kwalitatief hoogstaande producten.

Met ons vakkundig advies in raad en daad,

wordt ook U een beetje specialist.

**polyesters - coatings - verharders
versnellers - lijmpasta's - gietmassa's
glaswapening etc. etc.. etc...**

**INDUSTRIEPARK CENTRUM-ZUID 3078
B-3530 HOUTHALEN-HELCHTEREN
Tel. 011-60 10 58 Fax 011-60 59 38
B.T.W. BE:439.274.495 H.R. Hasselt:74.955**

Mieke Van der Straeten schrijft een column over het dagelijkse leven bij de Zilverhaai. Zij rekent hiervoor ook een beetje op uw hulp en medewerking. Mocht u voor deze Z-realitysoap iets kunnen bijdragen vertel het aan Mieke, bel of mail haar. Bij twijfel.. altijd doen. HE red.

Het leven zoals het is bij de... Zilverhaai.

Het Z-bestuur zette nog eens een actie op touw in verband met de Zilverhaai-promokledij. Dat die succes had merk je wel aan het groot aantal ZH-kledingstukken in alle mogelijke kleuren dat bij elke vergadering (en elders) voorbijkomt. Een modeshow heeft er niets aan.

**Zilverhaai
Promoshop**



We zullen onze trouwe haai en cichliden-specialist Louis Jansen uit Leopoldsburg nog een tijdje moeten missen.

Na een zware val bij hem thuis, waar hij pas na een paar dagen (?) werd gevonden, heeft men hem naar het hospitaal gebracht.

Filip Maes en Pascal Wuyts waren zo vriendelijk om zijn visjes van de dood te gaan redden. Spoedig herstel gewenst Louis, en hopelijk zien we je spoedig terug.



Beter goed nieuws is er over ons YouTube-kanaal;
<https://www.youtube.com/user/zilverhaai/featured>.

We hebben er onze 1.000 ste volger (abonnee) bij gekregen.



En in augustus is onze 100ste Z-ledenbrief vertrokken naar meer dan 1000 e-leden! Wauw!

In onze 4D-vergadering van augustus maakte onze plaatselijke Jeroen Meus (Theo Luyten) een "smakelijk"



papje klaar met yoghurt en javamos (zie Haaien-Echo's van augustus). Ondertussen beweert hij dat het goedje aangeslagen is, en het mos effectief aan het groeien is gegaan (wel op de yoghurtsubstraat en niet op het plafond van de Cor). Bewijzen laten zien hé Theo!

En Rudy Wouters (van de tombola) blijkt over een geweldig fotografisch geheugen te beschikken, want bijna bij elk lotje wist hij precies de winnaar aan te wijzen vooraleer die zijn vinger kon opsteken (of zou hij stiekem de namen achterop de lotjes geschreven hebben?). Met Rudy in huis kan je je aan van alles verwachten.

Op 1 september waren we nog eens te gast bij Gérard en Marèse voor een bezoek aan hun befaamde aquaranda. 18 Haaien waren present, en ze zagen dat het goed was.

Het was enkel de vraag of ze voor de visjes kwamen, of voor de spreekwoordelijke gastvrijheid van Marèse. In ieder geval werden er tussen pot en pint weer ettelijke verhalen verteld en herinneringen opgehaald (vooral door de haaien die ooit in "de put" hebben gewerkt). Een video van deze bijeenkomst kan je binnenkort bewonderen op een 4D en op de sociale media.

En dan de avonturen van diehard zeeaquariaan Theo Luyten. Al ruim 30 jaar gaat hij minstens 1x per jaar met zijn aanhangwagen voor zijn "bakske" circa 500 liter natuurlijk zeewater halen in de Nederlandse mosselgemeente Yerseke (Oosterschelde). *-en de zee is nog niet leeg-* Vorige maand was het weer zover. Hij zocht informatie via internet betreffende eb en vloed, en op zaterdag 19 augustus moest het lukken.



Pech, bij het binnenrijden van Yerseke heerste er een ongewone drukte. Het bleek dat die dag er de jaarlijkse mosselreizen plaatsvonden. Geen doorkomen aan dus, vastgereden in de file, totdat hij de raad kreeg de dorpskern volledig te vermijden en zo wel tot aan de Julianahaven zou geraken. Dit lukte uiteindelijk tot op honderd meters van de gewenste bestemming. Veel volk en allerlei kermisattracties verhinderden ook hier de doorgang. Uiteindelijk besloot hij om naar de nabije kustgemeente Wemeldinge te gaan om zeewater te vergaren. Gezien dat hoog tij ondertussen al meer dan uur voorbij was, en ook daar geen geschikte plaats te vinden was om op een aanvaardbare manier aan zeewater te geraken, is hij noodgedwongen met lege tonnen terug huiswaarts gereden.

Een week later is hij teruggereden naar Yerseke en toen is het hem wel gelukt.

Tja Theo, je moet voor je hobby wel iets over hebben hé.



Volgend jaar hebben we voor onze LimBeurs een nieuwe en uitgebreide locatie (meer dan 3.000 m²) vastgelegd, nl. het Sportcentrum Karteria in Diest!

Enkele bestuursleden zijn al op verkenning geweest, en hebben vastgesteld dat er zeker plaats genoeg is.

Noteer het alvast in jullie agenda: zondag 1 juli 2018 !

In de Z-Post van onze website verschenen onlangs een paar uitstappen waar een aantal Zilverhaaien met carpooling naartoe gingen.

Zo waren er de tentoonstellingen bij Pristella Schoten en Gracilis Westerlo, de ruilbeurs van Oostende Platy en een bezoek aan onze sponsor Zoo Zajac.

Het wordt zowat de trend dat er telkens "toevallig" nog wat bestemmingen bijkomen. Zo werd ook Shrimpkings bezocht, en uiteraard werd op de terugweg van Zoo Zajac ook even binnengesprongen bij de vrienden van Aquabeek.

Ook werden Aquaria Antwerp en Zowizoo nog met een haaienbezoek vereerd.

Op de Houtlandse ruilbeurs van Torhout trokken we John Detallenaere uit Roeselare als winnaar, maar die was op dat moment al terug naar huis.

In samenspraak zouden we hem de prijs persoonlijk bezorgen zodra we hem ergens tegenkwamen. En lap, op



Grappige advertenties

.....het resultaat van 5 minuutjes surfen, je lacht je soms te pletter!

-- Kapers gezocht (het zullen wel karpers zijn zeker?)

Te koop

-- nieuw zeilschip wrak (is het nu een nieuw of een wrak?)

-- aquarium voor rode visjes (blauwe en gele niet toegelaten)

-- plastic aquariumplanten – nep (uiteraard)

-- 1 ruitenwisser +/- 12 cm. (?)

-- 3 grote maandstenen (maandstonen en maanstenen ken ik wèl)

-- automatisch visvoer (de vlokken springen zelf in het aquarium)

-- aquariumboot, gloednieuw, heeft nog geen vissen gezien (?)

-- aquarium 60 x 30 x 40 cm. met Hypostomus plecostomus +/- 25 cm. (ocharm het beestje)

-- gratenstenen (?)

-- schuimspaan Deltec (?)

-- WC als decoratie in jouw aquarium (Tja, de grote boodschap is voor de vissen)

-- ook dit nog, gelezen in de "vertaalde" omschrijving van een nano-aquarium: het aquarium is voorzien van een afdekruid met een nauwe verluchtungspleet, zodat het vee niet kan ontsnappen. (Je kan er dus gerust koeien en geiten in houden!)



Mieke Van der Straeten schrijft een column over het dagelijkse leven bij de Zilverhaai. Zij rekent hiervoor ook een beetje op uw hulp en medewerking. Mocht u voor deze Z-realitysoap iets kunnen bijdragen vertel het aan Mieke, bel of mail haar. Bij twijfel.. altijd doen. HE red.

Het leven zoals het is bij de... Zilverhaai.

De nationale vivariumkeuringen zitten er op! Onze voorzitter heeft bijna 1.300 km rondgereden in het Vlaamse land, al dan niet in het gezelschap van de keurmeesters. Die zijn er ondertussen vanaf, en nu kan Filip's écht werk eindelijk beginnen: fotootjes en filmpjes knippen, plakken en monteren om er een mooie PP-voorstelling van te maken. We zijn benieuwd naar het resultaat op de Nacht van de Aquariaan op 25 november, maar we twijfelen er niet aan of het wordt weer een mooie presentatie. Allen daarheen dus, ook om de deelnemers van onze club (Conny D., Vern V. en Theo L.) aan te moedigen!

De Naturaria Fair in Antwerpen is weer achter de rug, met een grote (12 meters) en druk bevolkte Zilverhaai-stand.

De "Luyten-brothers" schuimden alle standen af met flyers van onze volgende LimBeurs in 2018. We hadden er ook een mega 4 meter-spandoek voor.

Nieuwe talenten in onze club werden ook ontdekt: zo ontpopte Heiki Houben zich als een echte verkoper en



was druk in de weer met de groene briefjes. Uiteraard was er weer een internetledenactie, en de gelukkige winnaar Yvette Mylemans uit Wilrijk was aanwezig; ze mocht haar prijs, een goed gevulde goodiebag, meteen in ontvangst nemen. Alle 11 aanwezige haaien: Kenny M., Dimitri T., Jos L., Filip M., Evy A., Theo L., Heikki H., Ellen E., Rudy W., Pacal W., en Sonia C. waren druk in de weer met kopen, verkopen, promotie maken enz. ... en... een eind in de namiddag was ook Rudy Wouters op en zelfs wakker! Het was zoals gewoonlijk weer een zware nacht geweest.

Zoals echte haaien draaien ook onze Zilverhaaien er hun hand niet voor om, grote afstanden af te leggen (wel niet al zwemmend). Zo reed een schoolje van ons even over en weer naar Torhout om een vergadering over levend voer bij te wonen.

Een paar dagen later ging het er op onze 4D-vergadering ook over. Toeval? Niet dus!

De presentatie van Filip over levend voer was voor een aantal aanwezigen onbetwistbaar een openbaring. Zoveel



mogelijkheden en zoveel informatie. Dankzij Conny D. was er ook heel wat educatief materiaal beschikbaar. De lievelingen van onze leden staat zeker en vast een mooie toekomst tegemoet op culinair gebied.

Verder was er nog een uitgebreide laatste briefing ivm de belangrijke "Open House" (die ondertussen al achter de rug is). Ook de TOP10-aquariumplanten waren niet te versmaden.

Enfin, dit laatste werd mij allemaal verteld, want ik was die dag nog met Jos J. op uitgestelde huwelijksreis.

Het leven is toch een aaneenschakeling van toevalligheden.Was ik geen aquarist, dan had ik nooit Vivariumbeurs bezocht, had ik nooit een kaartje met de website van de Zilverhaai gekregen, had ik nooit een ledenvergadering bijgewoond, en was ik nooit tegen mijn lieve Jos J. aangewaaid...



En onze Filip doet maar telkens de ronde van Vlaanderen, is het niet voor de keuringen, dan is het voor beurzen en voordrachten, en om zelf zijn "shiners"-voordracht te geven. Zo was hij onlangs in Oostende, en wat bleek? Rudy Wouters was daar beter bekend dan Filip Maes! In welk milieu? Zeker niet het aquaristische! Denkkelijk is hij daar meer de grote sponsor van de lokale brouwerijen.

Terwijl de MacFippo-bende naar de AquaTerraDagen bij Skalaar Torhout op bezoek ging waren de Luyten-brothers in Nederland, meer bepaald in Rijswijk op een vakbeurs op prospectie en/of bedeltocht.

Onze clubkampioen 2016, Pascal W., houdt zich al ruim een jaar bezig met een speciaal soort wandelende takken (naam?). Nu heeft hij zich toegelegd op de zeldzame panda grondels met de moeilijke naam Plesiomyzon baotingensis.



Het heeft hem wel "een rib uit zijn lijf" gekost, maar ermee kweken is altijd een uitdaging. En het zal niet makkelijk zijn Pascal, als ik tenminste de internetlectuur hierover moet geloven.

Ons magazine Haaien-Echo's wordt elke maand door medewerkers van het redactieteam manueel samengeraapt. Robert Gorrens uit Leopoldsburg is al jaren van de partij voor deze klus, maar vorige maand moest hij noodgewongen forfait geven. Gezwollen rechterhand en

geen grijpkracht. Na uitgebreid medisch onderzoek in het hospitaal bleek een zware ontsteking in zijn schouders de oorzaak te zijn. Hopelijk is thans alles genezen en is deze HE-editie wel door zijn handen gegaan.

Nico Lindebrings uit Leopoldsburg gaat stoppen met zijn zeeaquarium omdat er gezinsuitbreiding op komst is. Begin maart is het zo ver, en moet het aquarium plaats maken voor een wiegje.

Geïnteresseerden voor het zeeaquariummeubel moeten zich haasten: GSM 0477/30.55.36 (als het al niet te laat is).



En vermits we echte Hasselaren willen worden, konden Jos J. en ik natuurlijk niet wegblijven op de jaarlijkse jeneverfeesten (een aanrader trouwens, en niet alleen voor de borreltjes). Op de grote markt was een dansvloer gelegd, waar volop aan line dancing gedaan werd. En wie zagen we daar in vol cowgirl-ornaat het voortouw nemen en met de beentjes zwaaien? Juist, Hilde Goossens! Maar Benny? Die was vissen...



Christiaan C. zat tijdens de laatste vergadering in zak en as. Hij had vooraf tombolaprijzen in (? zijn of haar ?) wagen gelegd, en dan met de andere wagen gaan tanken. Hij kwam dan met de verkeerde auto en zonder tombolaprijzen in de Cor aan. Ja Christiaan, dat kost je wel 50 KK-punten hé.

Tot slot: De "Nacht van de Zilverhaaien" is afgeschaffd. Voortaan gaan we voor een "Blikvergadering", de 2de dinsdag van 2018, met alle ingrediënten van de vorige feestvergaderingen, wél zonder maaltijd maar wel mét feeststemming en alles wat daarbij hoort.

Mieke Van der Straeten schrijft een column over het dagelijkse leven bij de Zilverhaai. Zij rekent hiervoor ook een beetje op uw hulp en medewerking. Mocht u voor deze Z-realitysoap iets kunnen bijdragen vertel het aan Mieke, bel of mail haar. Bij twijfel.. altijd doen. HE red.

Het leven zoals het is bij de... Zilverhaai.

Het zeeaquarium van Nico Lindebrings is verkocht. Het wordt een biotoop voor schildpadden. Benieuwd of we daar nog iets van te zien krijgen.

Onze "Open House" was wederom een weergaloos succes. Dit was in de eerste plaats te danken aan onze werkploeg: haaien met poten aan hun lijf ipv vinnen, die van vrijdagochtend tot zondagavond de handen uit de mouwen staken.

Ik noem geen namen, want ojee als ik er een paar vergeet. We kregen in ieder geval weer een mooi staaltje van "team spirit".

Vrijdagochtend was het samenkomst geblazen in Wechelderzande, want de aquaria die verkocht zouden worden, moesten in Beverlo geraken. Dankzij Rigo Leurs met grote aanhangwagen en Bart Buyse met vrachtwagen konden ze allemaal in één lading verhuizen.

Bart kon echter pas in de namiddag present zijn,



en dus werd de wachttijd gebruikt om de plaatselijke horeca te sponsoren.

Zaterdagmorgen werd het boeltje aan de Kardijk gelost, en kon er begonnen worden met de schoonmaak ervan en het verhelpen van kleine mankementjes.

Ondertussen werd ook gewerkt aan de zaalindeling, en, zéér belangrijk: het klaarmaken van de toog. In de loop van de namiddag was de klus geklaard.

Theo Luyten zou de boel afsluiten en naar zijn vrouwtje bellen om hem te komen halen. Maar oeps, gsm plat... en nu?

Dan maar te voet naar de eerste de beste gelegenheid en naar thuis gebeld, want het gsm-nr. kende hij niet van buiten ...

Ten einde raad maar naar broer Jos gebeld met de vraag om naar Ria te bellen, maar broer Jos zat net onder de douche, enz... enz...

Na een tijdje was Ria dan toch thuisgekomen en had (gelukkig) naar de boodschappen geluisterd. En ja



Sorry voor de mindere kwaliteit

hoor: je komt in Beverlo géén dolende Theo Luyten meer tegen. Hij is uiteindelijk toch thuisgeraakt !

Zondagochtend was de ploeg alweer present om de laatste werkjes nog op te knappen, en de standhouders om hun spulletjes tentoon te stellen. Officieel gingen we pas om 10u. van start, maar sommige kijklustigen konden blijkbaar zolang niet wachten.

Het feit dat er mooie zaakjes te doen waren, en vooral de verkoop van aquaria "per afbod" lokte veel belangstellenden. Rudy W. ontpopte zich met zijn gekende welsprekendheid tot een volleerd salesmanager; Jos L. hoefde tot zijn groot genoegen alleen maar de bestellingen te noteren en de betalingen te incasseren.

Zo konden we tot onze verrassing meemaken dat ene Luc Vansand bij hoog en bij laag verkondigde dat het wat hem betrof gedaan was met de hobby, dat hij volledig afgekickt was enz... om 15 minuten later met een aquarium naar huis te gaan. Ook Willy Luts hoorde tot de bekeerlingen, evenals vele huidige en hopelijk ook toekomstige clubleden. Eddy Naets kocht niet 1 maar 2 aquaria voor de volgende

generatie (zijn kleinkinderen). Opvolging en toekomst voor onze club verzekerd dus!

We kregen zelfs bezoekers uit West-Vlaanderen, van onze sympathieke vrienden uit Oostende, Torhout, Roeselare en de hele "clan" Aquabeek uit Nederland. En ook de plaatselijke pers was present (zie internetgazet, enz...). Dit was het moment voor Filip om te pronken met onze trofee van 3e beste club van het jaar. Het VRT-journaal hebben we helaas niet gehaald.



Van links naar rechts: Erevoorzitter Jos Jansen, voorzitter Filip Maes (met BBAT-trofee) en secretaris Theo Luyten.



Sandra V. had een megaketel pompoensoep gemaakt, en die werd door de medewerkers met graagte soldaat gemaakt. Naar goede Limburgse gewoonte had Marèse T. ook vlaaien voorzien, en de jarige Hilde G. haalde zelfs flessen cava te voorschijn.

“Chapeau” voor de leden van het feestcomité, die zich de hele dag uit de naad werkten, want de cafetaria draaide op volle toeren.

Rond 3 u. waren de aquaria de deur uit en werd het beduidend minder druk, en vanaf 4 u. konden dezelfde werkpaardjes beginnen met puinruimen. De laatsten konden tussen 7 en 8 u. huiswaarts keren. Alleen Christiaan C. had zijn bestelwagen volgeladen met lege dozen. Hem wachtte nog een rit naar het containerpark.

We mogen terecht fier zijn op deze geslaagde activiteit, en hebben dezelfde dag nog enkele nieuwe leden mogen inschrijven. Hopelijk volgen er later nog!

Bedankt Haaien! (tekst van Theo R. & Mieke V.)

Op Z-Post bood Johny Preuveneers onlangs gratis Helena slakken aan voor clubgenoten. De respons op zijn aanbod was een absolute voltreffer. Op de ledenvergadering werden de gewilde slakkenpotjes afgeleverd. Mooi is dat !



Jullie weten het ondertussen al: een schoolje Zilverhaaien heeft in de westhoek een tweede thuis gevonden. En vermits die kathedralen van lichamen ook regelmatig en stevig gevoed moeten worden, zijn onze mannen goede klanten van de plaatselijke frituren.

Helaas, met hun zwarte ZH-outfit, en sommigen (Rudy W.) rijkelijk overdekt met tattoo's, worden ze soms aanzien voor zware jongens en leden van een verdachte motorclub. Maar wij weten dat het eigenlijk echte schatjes van watjes zijn.

Op de jaarlijkse eetdag van Tanichthys Hasselt was onze club zoals altijd goed vertegenwoordigd (tja, als er eten aan te pas komt...). We hadden dit jaar blijkbaar beter afgesproken zodat we nu zowat allemaal tegelijk aan tafel konden.

De Dag van de Kweekcentrale in Leuven hebben we ook niet gemist. Pascal W., Rudy W. en Filip M. waren er al vroeg bij om flyers te verdelen van de LimBeurs en Vivarium (zie foto). Dat het drietal er al gepasseerd was toen Jos en ik er aankwamen bleek uit het feit dat het eetkraampje volledig was uitverkocht...



Op de 4D-vergadering van 24 oktober kregen we een uiteenzetting met duiding over het dilemma “voedingsbodem”. Er verscheen daarover trouwens nog een uitgebreid artikel in HE, dus ik neem aan dat alle haaien ondertussen specialist zijn op dat gebied.

In de presentatie van de TOP10 aquariumvissen zweefden nog overblijfselen (titels) van de ppt van de TOP10 aquariumplanten van september, zodat vissen plots plantennamen kregen. Tja, we nemen het Filip niet kwalijk. Hij heeft het momenteel zo druk met de voorbereiding van zijn presentatie op de “Nacht van de Aquariaan” dat hij vermoedelijk dag en nacht visjes en plantjes voor zijn ogen ziet dansen.

Theo L. serveerde voor de gegadigden een volle emmer mosselplantjes en na de vergadering was de emmer.... leeg.

Conny D. tenslotte zorgde voor de gepaste Halloween-decoratie, en Rudy W. was de geknipte (leerling)tovenaer.

