

Mieke Van der Straeten schrijft een column over het dagelijkse leven bij de Zilverhaai. Zij rekent hiervoor ook een beetje op uw hulp en medewerking. Mocht u voor deze Z-realitysoap iets kunnen bijdragen vertel het aan Mieke, bel of mail haar. Bij twijfel.. altijd doen. HE red.

Het leven zoals het is bij de... Zilverhaai.

Eind november 2017 de "Nacht van de aquariaan" met uitslag van de Nationale vivariumkeuring! Geen kampioenen bij de Z-deelnemers, wel een puike 2e plaats voor Vern Van de Weyer uit Tessenderlo voor zijn eerste deelname aan een keuring. Een ander resultaat van Vern bij de Biotope aquarium contest 2017 kan je zien op: <https://www.facebook.com/vern.deweyer>. Ook Theo Luyten en Conny De Wilde behaalden mooie resultaten. Hun vivaria mogen met de beste wedijveren.

Alle deelnemers kregen voor de proclamatie 4 consumptiebonnen toegestuurd (dank u, BBAT), ontvingen ter plaatse een goodiebag en het voornaamste: binnenkort een stick met de volledige presentatie van ons aller Filip. Dat die presentatie (die jullie inmiddels allemaal hebben kunnen bewonderen) in de smaak viel, bleek dat de BBAT hem terug gevraagd heeft om het nog eens over te doen bij de eerstvolgende huiskeuringen in 2019. Filip denkt na...

Omdat de "Nacht van de aquariaan" samenviel met het clubfeest van onze vrienden van Maroni Maaseik, moest het Z-bestuur zich splitsen. Jos Luyten, Theo Raymaekers en hun dames werden naar Maaseik gedelegeerd. Er werd nota genomen van het feit dat Jos L. dit jaar NIET heeft geslapen tijdens het jaaroverzicht van de Maroni activiteiten. Het is algemeen bekend dat met de leeftijd het aantal benodigde uren slaap van de mens afneemt, dus het komt nog goed.

Gezien de mindere opkomst op hun clubfeest, en na een gesprek met ons over onze blikvergadering, willen de mensen van Maroni Maaseik ook eens bekijken wat ze volgend jaar gaan doen. Ons idee is blijkbaar toch niet zo slecht...

Op de laatste 4D-vergadering hebben Conny D. en Sonia C. op eigen initiatief gezorgd voor warme hapjes (mmm...). De keuringfilm van Filip M. werd voorgesteld, en Theo L. bracht de resultaten mee van zijn "yoghurtmethode". Benieuwd of er volgers zijn.

De 1€-tombola viel bijna in het water omdat Theo L. te laat op de afspraak was. Tja, Theo L., Theo R. en hun dames gingen een weekendje weg. Ze wisten nochtans wel dat ze



op dinsdag tijdig terug moesten zijn voor de 4D-vergadering. Ze vertrokken dus in Lille (FR) om 13 u., maar dat is niet zover van een van onze adverteerders Poisson d'Or, en Theo wou een klein omwegje maken voor een paar zeevisjes. Visjes kiezen neemt heel wat tijd in beslag; dan nog een hapje eten en rond 16 u de terugweg aanvatten. Even verder op de autostrade berichtte een informatiebord dat hen aanraade om via Antwerpen te rijden.. OK, tot enkele kilometers voor de Kennedytunnel. Dan was het BINGO: ruim 1 uur voor 2,5 km. Ze zouden nooit op tijd terug zijn voor de vergadering. Theo L. moest, nadat hij Carine en Theo R. had afgezet, nog eens naar Lommel om de prijzen en zijn "yoghurtpresentatie" op te halen. Tot slot een hulplijn gebeld: Jos L. en Rudy W. waren de redders in nood. Theo R. was iets na 20 uur present; Theo L. omstreeks 21u30. Film gemist maar de 1€-tombola was gered.

Bij de decembervergadering was Jos Jansen, de verslaggever van dienst, afwezig wegens een beetje ziekjes. Het verslag werd dan maar gemaakt door Theo R. De kerstsfeer was er door de kerstboom van Conny D. en enkele kerstmannen, inclusief kerstmuts. De gratis tombola ging gedeeltelijk de mist in omdat alle naamkaartjes van 2017 opgebruikt bleken.

En dan hadden we nog de bestuursverkiezing. Jos Jansen vond het na zoveel jaren dienst welletjes geweest, en stelde zich niet meer kandidaat. De andere bestuursleden mogen (moeten) nog een jaar verder besturen. Succes hé mannen!

Jullie weten het nog: de voordracht over achtergronden maken die Filip M. en Rudy W. moesten geven i.p.v. de Skalaarmannen die in de lappenmand lagen! Wel, jullie weten dat Filip een bijzonder goede eter, en Rudy een bijzonder getalenteerde drinker is. Bij die gelegenheid is er dus een weddenschap aangegaan: Filip zal eten tegen Joris Diopère; Rudy zal drinken tegen David Sobry. De inzet ken ik niet, maar ik vermoed: voor Filip een rittenkaart bij de frietchinees, en voor Rudy een vat Duvel. We houden jullie op de hoogte!

Van Duvel gesproken: onlangs was er in het nieuws een mededeling dat de Belgen hun biertjes duurder betaalden dan de buitenlanders. Rudy heeft dat goed genoteerd, en uitgeteld welk bedrag hij normaal moet terugbetaald krijgen voor het al te veel betaalde gerstenat. Hij maakte al meteen een plan voor een nieuwe dikke auto, gezien wat die van AbInBev al aan hem verdiend hebben. Tja, ik vrees dat dromen nog altijd bedrog zijn Rudy.



Mieke Van der Straeten schrijft een column over het dagelijkse leven bij de Zilverhaai. Zij rekent hiervoor ook een beetje op uw hulp en medewerking. Mocht u voor deze Z-realitysoap iets kunnen bijdragen vertel het aan Mieke, bel of mail haar. Bij twijfel.. altijd doen. HE red.

Het leven zoals het is bij de... Zilverhaai.

Onze onfortuinlijke Louis Jansen uit Leopoldsburg is gelukkig "bijna" weer de oude, en herstelt nog verder in het Prinsenhof te Koersel. Dankzij Jos Luyten, die zo vriendelijk was om chauffeur te spelen, kon Louis toch aanwezig zijn op onze BLIKvergadering.

We hebben er altijd aan getwijfeld, en je zou het hem niet aangeven, maar nu weten we het zeker: Jos L. is wel een harde bolster, maar heeft toch een hartje van goud!

Een spijtig nieuwtje: Maria Willekens (85), de moeder van Robert Verhaeren, is overleden. We wensen Robert alle sterkte toe

OEPS!!!! Stommiteit van mij. Wat betreft de "vraat- en zuipwedstrijd" tussen de Zilverhaai Beringen en Skalaar Torhout ben ik zwaar in de fout gegaan. (zie vorige aflevering) Ik liet Filip Maes het opnemen tegen ocharm Joris Diopère ipv Glenn Coulembier. Tja, als ik de omvang van beide heren vergelijk snap ik niet hoe ik zo dom had kunnen zijn. Sorry!



Heiki Houben en Ellen Eggers denken erover om in hun kelder in Heusden-Zolder een aquariumzaak te beginnen. FIJN! We wensen hen alle succes toe, en we zijn er zeker van dat ze veel haaien als vaste klanten over de vloer zullen krijgen. Een tip aan Heiki en Ellen: elke aquariumzaak die zich respecteert sponsort een prachtige aquariumclub, bij voorkeur één uit Beringen.

En dan, in de presentatie over Jos Jansen op de BLIKvergadering was er sprake van zijn voorkeur voor LEFFE Oeps! Ik ben blijkbaar niet de enige die fouten maakt. Gelukkig wist Theo Raymaekers, de clubaankoper van dienst wel beter, en had voor eer bak Westmalle trappist gezorgd.

Gelukkig maar! Al beseft Jos wel c er van de 24 flesjes maar 12 voor h bestemd zijn. Ik lust die OOK!



Nog een haai in de lappenmand: Benny Lespoix, onze cowboy-visser-kikkerprins, tijdens onze BLIKvergadering nog de vrolijkheid zelf, is met spoed opgenomen met een darmperforatie en een dubbele liesbreuk, en dit een paar dagen nadat Hilde's kleinzoon met een bacteriële infectie ook het hospitaal in moest.

Hopelijk komt alles goed want de papa van Benny heeft af te rekenen met een beroerte, en de papa van Hilde met een kanker waarvan hij hoopt dat die eindelijk weg is. Pfff...hoe slecht kan een jaar beginnen?????

Het kan alleen maar beter worden schatjes. Onze steun hebben jullie.

Benieuwd trouwens naar de uitslag... die verschijnt zonder twijfel in deze rubriek.

Mieke Van der Straeten schrijft een column over het dagelijkse leven bij de Zilverhaai. Zij rekent hiervoor ook een beetje op uw hulp en medewerking. Mocht u voor deze Z-realitysoap iets kunnen bijdragen vertel het aan Mieke, bel of mail haar. Bij twijfel.. altijd doen. HE red.

Het leven zoals het is bij de... Zilverhaai.

Onze muzikale zilverhaai Rudi Jongen doet het goed. Zopas is de grootste muziekwinkel van het land in Lummen geopend, met als zaakvoerder...jawel. Wil je er meer over weten of een blokfluit, triangel of drumstel kopen: www.adams-music.be.



(voor onze leden: fluitende gifkickers maken géén deel uit van de instrumentencollectie).

Sonia Courtois heeft een hobbykamer! Na anderhalf jaar werk, op enkele kleinigheden na, is ze eindelijk klaar. Ze heeft een prachtige muurposter gekleefd met een jungle-waterval, zodat het lijkt of haar aquarium er net middenin staat. Sonia, we wachten op foto's, filmpjes en verhalen over wat er nog te komen staat. Doen hé!!

Dinsdag 23 januari was er weer 4D-vergadering, met een mooie opkomst van méér dan 30 haaien. We kregen een boeiende film voorgeschoteld: "Fabulous frogs". Vooral de kikkerliefhebbers onder ons hebben genoten. Nadien volgde een presentatie over de Z-geschiedenis, met beelden van 10 jaar deelname aan de Dierenhappening (van 2003 t/m 2013), de goede oude tijd dus. Op deze 4D-vergadering kwam Jan Van Genechten er aan met modderschuiten! Hij kwam net van de ponyweide en daar was het blijkbaar nogal drassig... Maar naarmate de uren vorderden droogde de modder op, en aan het eind van de vergadering had Jan een mooi zandstrandje verzameld. En daar was dan Jos Luyten, die Jan héél vriendelijk blik en borstel overhandigde. Tja, onze vissen mogen blijkbaar wel smodderen met hun zandbodem; zilverhaaien dus NIET!



Op zaterdagochtend 27 januari was er in Wilrijk de jaarlijkse statutaire vergadering van de BBAT, met de jaarverslagen van alle diensten, en daarna de gebruikelijke nieuwjaarsreceptie. Onze club was er vertegenwoordigd door 3 bestuursleden, en ook naar jaarlijkse gewoonte, werden er nadien nog een paar partners/sponsors in de omgeving met een bezoek vereerd.

De februarivergadering viel dit jaar op de 13e, net voor Valentijn dus. En de verantwoordelijke voor de snacks, Hilde Goossens die in de bloemensector werkt, verdronk letterlijk in de valentijndrukte. Gelukkig was er Sandra Vandenlangenakker om in te springen Fijn toch, zo'n superfeestcomité! De opkomst was met meer dan 60 aanwezigen een absolute voltreffer. Onze bartender Chris C. had blijkbaar moeite met volgen want plots vloog hij (onder het uiten van een krachtterm) naar de keuken.

Blijkbaar had hij de kraan van de spoelbak opengedraaid, en was hij dat rats vergeten. Een overstroming werd gelukkig net vermeden. We hebben er bij de Zilverhaai weer iemand



Mieke Van der Straeten schrijft een column over het dagelijkse leven bij de Zilverhaai. Zij rekent hiervoor ook een beetje op uw hulp en medewerking. Mocht u voor deze Z-realitysoap iets kunnen bijdragen vertel het aan Mieke, bel of mail haar. Bij twijfel.. altijd doen. HE red.

Het leven zoals het is bij de... Zilverhaai.

Op 26 februari maakten 3 bestuursleden deel uit van de 4955 bezoekers voor de tweejaarlijkse vakbeurs ANIDO in XPO Kortrijk. Leuk, maar het was een hele expeditie: tijdens de heenreis moesten ze ruim 3 uren fileleed trotseren.

Tja, als je tegenwoordig het hele land wil doorkruisen kan je een tentje en slaapzak wel gebruiken.

We hebben er bij de Zilverhaai weer iemand bij die in staat is om een deftige PowerPointpresentatie te geven.

Dat Kenny Mertens een vlotte babbel heeft, was al langer geweten. Filip Maes moest de 4D-vergadering van februari missen omdat hij toegezegd had bij Rosaceus een voordracht te geven (over zijn rainbowshiners natuurlijk), en vroeg Kenny om hem te vervangen.

En hij heeft dat tot ieders tevredenheid voortreffelijk goed gedaan. Pas op hé Kenny, nu we weten dat ge dat kunt, zullen we nog meer op jou beroep doen voor dergelijke klusjes.

En ja, diezelfde dag was ook Sonia Courtrois jarig (we zeggen lekker niet hoe oud), met een lading koffiekoecken voor de hele bende tot gevolg.



aangemelde landsbonden, zowel BBAT als NBAT, schitterden door afwezigheid.

Op de ledenvergadering van maart was er even verwarring over de versnaperingen. Marèse T. dacht dat Conny D. aan de beurt was om daarvoor te zorgen, en omgekeerd. Uiteindelijk bleek het toch aan Marèse te zijn, en, plichtsbewust als ze is, holde ze prompt naar de nachtwinkel voor een voorraad chips. En ze was nog op tijd terug ook, gelukkig voor de snoepers.

Trouwe barman, Theo Ramaeckers, kon er die dag ook niet bij zijn. Ieder jaar in de maand maart heeft hij het erg druk. Theo is bijzonder actief als medewerker bij de toneelgroep St-Bona uit Berkenbos. Gelukkig staan er altijd haaien klaar om in te springen, en Rudy W. had het op zich genomen de koelkasten op te vullen. Nu weten we dat Rudy, als bekend geheelonthouder, niets van bier kent. Hij had

dan ook de koelkasten heel nauwkeurig gevuld met ... alcoholvrij bier.

Niemand had het blijkbaar gemerkt, want er kwamen geen klachten. Wel viel het op dat bepaalde zilverhaaien er aan het eind van de avond nog opmerkelijk fris bijliepen.



Nog een jarige in de Zilverhaai-familie: Onze erevoorzitter Jos Jansen mocht op 13 maart 80 kaarsjes uitblazen! Dit was toevallig op de ledenvergadering en alle aanwezigen hebben het geweten. Proficiat en nog eens schol!

Op de cichlidendag van de N.V.C. (Ned vereniging van cichlidenliefhebbers) in Odijk was onze club ook vertegenwoordigd. Filip Maes, Pascal Wuyts, Rudy Wouters en Henk Van Diejen tekenden present. Eigenaardig, de



Sven Bronckaers is DE plantenkenner van onze club. Hij is ook een opmerkelijke sponsor van de gratis tombola met niet alledaagse aquariumplanten zoals Eichornia azurea, Cardamine lyrata, Eichornia diversifolia, Pogostemon yatabeanus etc...

Hij laat de specialisten uit de Westhoek een poepje ruiken!

We zullen het niet meer doen! Overal waar de naam van Ellen Eggen te voorschijn komt, wordt hij foutief geschreven. Soms wordt het Elly Eggen, of Ellen Eggers. Voor eens en altijd: het is ELLEN EGGEN.

Mieke Van der Straeten schrijft een column over het dagelijkse leven bij de Zilverhaai. Zij rekent hiervoor ook een beetje op uw hulp en medewerking. Mocht u voor deze Z-realitysoap iets kunnen bijdragen vertel het aan Mieke, bel of mail haar. Bij twijfel.. altijd doen. HE red.

Het leven zoals het is bij de... Zilverhaai.

VAT beurs Izegem 18/3: Ons vast promotrio was weer present, en onze vrienden van Danio Rerio uit Izegem hadden hen wel een heel prominente plaats gegeven. Het eerste wat je zag als je de zaal binnenkwam was de beroemde en beruchte Zilverhaai banner. Wederom hadden Filip, Rudy en Pascal potten Limburgse lucht mee. Wegens het groot succes van vorig jaar waren ze nu aan 5 euro de pot geprijsd ;-). Ze kregen veel bekijks, en diegenen die er over begonnen te praten kregen telkens een pot gratis mee. Nu, weken later wordt er nog over geklapt in West-Vlaanderen. (en dan lachen ze met de Limburgers! Probeer hier maar eens West-Vlaamse lucht te verkopen...)

Rudy W. heeft eens voor de eerste keer garnalen uit eigen kweek mee naar de beurs genomen. Hij dacht niet dat het een succes zou worden en dat hij alles mee terug naar huis zou moeten nemen.

Maar integendeel, de beurs was nog maar net open en hij was al uitverkocht! Rudy kennende was er natuurlijk onmiddellijk sprake van "re-investment". De West-Vlaamse streekbiertjes hé....

Filip wou ook eens een stuntje uithalen: hij kon twee van zijn favoriete blondjes overhalen om mee op de foto te gaan met een slangetje. Ze stonden allebei klaar maar toen ze met het beestje afkwamen spurte één blondje weg!



En wat het andere blondje ervan vond zie je op de foto hieronder. Ze was er niet gerust in, ons Patricia. Tja, als een man het met mij wil aanleggen komt hij beter af met iets anders dan een slang.

BBAT adviesraad 14/4: Onze voorzitter Filip M. en secretaris Theo L. tekenden present op de BBAT-adviesraad in Wilrijk. Ter plaatse kwam het Theo ter ore dat sponsor Zowizoo uit Konich stopt met hun zeewaterafdeling; reden te meer om eens binnen te springen daar we toch al in de buurt zaten. En inderdaad alles van zeewaterspullen en dieren vlogen er buiten. Theo kennende, wou hij nog rap een koopje doen. Alleen dat "RAP" was er beter af gelaten. Van de vier laatste vissen in het Redsea showaquarium sprong de laatste toch niet achterin de smalle filterruimte zeker! Nergens te bespeuren. De eigenaar JP gaf het al op om die nog te vangen, maar Theo wou die grote mooie zeker mee naar

Lommel.

Na een klopjacht van meer dan een uur lukte het dan toch! Inpakken en wegwezen...

Op de adviesraad hadden ze ook nog een uitnodiging



 **Danio Rerio Izegem presents:**
V.A.T. - beurs
 Vijver, aquarium- en terrarium beurs



Wij wensen alle nabestanden veel sterkte om dit verlies te dragen.

Een speciaal voorval, een luguber verhaal, volledig uitgeschreven; werd ons aangeleverd door Marèse Tempels. We hebben die bijdrage elders en integraal in deze Haaien-Echo's opgenomen. Te lezen onder de titel "Moord in onze vijver".

De zoveelste internetledenactie kreeg op de recente V.A.T.-beurs een andere aanpak. Geen printwerk meer maar wel persoonlijk aanmelden was de boodschap.



De volgende gelijkaardige actie is op de Aquarium en Vijverbeurs 13 mei bij Blauwe Alg Kessel.

gekregen van Ronny Moortgat uit Mortsel, om bij hem thuis langs te komen. Theo kent Ronny van ATV Aquatom al zeer lang, en dus lag een bezoekje voor de hand. Een paar pintjes en straffe verhalen later, geraakten ze toch al terug aan de voordeur in het voortuintje waar Filip nog snel bijgaande foto maakte.

Op woensdag 4 april is Dirk Verduijn overleden. Dirk was de oprichter in 1971 van Verduijn Cichlids, een aquariumwinkel die nog altijd bekend staat als topspecialist op cichlidengebied. Verduijn Cichlids is al meer dan 10 jaar trouwe adverteerder in Haaien-Echo's. (zie ook "Sponsorberichten" op www.zilverhaai.be)



Tot slot nog dit:

Nadat de naam van Ellen Eggers talloze malen verkeerd geschreven werd, deed Theo Raymaekers mij opmerken dat ook ik zijn naam regelmatig verkeerd spelde. Het is dus Theo RAYMAEKERS. Ik zal het nooit meer doen Theo Raymaekers, en om het goed te maken heb ik het volgende opgezocht:

Je naam komt van RADERMAKER: dit is de smid die de ijzeren velgen smeedt die rond de houten wagen- en koetswielen worden aangebracht. Op z'n Limburgs werd dit vertaald als "raarmaeker", en later vereenvoudigd tot "ramaeker". De "s" wil zeggen: zoon van...

Je mag fier zijn, want je bent een nazaat van een smid, dus een bijzonder stoere jongen.



Hier nog het wapenschild van jouw familie. Je zal zien dat het wagenwiel er in staat. Terug vriendjes?

Mieke Van der Straeten schrijft een column over het dagelijkse leven bij de Zilverhaai. Zij rekent hiervoor ook een beetje op uw hulp en medewerking. Mocht u voor deze Z-realitysoap iets kunnen bijdragen vertel het aan Mieke, bel of mail haar. Bij twijfel.. altijd doen. HE red.

Het leven zoals het is bij de... Zilverhaai.

De 4D-vergadering 24/5: Het ging over drijfplanten allerhande en wat ermee aan te vangen. Sommige zijn heel nuttig met hun wortelgestel als schuilplaats voor ons jongbroed of omdat ze onze oppervlaktebewoners schaduw bezorgen. Andere zien we liever niet dan wel in onze aquaria (zoals eendenkroos bijvoorbeeld), hoewel het prima stikstofvreters zijn.

Na de pauze en de 1 €-tombola kregen we een filmpje uit de oude doos te zien. Het werd een opname uit 1989 !, van het INTERNATIONAAL AQUARIUM SALON, door onze vereniging georganiseerd, met 208 vivaria en 25.000 toeschouwers. We haalden het VTM-nieuws met een interview van onze toenmalige voorzitter, Jos Jansen (toen nog jong en mooi), en een tussenkomst van de zeemeermin van dienst: Gerty Christoffels. Nu weten we waar Filip zijn liefde voor zeemeerminnen heeft opgedaan. We zagen onder meer ook de broeders Luyten met haar, en een slanke Filip. Het was een prestatie die we niet zo vlug meer zullen overdoen, want 82 medewerkers besteedden er 8.800 werkuren aan...



Onze vriend Christiaan Corstjens heeft tegenwoordig een online secretaresse. Ge moet met de tijd meegaan hé. Hij neemt een foto met de GSM van de lijst aanwezig op de 4D-vergadering, en stuurt ze op naar zijn Hilde. Zij zorgt er dan voor dat een uitgetypte lijst bij Theo L. terecht komt voor de KK-administratie (clubkampioenschap) teamwork heet dat!

De tentoonstelling van de Gentse Aquarianen kon natuurlijk niet zonder een inzending van onze club. Het werd een mooie grote bak met...Flipse shiners natuurlijk. Succes verzekerd.

En op de receptie in Gent schijnt Rudy W. over te lopen naar een andere club !? Misschien had een temperatuursverschil van 9°C er iets mee te maken. (zie foto op volgende pagina)

En Rudy Wouters blijft geluk hebben want bij de Zilverhaai internetledenactie op de beurs in Kessel bij onze vrienden van De Blauwe Alg was hij de laureaat, dankzij het onschuldige vingertje van mevrouw Rutten. (foto onder)



Het kan niet alleen maar goed nieuws zijn. Maria Everts (91 jaar) – moeder van Gerard Vanhaeren en schoonmoeder van Marèse Tempels – is op 9 mei overleden. Wij leven mee en wensen de hele familie sterkte toe.

De meivergadering moest het stellen zonder de Luyten brothers. Die waren op missie voor onze club naar de 2-jaarlijkse vakbeurs Interzoo in Nürnberg.

Naar eigen zeggen werd alles wat op hun takenprogramma stond keurig en met goed gevolg afgewerkt, nl:

- 1) Feedback geven (met fotoboek) naar aanleiding van de ondersteuning van onze show in de Olmense Zoo.
- 2) Prospectie in verband met nieuwe ontwikkelingen en technieken in de aquaristiek.



prachtguppen uit alle windstreken.

Maar het was ook terrasjesweer, en dat was er aan te zien. Onder de parasols vonden we andere visjes, niet zo kleurrijk maar toch: Zilverhaaien en Skalaars!
En uiteraard zijn we daar blijven plakken

BBAT-Limburg vergaderde op 18 mei ter voorbereiding van de nakende LimBeurs in Karteria te Diest, de nieuwe locatie van de LimBeurs. Alle meewerkende clubs waren aanwezig. Om niets aan het toeval over te laten was een 3-koppige technische ploeg van de Zilverhaai extra meegereisd. Ze deden zonder twijfel nuttig werk.

3) Vele sponsors/partners contacteren voor verdere ondersteuning van Haaien-Echo's, website, 1 €-tombola enz...

Daarnaast ontmoetingen met een aantal prominenten uit de aquaristiek zoals ondermeer: Heiko Bleher, Angelica Stendker, Christel Kasselmann, Chris Lukhaup, Heiko Blessin, Niki Bouman, Gerard Bassleer, Bernd Degen, Arie de Jong; Harro Hieronimus...

Een detail: Jos Luyten kreeg een strenge scannercontrole door security-diensten aan de beursingang (ze weten toch wel wie ze er moeten uitpikken hé !).

In Diepenbeek vond op 5 en 6 mei het 1ste Europees kampioenschap voor guppypaartjes plaats. Wij daarheen natuurlijk en het was werkelijk de moeite waard:



Mieke Van der Straeten schrijft een column over het dagelijkse leven bij de Zilverhaai. Zij rekent hiervoor ook een beetje op uw hulp en medewerking. Mocht u voor deze Z-realitysoap iets kunnen bijdragen vertel het aan Mieke, bel of mail haar. Bij twijfel.. altijd doen. HE red.

Het leven zoals het is bij de... Zilverhaai.

Zomeractiviteit BBAT Limburg 10 juni:

Dit jaar heeft Maroni Maaseik de organisatie van de zomeractiviteit voor haar rekening genomen.

Wegens het succes van de fluisterbootjes op de Oude Maas; nu 5 jaar geleden, heeft men besloten om deze opnieuw op het programma te zetten.

Samenkomst was voorzien aan de voetbalkantine van Stokkem rond 13.00 u. De weergoden waren ons gunstig gezind; het was aangenaam warm.

Samen nog poseren voor een groepsfoto (zie onderaan). Omdat er meer dan 60 inschrijvingen waren werden we in twee groepen opgesplitst. Eén groep had eerst de bootjes, de andere groep moest eerst een wandeling doen naar de aankomstplaats van de bootjes en kon dan terugvaren naar het vertrekpunt.

De groep die met de bootjes mocht vertrekken moest verplicht een reddingsvest aandoen, lekker warm met dit weer.

Aan de aankomst mocht groep twee de reddingsvesten overnemen. Er was een gids voorzien, maar die had op het laatste moment afgezegd. Lambert Rumen van Maroni



Maaseik heeft dan maar wat huiswerk gedaan en informatie gaan opzoeken. Omdat Lambert hier is opgegroeid werd de informatie uit de boeken aangevuld met eigen weetjes, wat voor een plezante noot zorgde.

Tijdens het bootje varen heeft stuurman Jos Luyten het klaargespeeld om de lijn van een visser te overvaren. De visser was humeurig, maar Jos kon ermee lachen totdat hij meermaals moest stoppen om de nylon uit de schroef te peuten. Tja, de visser had denkkelijk nog nooit zo'n prooi aan de lijn gehad.

We hadden geen betere periode kunnen indenken, want langs de kanten stootten we om de haverklap op nestjes van zwanen, meerkoeten en futen. De fiere zwanen met kuikens lieten zich ook gewillig fotograferen, tenminste zolang we niet te dichtbij kwamen natuurlijk want dan werd er wat af geblazen.

De wandeling was zeker niet te lang (geen marathon zoals in 2016), en Lambert was een uitstekende gids. Terug aangekomen aan de voetbalkantine moesten eerst heel dringend de dorstigen gelaafd worden. Ondertussen waren de mensen van 't Barbeknoeierke (allesbehalve knoeiers) reeds bezig met de voorbereidingen van de BBQ. Nadat iedereen terug aangekomen was konden we aanschuiven voor het eten (en of we honger hadden). Alleen de groenten, pasta's, aardappelen, sausen en broodjes stonden uitgestald op een buffet. Met een systeem met gekleurde kubusjes kon je nadien zelf beslissen welke soort en hoeveel vlees je wou hebben. Je hoefde dus zelf niet aan te schuiven om vlees gaan af te halen aan de BBQ.

Ik vind de jaarlijkse BBAT-Limburg zomeractiviteit een mooi initiatief, de ideale gelegenheid om de mensen van andere clubs wat beter te leren kennen. Spijtig dat er zo weinig haaien (16) deelgenomen hebben, ik vond het in elk geval weer de moeite. dixit Theo Raymaekers.



Op de 4D-vergadering van 22 mei kregen we zeer mooie beelden te zien uit de docureeks Blue Planet 2 aflevering One Ocean. Onvoorstelbaar wat er nu allemaal in beeld kan gebracht worden dankzij de huidige techniek van betere camera's en onderwaterdrones. Filip had ook weer een mooie presentatie in elkaar gestoken over het kweken van vissen, met de nodige commentaar erbij, zoals we dat van hem gewoon zijn. Net op het einde liet de techniek het plots afweten: beamer verhit, zette zichzelf uit en gaf er gewoon de brui aan. Hopelijk is dat geen blijvend probleem. Maar naar horen zeggen heeft Filip al voor een back-up gezorgd. Kenny Mertens heeft ook nog een beamer en hij belooft die voorlopig ook mee naar de vergaderingen te brengen.



Het brein en de winnaars van de Fun-thema -aquascaping-wedstrijd.



Wij waren natuurlijk ook present op de Houtlandse ruilbeurs op 3 juni. Daan Seys uit Kortrijk, lid van Exotica Roeselare, won onze traditionele internetledenactie. Ook geen beurs van Skalaar Torhout zonder onze voorzitter! Natuurlijk is hij daar naar toe gegaan, om samen met Rudy W. en Pascal W. een standje van de Zilverhaai te bemannen. De vraag blijft: gaan ze voor de beurs, de plaatselijke schonen, de streekbierjes of...voor de uitstekende hotdogs? Wie zal het zeggen?

En dan was er ook nog een ludieke vergadering in Torhout. Er hing al een tijdje een uitdaging in de lucht (zie vorige HE: iets met eten en drinken), maar op de laatste ledenvergadering van Skalaar vond er een héél speciale ludieke aquascaping-wedstrijd plaats. Aan de hand van een toegewezen thema door trekking moest je een scape maken. Thema's zoals Azië-bak, Afrikaans, maar ook een garageaquarium, janettenaquarium(?) waren er o.a. bij. Toevallig (of niet) waren ook Filip en Rudy op die vergadering aanwezig en verzekerden een Zilverhaai

deelname. Ze trokken het thema "Tanked" (serie van National Geographic). Iedereen kon daarna aan de slag op zijn "scape" in te richten in een transparante plastic box, met allerlei decoratiematerialen: beeldjes, hout, kunstplanten, autootjes, knikkers, teveel om op te noemen. Daarna werd er gekeurd door keurmeester Glenn en Alain Debeer, de meervoudige Belgische kampioen. En hierna kwam er ook nog een publieksjury aan te pas. Wat bleek! Het Zilverhaaiduo Filip en Rudy kaapten daar zowaar de eerste prijs weg.

Het viel wel op dat de kitchthema's allemaal hoog scoorden, hopelijk géén nieuwe trend!. Een plezante avond was het daar..., zoals gewoonlijk vooral de "afterparty".

Nu even ernstig: Het "Biotope Aquarium" project: met die naam wil globetrotter Heiko Bleher een internationaal meertalig platform online bouwen speciaal met info, foto's en video's over allerlei visbiotopen over de hele wereld, dit om alle aquariumfans die passioneel bezig (willen) zijn met biotoop aquaria op één plaats samen te brengen.

Met dit doel voor ogen werd een geldinzamelingsactie op touw gezet, een zo genaamde crowdfunding op internet indiegogo.com, een heel bekend platform hiervoor. Daar kon je al in de introductie lezen hoe het project geboren is, en dat de Zilverhaai er ook al bij betrokken was, namelijk tijdens Aqua-Xpo in 2001 waar Heiko meerdere biotoopaquaria tentoonstelde.

Ook nu weer levert de Zilverhaai een kleine bijdrage om te helpen dit project op te starten. Ditmaal als "backer", dit zijn de personen, organisaties, firma's die een financiële bijdrage leveren aan het project. De crowdfunding is intussen afgesloten en heeft zijn doel meer dan bereikt, 170% van de benodigde fondsen zijn opgehaald. Wordt vervolgd dus... we houden jullie op de hoogte van de vooruitgang en lancering van "Biotope Aquarium".

Het is trouwens opvallend dat biotoopaquaria meer en meer in opmars zijn. Worden dit de opvolgers van de "scapes" en nano's? Wie zal het zeggen?

Vijverliefhebbers hebben absoluut genoten van de presentatie over waterlelies die Theo Luyten voor de



zilverhaai.be
support



BIOTOPE
AQUARIUM



4D-vergadering van juni samenstelde, trouwens in deze HE-uitgave meer van dat... De leestafel was weer gespekt met recente lectuur, kwestie van er snel bij te zijn want iedereen mag een paar edities mee naar huis nemen. Na de pauze en de populaire 1€-tombola keken we samen naar een mooi gemonteerd beeldverslag van een distriktskeuring uit Nederland. Meer dan 200 aquaristische foto's met bijhorende informatie. Wie interesse heeft kan de volledige reeks herbekijken op onze website (Z-Post > Show je vivarium > District keuring ZHN 2013.

Jos Luyten is onze vertegenwoordiger op de vergaderingen van de cultuurraad. Meestal moet hij dan een groot deel van de 4D-vergadering missen, en ook op 26 juni was dat zo. Op die cultuuravond werd onder meer een powerpoint presentatie getoond over de nieuwe nog te bouwen Cor. Schepen van cultuur Patrick Witters deelde mee dat die achter de muziekacademie in Koersel komt. De bouw zou starten in het najaar 2018. Er komt een zaal van 100 en een van 400 plaatsen. Onze club is dus in blijde verwachting en razend benieuwd.

De LimBeurs dan! Elders in ons blad kunnen jullie een uitgebreid verslag lezen van onze Theo Raymaekers (of is het Raemakers of Raeymakers, hihi). We weten dat onze vriend een verdienstelijk fotograaf is, en dat hij geen moeite spaart om een mooi kiekje te maken. Zo klom hij tijdens de LimBeurs op een krukje om een overzichtsfoto te maken en...het krukje viel om. Theo R. moest verder met een scheenbeen zonder vel. Zoiets was denkkelijk geleden van in zijn kinder- en belhameltijd.

Van kinderen gesproken! Aan de ingang lag er een stempeltje, en al wie even buiten ging en nadien terug binnen wou, kreeg zo'n stempeltje, normaal op de hand.

Zoiets moet je dus niet aan (grote) zilverhaaikinderen toevertrouwen, en we kwamen zo af en toe vrienden tegen met een stempel op hun voorhoofd. Gelukkig was iedereen deftig aangekleed, want wie weet waar waren we anders nog stempels tegengekomen. Vivianne Petitpierre wou het ook proberen met Pascal Wuyts, maar die deinsde terug en viel pardoos door zijn stoel... kinderen dus!

En Gerard V. zat eenzaam in zijn stand, want hij miste zijn Marèse. Tot overmaat van ramp kreeg hij zijn geldkistje niet open: blijkbaar een cijferslot waarvan hij de combinatie niet kende. Gesukkel dus met kleingeld, totdat Christiaan C. er aan kwam en het doosje met een goocheltruc toch open kreeg. Later kwam Marèse er aan en het bleek poepsimpel...maar je moest het wel weten hé



En dan is er nog het verhaal van "DE DOOS".

Naar eigen zeggen beginnen bij Theo Luyten de jaren blijkbaar door te wegen. Voor zijn 28e LimBeurs had hij aangeboden om de volledige lay-out uit te werken. Alles werd thuis voorbereid op de computer, rekening houdend met de verzuchtingen van menige standhouders, het beschikbare meubilair, de elektriciteitsvoorziening, richtlijnen van de brandweer etc....

Mits enkele kleine aanpassingen werd de grote tennishal dankzij de vele beschikbare handen herschapen tot een voortreffelijke beurslocatie met ruime cafetaria.

Bij de aanvang van het inplannen van de 500 lm. standruimte (wie zou waar komen te staan?) was plots "de doos" van Theo zoek. Daarin zaten onder meer plannen en lijsten voor deze klus, maar ook zijn agenda, GSM, calculator, tekstboodschappen enz... Een zoekactie leverde niets op, maar wel een hoop stress bij onze Theo. Gelukkig had broerlief ook nog een bruikbare lijst met de aangemelde standhouders, en Filip Maes de tafelbladen. Daar ging hij dan maar mee aan de slag, samen met Maarten Gijbels, of beter een pientere Maarten met Theo, want die had er zijn hoofd nog nauwelijks bij.

En de DOOS...die vond hij zelf terug op zondag na de beurs, tijdens de opruiming, ergens achter 1 van de 400 schragen op de beursvloer. Jawel, met alles er nog in. Vermoedelijk werd de doos, die op de tafelpaten stond, bij het afdekken met de plasticfolie door een ijverige medewerker ergens onderin geplaatst. Arme Theo....

En hier is juist een beetje plaats om te melden dat...

Onze haaienschool wordt binnenkort uitgebreid: Ellen E. en Heiki H. verwachten hun eerste kindje. PROFICIAT !

Mieke Van der Straeten schrijft een column over het dagelijkse leven bij de Zilverhaai. Zij rekent hiervoor ook een beetje op uw hulp en medewerking. Mocht u voor deze Z-realitysoap iets kunnen bijdragen vertel het aan Mieke, bel of mail haar. Bij twijfel.. altijd doen. HE red.

Het leven zoals het is bij de... Zilverhaai.

De vakantieperiode leverde geen noemenswaardige berichten op voor deze rubriek. Volgende maand hopelijk meer respons.

Theo Raymaekers heeft op de valreep toch nog iets te melden...

Onrust bij de zilverhaai

Vorige maand begon ik mij toch ernstig zorgen te maken. Op de 22 jaar dat ik Zilverhaai-lid ben is het zelden of nooit te laat geweest. Gewoonlijk is het reeds de week voordien al aangekomen. Maar nu was het er zelfs op maandag nog niet. Er was geen bericht geweest dat het later zou komen. Jos Luyten had mij al gebeld om te vragen of ik het al gezien had. Bij sommige mensen was er al lichtjes paniek want dit waren wij niet gewoon. Maar dan uiteindelijk op dinsdag was het er dan toch eindelijk. Ik was opgelucht toen ik de brievenbus opendeed en zag dat het er in zat. De bruine envelop met ons aller lijfblad: Haaien-Echo's.



Het was op de valreep, maar het was er dan toch nog. Juist op tijd om het nog eens in te kijken voor de vergadering van deze avond. Op de vergadering ben ik te weten gekomen dat Theo Luyten ergens een datum verkeerd genoteerd had. Maar ja doe het hem elke maand maar eens na om alles op tijd klaar te hebben. Theo, het is u vergeven, maar je hoeft het niet elke maand zo spannend te houden.

Mea culpa

Als redacteur en verantwoordelijke van Haaien-Echo's wil ik dit spijtig voorval even toelichten.

Om Haaien-Echo's van augustus tijdig te kunnen verzenden was alle drukwerk al klaar op 19 juli! Door verlofomstandigheden bij de drukkerij was dit vervroegd.

Op 14/08 stond pas de augustus vergadering gepland. Dus ruim de tijd voor de verdere afwerking van Haaien-Echo's (samenrapen-lijmen-drogen-verzending).

Met de vaste medewerkers van het redactieteam (Robert Gorrens en Eddy Naets) werd afgesproken om op 10 augustus hieraan te beginnen en de verzending was dan voorzien op maandag 13 augustus.

Dit was wel een week te laat, wat ik me pas op 9 augustus realiseerde.

Alles werd in allerijl herbekeken en zodanig afgewerkt dat alles toch nog een paar dagen vroeger naar de post voor verzending werd gebracht.

Sommigen kregen H-E op 1 dag voor de vergadering in de brievenbus en de meesten op de vergaderdag zelf.



Mieke Van der Straeten schrijft een column over het dagelijkse leven bij de Zilverhaai. Zij rekent hiervoor ook een beetje op uw hulp en medewerking. Mocht u voor deze Z-realitysoap iets kunnen bijdragen vertel het aan Mieke, bel of mail haar. Bij twijfel.. altijd doen. HE red.

Het leven zoals het is bij de... Zilverhaai.

Ditmaal met tips en bijdragen van leden met lidnummer: 573,158,103,101,111,140,125

4D-vergadering van augustus:

De opkomst was iets minder dan we gewoon zijn, waarschijnlijk speelden het mooie weer en de vakantieperiode hierbij wel een rol. Rigo Leurs en zijn vrouw Veronic zorgden voor een aangename verrassing, Rigo was jarig en er werd getrakteerd met zelfgebakken brownies.

Het lijmen van planten op kienhout was een succes. Meerdere leden hadden zelf ook een stukje kienhout meegebracht.

Rudy W. en Theo L. hebben een kleine demonstratie gegeven, daarna was het de beurt aan de leden. Verschillende firma's verkopen lijm om planten op zelfs nat kienhout te lijmen, zodat je het onmiddellijk in het aquarium kan plaatsen. Rudy wist dat je bij Kurt van Aqua Bilzen ook deze lijm kan kopen aan een interessantere prijs dan bij de grote merken. Hij is speciaal naar Bilzen gereden om de lijm te gaan halen. De tubetjes die over waren na de demonstratie vonden gretig een afnemer. Enkele beplakte stukken kienhout gingen nadien de tombola in.

De demonstratie van het Giesemann Viva LED armatuur met ingebouwde controller was heel wat anders. Theo Luyten had het op zich genomen om de bijgevoegde informatie van de Viva tropic te bestuderen. Hij gaf eerst



een korte presentatie met alle technische info en vervolgens kwam de life demo.

De verschillende componenten met mekaar verbinden gaat nog wel, maar dan moet je dat ding ook nog aan het branden krijgen. Enfin met wat hulp van Kenny Mertens kwam er dan toch licht uit. Een dim-maanwolken-bliksem simulatie volgde ook maar de vele mogelijkheden van dit armatuur allemaal uitleggen zou echter te veel tijd in beslag nemen en te technisch worden voor vele aanwezigen. Alhoewel je moet onze leden niet onderschatten!

Wie dit armatuur voordelig wil hebben neemt best contact op met Jos Luyten.

Het beeldverslag (deel 1) van Theo Luyten over Interzoo 2018 gaf ons een beeld van hoe groot deze beurs is, en hoeveel tijd de gebroeders Luyten hier weer aan besteed hebben. Neurenberg ligt niet langs de deur, alleen de verplaatsing neemt al heel wat tijd in beslag en op één dag krijg je alles niet gezien. Op deze beurs houdt, vooral Jos, de contacten met de mensen van de vakhandel up-to-date (belangrijk voor sponsering). Na wat algemene toelichtingen bij de beelden over het beursgebeuren volgde een hele reeks van ingerichte vivariums en prachtige aquascapes die op de verschillende stands stonden te pronken. Wat de standen zelf betreft en de producten heeft Theo zich in dit eerste deel beperkt tot wat, volgens hem de absolute blikvanger van Interzoo





Een drukke en geslaagde 4D-avond op 28 augustus. Voor de aanwezige VIP's was er nog een extraatje, te weten een neklint met een geheugenstick van 8 giga.

2018 was. We kregen de Nederlandse gecombineerde stand van De Jong Marinelife, Philips, Ruinemans en AquaFlora uitgebreid in beeld en op film te zien. We kijken uit naar Interzoo deel 2.

Onze Open House zit er aan te komen. Heb je al wat spullen, plantjes, visjes enz.. klaarstaan om te ruilen of verkopen? Tijdens de volgende ledenvergadering kan je nog steeds een standplaatsje reserveren. Het kost je niets! Je mag er natuurlijk ook komen staan met iets waarover je aan de bezoekers wat wil vertellen over onze mooie hobby... En medewerkers allerlei zijn altijd welkom.

Elders in dit blad kom je een verslag tegen over ons verbroederingsstreffen met Skalaar Torhout. En een hele rits foto's op facebook. Maar hoe is het zover kunnen komen? Lang geleden (toen de vissen nog spraken), vergaderden we samen met Skalaar Torhout in een samenwerkingsverband dat VATK noemde. Na het uiteenvallen ervan in 1997 besloten Zilverhaai en Skalaar om de goede banden te blijven behouden, en dat leidde tot de 2-jaarlijkse verbroedering. Dit jaar was het aan onze



Filip en Glenn, 2 voorzitters broederlijk naast mekaar.

club om de organisatie op zich te nemen; in 2020 worden we in Torhout verwacht, dus... Van de wedstrijd om de grootste eter en drinker (beschaafd uitgedrukt) is tot nog toe niets in huis gekomen. Koudwatervrees?

Wat betreft BBAT-Limburg is er momenteel weinig nieuws te vermelden. Wèl heeft de federatie de knoop doorgehakt, en besloten dat de Limbeurs 2019 opnieuw op de 1ste zondag van juli in zaal Karteria in Diest zal plaats vinden. Mogelijk komt er ook volgend jaar in een betere periode een nieuwe kans voor de onlangs gecancelde busuitstap naar Dusseldorf.

Op de laatste ledenvergadering (11 sept) viel het op dat Filip en Rudy de vriendin van de spreker precies goed kenden ;-). Als het maar mooi en jong is hé! We zien ze ooit nog wel eens terug op een van onze vergaderingen, want het is blijkbaar géén dom blondje. Ze geeft zelf ook lezingen, o.a. over kogelvissen.

De lange hete zomer gaf ook problemen in onze hobby. Zo moest o.a. Bart Cluysen grote verliezen incasseren omdat hij ondanks allerlei hulpmiddelen de te hoge temperatuur (ruim 30°C) in zijn aquarium niet kon bezweren. Hebben nog haaien dit probleem gehad?

We weten allemaal dat Marèse T. een ijverige tooghulpster is, en ook dat Christiaan C. niet om een grap verlegen is. Toen er een kriekbier besteld werd, deed hij haar opmerken dat ze het flesje vooral goed moest schudden voor gebruik. Plichtsbewuste Marèse deed dat, met als gevolg een toog onder een prachtige roze schuimlaag...

En tot slot heb ik ontdekt wàr Theo Luyten zijn buitenlandse tijdschriften leest. Als je een blaadje toilet papier als bladwijzer gebruikt...

Mieke Van der Straeten schrijft een column over het dagelijkse leven bij de Zilverhaai. Zij rekent hiervoor ook een beetje op uw hulp en medewerking. Mocht u voor deze Z-realitysoap iets kunnen bijdragen vertel het aan Mieke, bel of mail haar: Bij twijfel.. altijd doen. HE red.

Het leven zoals het is bij de... Zilverhaai.

Ditmaal met tips en bijdragen van leden met lidnummer: 158, 104, 321, 101, 111, 103, 495,

Ons clublokaal ziet er blijkbaar héél aantrekkelijk uit voor lieden met minder vriendelijke bedoelingen. Vorige maand kregen we maar liefst 2x ongewenst bezoek. Er was veel inbraakschade en diefstal bij Club 9. Meer details zie kader op volgende pagina. Zilverhaai bleef gelukkig gespaard, mede omdat onze ettelijke miljoenen en goudstaven elders veilig opgeborgen zitten, nietwaar penningmeester?

Nog een LimBeurs-berichtje: de e-ledenprijs kon op de laatste vergadering toch nog afgeleverd worden aan de rechthebbende Bjorn Verbakel uit Overpelt. Nog een late proficiat!

Wat onthouden we van BBAT-bondsday 2018 in Hasselt? We noteerden 106 deelnemers, waarvan 7 uit onze Zilverhaai-stal. Er waren méér clubs die hun kat stuurden (26) dan er aanwezig waren (21). BBAT-Voorzitter



Eddy Selderslaghs moest helaas na zijn welkomstwoordje afscheid nemen wegens familiale redenen. Zijn vrouwtje Diane worstelt met zware gezondheidsproblemen, vandaar... Willy Luts nam dan de honneurs waar, en die wist het volgende te vertellen:

- Het nieuwe jeugdboekje van BBAT zal volgend jaar klaar zijn. Misschien het moment om voor kleine haaienlarfjes te zorgen (Ellen?)

- Bij de huldiging van verdienstelijke leden was er een Gouden Palm voor mezelf (Mieke) en voor Filip Maes als BBAT-medewerkers. Waaraan ik het te danken heb? Geen idee, maar voor Filip was het meer dan verdiend gezien het vele werk dat hij verzet heeft voor de vivariumkeuring 2017 en de Nacht van de Aquariaan 2017.

- De Orandaprijs 2017 (beste artikel in Aquariumwereld 2017 – jaargang 70) ging naar Wilfried Van Der Elst voor zijn bijdrage over het werk in de Antwerpse Zoo.

- De club van het jaar werd Minor Rupel Vaartland.
- De 64e BBAT-bondsday zal op 27 april 2019 plaats vinden bij onze vrienden in Torhout.



Gouden Palm voor Mieke Van der Straeten en Filip Maes, opgespeld door Werner Dossler, Ondervoorzitter BBAT

- Wat we ook nog onthielden is dat we ditmaal een zee van vrije tijd en 3 maaltijden kregen: ontbijt met koffiekoeken, middagmaal met broodjes, en tot slot een lekkere barbecue (voor herhaling vatbaar hé Skalaars).

De 4D-vergadering van september: We kregen het 2e deel te zien van het Interzoo-bezoek 2018. Een 25-tal opmerkelijke stands werden nader bekeken met hier en daar wat nieuwigheden op technisch gebied, en dan vooral in de zee-aquaristiek.

Met Z-TV gingen we mee op bezoek bij voorzitter Daan Seys en secretaris Ruben Decloedt van Exotica Roeselare. We kregen in première indrukwekkende speciaal-aquaria te zien, welke nu ook op onze website te bekijken zijn.

Voor de geschiedenis van de ZH 5-meterbak gingen we terug naar de vorige eeuw. Veel nostalgische beelden met toen nog jonge Z-leden (toen waren ze nog jong, mooi en gezegend met een weelderige hardos; nu alleen nog mooi), en andere die er nu helaas niet meer zijn.

Een sera LED-armatuur voor het nano-aquarium werd live gepresenteerd door Theo L., en kreeg de nodige toelichtingen mee. Sera-info boekjes en een afzonderlijk A4 blad met gedetailleerde beschrijving maakten de demo compleet.



Een ideale lamp om kleine bakjes tot 40cm te verlichten. De led chips zijn eventueel vervangbaar door een andere kleur.

Nadien werd deze lamp aan de 1€-tombola toegevoegd, Rigo Leurs was de gelukkige winnaar, met dank aan Sera, sponsor van de lamp.

Naturaria Fair in Antwerpen was zoals altijd een heel drukke beurs. Filip M., Pascal W., Kenny M., Sonia C.,

Conny D. en nog enkele Zilverhaaien gingen de hele dag op koopjesjacht en dumpten hun buit achter in onze ZH-stand, die er in no-time uitzag als een pakhuis. Kelly Leen uit Lommel, ging er met de prijs van de e-leden, dit keer een vandoor. Rudy W. heeft echter van het hele gebeuren niet veel gemerkt "Naturaria Fair? Wat? Wanneer? Hoe? De Beringse Breughelvesten nog in z'n lijf, jaaa!!!".



Onze bartender Christiaan Corstjens, die kennen we ondertussen al, is nooit om een grapje verlegen. Zo serveerde hij de laatste vergadering met opzet cocacola in een icetea-glas en vice-versa. Soep kregen we dan weer voorgeschoteld met een rietje. Wat staat er ons nog te wachten? Zucht...

En dan nog dit: mijn schatje Jos Jansen en ik kregen een omslag met verkiezingspropaganda op naam van: EH, J J

EH. J Jansen
 Mevr. van der Straeten
 PBellefroidlaan 2/2
 3500 Hasselt

Dichter bij de hemel zal ik denklijk niet komen: onder 1 dak slapen met de bisschop, en gehuwd zijn met een priester. Onze club heeft er in ieder geval nu ook een proost bij!

Mieke Van der Straeten schrijft een column over het dagelijkse leven bij de Zilverhaai. Zij rekent hiervoor ook een beetje op uw hulp en medewerking. Mocht u voor deze Z-realitysoap iets kunnen bijdragen vertel het aan Mieke, bel of mail haar. Bij twijfel.. altijd doen. HE red.

Het leven zoals het is bij de... Zilverhaai.

Ditmaal met tips en bijdragen van leden met lidnummer: 125, 158, 140, 104, 321, 101, 111, 495,

De oktobervergadering op een maandag: ondanks dat het in Haaien-Echo's rood omlijnd en met een dikke rode pijl stond vermeld dat de vergadering uitzonderlijk op maandag doorging, zijn er toch nog mensen op dinsdag naar de vergadering gekomen, zelfs vanuit Nederland (nietwaar Henk V. ?). Misschien volgende keer een pagina afhuren in het "Belang van Limburg"?... of reclame op TVL?

Op de 4D-vergadering van oktober hebben Sonia C., en Conny D. weeral voor een verassing gezorgd! Halloween, dus pompoensoep! Eveneens op de 4D gaf Kenny M. opnieuw een lezing, ditmaal over levend voer. Zijn er nog leden die met de computer overweg kunnen, niet verlegen zijn, en zich geroepen voelen om ook eens iets te brengen op een van de volgende vergaderingen? Eeuwige roem verzekerd! Filip M. verwacht jullie respons.

Onze 3de Open House was ondanks de kleinschaligheid toch weer een succes. Het was geen stormloop, maar we mochten toch heel wat bezoekers verwelkomen. Op deze activiteit had Sandra V. gezorgd voor verse tomatensoep. Gezien de eerste winterprik werd ze (de soep) enorm geapprecieerd, ook bij de bezoekers.

Chris C., onze vaste bartender, kon er op de Open House niet bij zijn. Zijn taak werd vakkundig overgenomen door enkele clubgenoten.



Chris moest blijkbaar ergens in België ons gaan beschermen tegen terroristen. Goed gedaan Christiaan, er werden ons géén terreuraanslagen gemeld. Als we hem niet hadden hé.

Delegaties van meerdere clubs hebben onze Open House een bezoek gebracht, maar die van Skalaar Torhout (onze verbroederingsvereniging) zorgden toch wel voor een echte invasie. Gevolg van de weeral uitgebreide verbroedering was dat Rudy W. met de taxi huiswaarts moest...

We noteerden ook de verrassende aanwezigheid van enkele ex-bestuursleden: Ronan Valgaerts, Robert Meilke, Martin Van Lersberghe, Wiily Luts en Ronald Denison (deze laatste zelfs als standhouder. Ook erevoorzitter Jos Jansen en vrouw(tje) Mieke tekenden present.

De lappenmand: Theo Luyten met een oogoperatie, Benny Lespoix met een liesbreuk en Cyriel Vandebergh met een hartinfarct en 2 overbruggingen. We wensen hen allen een spoedig en algeheel herstel toe.

Tijdens een bezoek aan een Roeselaarse drankgelegenheid (ik weet niet of hij ook nog andere gelegenheden frequenteert) bleek dat Rudy W., en vooral zijn tatoos een bijzondere aantrekkingskracht uitoefenden op de lokale homogemeenschap. Onze stoere Rudy voelde er zich toch niet bij als een zilverhaai in het water.

Het Z-bestuur doet nog wel wat anders dan vergaderen,
inten drinken. Zij hebben nog wat



Zilverhaai materiaal in enkele magazijntjes ondergebracht. In Lommel Gelderhorsten zijn onder meer de grote houten aquariums gestockeerd. Theo L. had bij een bezoek gezien dat het dak stuk was. Enkele mensen van het bestuur (handige haaienharri's) zijn dit plichtsbewust gaan repareren.

Rigo Leurs moest ook op de 2de dinsdag van november werken en kon niet op de vergadering aanwezig zijn. Hij had dan maar vrouwtje Veronic V. gestuurd, maar niet zonder een uitgebreide "to do"-lijst. Zo wist ze precies waar ze moest gaan zitten, wat ze aan wie moest geven enz... Er was zelfs een zakje met gepast zakgeld bij voor het levend voer... Fijne man toch!

Om de goede verstandhouding binnen de Limburgse clubs wat te onderhouden proberen wij met de mensen van het bestuur en geïnteresseerde leden deel te nemen aan activiteiten die zij organiseren. Zo waren enkele mensen van het bestuur aanwezig op het clubfeest van Maroni Maaseik en waren we met een redelijke delegatie present op de eetdag van de club van Tanichthys Hasselt.

Zou Filip M. buiten zijn drukke bezigheden voor de Zilverhaai Aquariumwereld en BBAT-Limburg nu ook nog overwegen om een transportfirma op te richten? Ik heb vernomen dat hij onlangs reeds 400 kg kattenvoer vanuit het buitenland getransporteerd heeft voor Evy A. Nooit geweten dat Evy zo'n grote poes zou hebben.

